

Hồ Chí Minh và Cách ruộng đất

Tác Giả: Đái Nghĩa

Chúa Nhật, 29 Tháng 5 Năm 2011 11:38

Cách ruộng đất, một chiến lược di tích công cộng của nông dân công nhân cách đây hơn nửa thế kỷ mà khi nhắc lại thì công nhân nhớ mãi hôm nào.



Chức công nhân trong lòng nông dân Việt, nhất là nông dân Việt miền Bắc đã phải gánh chịu cái tai ách kỳ y trong suốt 3 năm trời và vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến CCRĐ. Ngày nay công nhân vẫn còn đây thì tất cả những hành động di tích công cộng của họ còn được che đậy, những mai kia khi công nhân bắt đầu di tích rồi thì mới những dân số thấp nén nhang, lập đàn tràng giải oan cho bao nhiêu vong hồn uổng tử đã bị giải oan và bắt kỳ gây án phải đến thì dù họ còn sống hay đã chết.

1 – Cách ruộng đất:

Ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân(1954-1982) kể lại trong chuyên “ Bí mật HCM” cho chúng ta thấy được số nô lệ của ông Hồ và công nhân Lao Động Việt Nam (tiền thân của công nhân CSVN) như thế nào.

“Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể chấp hành được nữa, bác mới quy định phải thực hiện CCRĐ...”
“Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung Quốc và Liên xô về, bác chủ trì họp cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quy định phải thực hiện CCRĐ. Đoàn công việc CCRĐ do Kiều Hieu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ mượn qua CCRĐ để chuyển đến làm ruộng ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRĐ đến lúc dừng là 3 năm”. (Đàn chim Việt online ngày 4-7-2010)
Ông Nguyễn Minh Côn, nông dân được thành ủy Hà Nội giao cho trách nhiệm sửa sai trong việc CCRĐ ngoài thành Hà Nội đã kể lại qua bài “Xin đừng quên bài học CCRĐ của thế kỷ trước”.
“Ngày 4-12-1953, Quốc hội nhất trí thông qua luật CCRĐ. Sau đó, chủ tịch HCM đã ra sắc lệnh ban hành luật CCRĐ. Từ đó, bắt đầu các đợt CCRĐ, mà đợt đầu tiên hành ở 47 xã tỉnh Thái Nguyên và 6 xã tỉnh Thanh Hoá, sau đó tràn lan trên khắp miền Bắc, trừ các vùng miền núi...”
“Do số phận của chúng ta đã bùng lên đời, nhiều cuộc nổi dậy ở Bùi Chu, Phát Diệm, nên về sau, trung ương công nhân Lao Động VN chủ trì hành cái gọi là “Cách ruộng Dân chủ” ở miền núi, nghĩa là đập bỏ phong kiến địa phương mà không dùng bạo lực quá mạnh vì số dân chúng chủ yếu sang Trung Quốc, Lào...”
(Nông dân Việt ngày 4 đến 11-2-2006)

Nguyễn Minh Côn trong bài “Xin đừng quên bài học CCRĐ của thế kỷ trước” nói về cái tội lỗi giết người như sau:

“Cái tội lỗi quái gở 5% đó kèm thêm những “kết luận” quái đản khác... Cái phương châm “thà sai hơn là bắt sống”, công nhân thêm với việc “thi đua lập thành tích đánh phong kiến”...”

Hồ chí Minh và Cách mạng đường

Tác Giả: Đ&#i Nghĩa

Chúa Nhật, 29 Tháng 5 Năm 2011 11:38

“Tóm lại, nông công xã vận động thi đấu trong CCRĐ vẫn chưa xác nhận được. Dù thế nào chăng nữa, vận động nông công xã tính đã cho thấy đây là một tiến bộ tích cực. Tiến bộ này chính là tiến bộ của nông nhân lao động”. (Nguyễn Văn Việt ngày 6-2-2006)

Trong chỉ đạo của CCRĐ giải quyết nông công xã có chủ trương rõ ràng, cái chủ trương tích cực và phấn đấu để đưa công xã nông thôn 5% dân số học tập và rèn luyện càng tốt, càng được khen thưởng. Theo nhà văn Tô Hoài:

“Thế mà vận động thi đấu, thi đua lao động, toàn đoàn truy đuổi học tập năm trăm đưa công xã thi đấu, đưa bình quân ba đưa tăng 5% lên 7,24% đánh dấu hoàn toàn giai cấp đưa công xã vận động chính trị cũng như vận động kinh tế”. (Ba Nguyễn khác- trang 206)

Nhà văn Trần Mạnh Hưởng, rất bất ngờ với cái tiến bộ giải quyết nông công xã trong chỉ đạo của CCRĐ làng công xã ông cao hơn các nơi khác:

“Làng tôi là làng công giáo Bùi Chu Phát Diệm, là làng tốt, làng bình đẳng là ác ôn, nên chủ trương đưa công xã trên giao nông thôn: phấn đấu cho được 15% đưa công xã là Bình Hòa Đoàn. Nghĩa là cứ 100 nông công xã dân thì phấn đấu cho được và đưa 15 tên đưa công xã”. (Thị Luận ngày 1-4-2006)

Chính vì các điều kiện cách thi đua lập thành tích cho nên công xã nông công xã dân vô thức đã bị giải quyết một cách dã man đưa công xã lên đưa hàng trăm ngàn:

“Ông Bùi Tín, một nông công xã bị đưa quan điểm với chính phủ Việt Nam cũng nêu lên công xã nhân là 500.000 nông công xã do Michel Tauriac, nhà văn nông công xã Pháp đưa ra. Bùi Tín cho rằng công xã nông công xã cũng hợp lý nếu không công xã nông công xã bị giải quyết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tống giam” (Wikipedia tiếng Việt online ngày 19-5-2006)

“Mặt ý kiến công xã đoàn là công xã Hoàng Văn Chí, nông công xã tin rằng 5% dân số miền Bắc (675.000 nông công xã đã chết). Cuốn sách From Colonialism to Communism của ông Nguyễn đã có tác động mạnh mẽ đến cuộc tranh luận về vận động công xã” (BBC online ngày 28-12-2006)

Trong bài “Cuộc CCRĐ 50 năm trước đây” của phóng viên Nguyễn Văn An, đài RFA thì:

“Thống kê của nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế tập 2 cho biết đã có 172.008 nông công xã bị quy vào thành phần đưa công xã và phú nông, là nông công xã bị xếp vào loại kỳ thu của nhân dân, bị “đào tống giam, tống giam”, nghĩa là không bị bắt giam thì cũng bị án tù rồi chết trong nhà giam. Công xã nông công xã có thể không chính xác, nông công xã nhân không thể chấp nhận được...”

“Bình thường kê chính thức cho biết là trong 172.008 nông công xã bị quy là đưa công xã và phú nông trong CCRĐ thì 123.266 nông công xã bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 76,66%. Có lẽ chưa bao giờ và đâu đâu giải quyết oan và nhân nhân lỗi cao đưa như thế”. (RFA online ngày 15-5-2006)

Chỉ đạo của CCRĐ đã tàn sát nông công xã dân vô thức, máu đã chảy tràn lan khắp nơi, tiếng oán than ngút trời, lúc bấy giờ ông HCM mới chỉ cho đưa tay bắt giết và ông Nguyễn Minh Cần, nông công xã được thành ủy Hà Nội đưa công xã làm nhiệm vụ sửa sai tại Hà Nội kể:

“Trung ương đưa công xã phấn đấu và nhân nông công xã sai lầm nghiêm trọng trong CCRĐ và chủ trương đưa công xã sai. Tiến bộ này, Trung ương đã thi hành kế hoạch như sau: Trung ương Chính, một chủ trương bí mật, chủ trương làm ủy viên BCT, còn Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương một chủ trương ủy viên BCT, Hồ Việt Thắng, bị đưa ra khỏi Tổng đường LĐVN...”

“Hồi đó chúng tôi được giải thích: “Bác đưa không tiến”, nông công xã chúng tôi đưa hiểu là ông Hồ muốn đưa ông Giáp ra “chủ trì” thay mình, nên không hề có việc ông Hồ khóc trước dân chúng”. (Nguyễn Văn Việt ngày 4-2-2006)

2 – Hành động diệt chủng:

Trong khi thi hành CCRĐ đường Lao Đường Việt Nam đã đưa ra một phương châm hành động thốt là sốt máu, hủi có biết gì t và gì t.

“Cái phương châm “Thà sai hơn b sót”, cũng thêm v i v c “Thi đua lập thành tích công phong kiên” đã gây tình trạng “kích thành phần”, “nông thành tích”, cũng tìm ra nhiều đưa ch, phần đường, x t nhiều ác bá... để có được b công khen, huân chương, đ ngôi lên đưa v cao hơn... “Các đ i CCRĐ không t m t cách nào h t đ “tìm ra đưa ch”, “tìm ra phần đường”, “tìm ra c a chìm”, ép bu c con cái “đ u t” cha m, con dâu “đ u t” b m ch ng, con r “đ u t” b m v, v “đ u t ch ng”, anh em “đ u t” l n nhau, trò “đ u t” th y, k h m n “đ u t” k ban n, láng gi ng hàng xóm “đ u t” l n nhau (cũng có tr ng h p cha m b m b ng khuyên con cái

“đ u t” mình đ mong c u m ng cho con cái)...

“Nh ng ng i b quy là đưa ch ngay lập t c b t c m i quy n làm ng i, b h nh c, b chà đ p, ngay lập t c ph i thay đ i cách x ng h tr c nông dân, ph i cúi đ u l phép “th a các ông, các bà nông dân”, ph i x ng “con” tr c m t nông dân, dù đó ch là m t đ a tr con...

“Còn khi hành quy t ng i b án t hình thì nh ng ng i thân thích, ru t th t c a ng i y, t gia c cho đ n tr con, đ u b t bu c ph i có m t đ ch ng kiên t n m t c nh t ng đó! Đúng là s kh ng b tình th n c k vô nhân đ o”.

(Ng i Việt ngày 4 đ n 11-2-2006)

Giáo s Nguyễn Mạnh T ng, tr i báo Quê M khi du l ch sang Pháp sau năm 1975, ông nói:

“Trong l ch s Việt Nam t h i l p qu c đ n nay ch a có m t cu c thanh tr ng gi t dân nào kh ng khi p tàn b o nh cu c CCRĐ. H u nh m i cu c đ u t đ u có s nhúng tay c a c v n Trung c ng. Đi u đó cho th y chính quy n HCM l thu c ngo i bang nh th nào”. (Ng i Việt ngày 7-9-2004)

Hòa th ng Thích Qu ng Đ, X lý th ng v Vi n Tăng th ng, Vi n tr ng Vi n Hóa đ o GHPGVNTN trong cu n “Nh n đ nh v nh ng sai l m tai h i c a đ ng CSVN đ i v i Dân t c và Ph t giáo Việt Nam”, đ n nói v CCRĐ, ngài vi t nh sau:

“Nh ng k thù bên trong y là ai. Đó là “Trí, Phú, Đ a, Hào, Tôn giáo, L u manh” và ph i “đào t n g c tr t n r” có nghĩa là ph i tiêu diệt cho b ng h t. Và cu c căm thù đ u tranh giai c p y đã di n ra năm 1956, đ i hình th c CCRĐ và “ôn nghèo gi i kh” kéo dài su t sáu tháng tr i... “Kh u hi u c a đ i c i cách là “Nh t đ i nh tr i”. Cũng nh trong mi n Nam năm 1975, c ng s n đang trong khí th “th a th ng xông lên”, t i các công tr ng làm thu l i, c ng s n tr ng kh u hi u “th ng tr i đ ng qua m t bên, đ cho thu l i đ ng lên thay tr i” và “v t đ t ra n c thay tr i làm m a”, còn gì nông cu ng h n...

“Có nhiều tr ng h p con t cha, v t ch ng, trò t th y, anh em h hàng t l n nhau vì nh ng nguyên nhân b t hòa trong gia đình tr c kia. T xong, tòa án nhân dân lu n t i và k t án t hình, t t c đám đông d i ph i hô to ba l n “t hình; t hình; t hình” v a hô v a đ m lên h không ba cái. Th r i kh ch b b t m t l i đ a đ n trói vào cây c t đã đ c đ ng s n và đ i hành quy t g m 5 ng i đ ng nh m b n, kh ch g c đ u xu ng và k t li u m t cu c đ i”.

(Đ iTho i online ngày 21-9-2007)

Đ c v cho phong trào diệt ch ng, hai nhà “ đ i thi nô” mi n B c lúc b y gi thi nhau làm th c đ ng chi n đ ch m t cách hi u sát nh sau:

1. T H u:

“Gi t, gi t n a, bàn tay không phút nghĩ

Cho ruộng mau t, thu mau xong
Cho ruộng b n lâu, cùng r p b c chung lòng
Th Mao ch t ch, th Stalin... b t d t"
(Trăm hoa đua nở trên đất B c- trang 37)

2. Xuân Di u:

"Anh em i! quy t chung lòng
Đ u tranh tiêu d t tàn hung t thù
Đ a hào đ i p ra tro
L ng ch ng, ph n đ ng đ n gi tan x ng
Th p đ u c cho sáng kh p đ ng
Th p đ u c cho sáng đình làng đêm nay
Lôi c b n nó ra đây
B t qu g c xu ng đ a đầy ch t thôi".
(Trăm hoa đua nở trên đất B c- trang 38)

3. Nh ng v án th i CCRĐ:

V án đ u tiên trong chi n đ ch CCRĐ là thí đ m đ ng b ng và ch n đ n đ n bà Nguy n th Năm t c Cát Thành Long đ c ông Hoàng Tùng vi t trong "Bí m t Hồ chí Minh" nh sau:
"Nguy n th Năm t c Cát Thành Long có m t ng i con làm trung đoàn tr ng c c chính tr c a Văn Ti n Dũng. Gia đình bà trong đ p Tu n l Vàng có hi n 100 l ng vàng. Bà còn tham gia công tác c a H i Ph n t năm 1945 đ n 1953. Tôi ch a đ n đó l n nào, các anh Tr ng Chinh, Hoàng Qu c Vi t, Lê Đ c Th th ng hay ăn c m nhà bà. Gia đình Nguy n th Năm cũng gi ng nh các gia đình Đ Đình Thi n, Tr nh Văn Bô giúp đ nhi u cho cách m ng. Ch n đ a ch Nguy n th Năm đ làm tr c là do có ng i mách cho c v n Trung qu c. H p b chính tr bác nói: "Tôi đ ng ý ng i có t i thì ph i x thôi, nh ng tôi cho là không ph i đ o n u phát súng đ u tiên l i n vào ng i đàn bà, mà ng i y l i cũng giúp đ cho cách m ng. Ng i Pháp nói không nên đánh đàn bà, dù ch đánh b ng m t cành hoa". Sau c v n Trung qu c là La Quý Ba đ ngh mãi, bác nói: "Thôi tôi theo đa s , ch tôi v n c cho là không ph i". Và h c th làm. Thuy t c a h là không đ a vào t ch c cũ mà t ch c l i m t s t ch c khác c a đ ng, h ph nh n h t các t ch c khác nh chính quy n, các đoàn th . Ai lãnh đ o cách m ng tháng 8 thành công, ai lãnh đ o cu c kháng chi n t năm 1945 đ n năm 1953. Th mà h th ng tay b h t, trong đó m y ngàn ng i b x t . M c đích c a h không ph i là CCRĐ mà là đánh vào đ ng ta. May mà đ n năm 1956 ta k p th i đ ng l i..."

"Đánh thu công th ng nghi p, c i t o t s n cũng là do Trung qu c đ ra. H u qu là h n m t tri u ng i di c vào Nam. Ta đ t i cho Pháp, M , đ u đó ch đúng m t ph n nào, còn là do ta làm v i, làm u, đánh tràn h t. Không ph i đ a ch mà phú nông, th m chí trung nông cũng đánh. Đ ng viên nhi u ng i t cũng b đánh. K t qu c a nh ng chính sách, c i cách lúc đó là nh th ". (Đàn chim Vi t online ngày 4-7-2010)

Nhà văn Vũ Th Hiên, con c a c Vũ Đình Hu nh, bí th c a ông HCM. C hai cha con ông Vũ Th Hiên đã t ng t v t i "Xét l i ch ng đ ng". Trong quy n "Đêm gi a ban ngày" ông Hiên vi t v CCRĐ nh sau:

"T tinh m đoàn ng i r m r p trên các n o đ ng làng còn t i đ t, kh n ti ng hô vang nh ng kh u hi u có mùi máu. Dân chúng ùn ùn đ v nh ng sân đình, nh ng bãi r ng, n i s di n ra nh ng cu c đ u t b n đ a ch c ng hào gian ác..."

"Đ u t di n ra liên miên, ngày m t kh c li t. Ng i dân cày dung d hôm tr c, đ c đ ng

phóng tay phát đường, vät trở thành hung tän, mät bäng bäng khoä trá trong niềm vui hành hä đường loäi. Tôi kinh hoàng nhìn cänh täng không hiäu näi: näm näp lät qua mät tôi täng bày đàn ngäi bä kích thích bäi mùi máu, häm hä đi đäi lá cä đä sao vàng không biät đä chiän đäu väi quân xâm läc mà väi chính đäng bào mình...

“Chúng tôi nghe tiếng kêu khóc chäy täi thì häy mäy anh du kích quen đang xänh xäch kéo bà đi. Hai tay bä trói giä lên träi, bà xiêu väo bäc sau hä, kêu gào thäm thìät: “äi cä Hä äi, cä trông xuäng mà xem ngäi ta đäi xä väi con dân cä thä này đây!”

“ä mät xã khác, mät ngäi đàn bà bä trói vào hai cây näa bät chéo, bên đäi là mät đäng läa. Con mä ni là phú nông phän đäng, ngoan cä läm, nhäng ngäi bầu quanh nhao nhao nói thä. Ngäi đàn bà quän quäi mãi, täi khi ngät đi mäi đäc ngäi ta hä xuäng.

“Cha bän tôi, hoät đäng cách mäng tä träc năm 1945, bät täng giam vì bä vụ là đäng viên Quäc Dân đäng, thät cä tä, đä läi bäc thä tuyät mänh: “Oan cho tôi läm, cä Hä äi. Tôi trung thành väi cä, väi đäng. Tôi không phän bäi. HCM muôn năm!”

“Ngäi ta läy gai bäi cäm vào đäu ngón tay mät cô gái, có träi biät cô ta täi gì, có thä cô ta là con đäa chä, cä mäi câu häi läi nhän nhäng cái gai sâu thêm mät chút làm cho cô gái rú lên vì đau, quän quäi trong dây trói”. (ĐGBN- trang 30-31)

Ông Nguyễn Văn Thä, quê ä tänh Häng Yên khi trä läi phäng vän cäa đài RFA thì đang ä Hà Näi kä läi chuyän gia đình ông bä đäu tä häi CCRĐ nhä sau:

“Gia đình tôi, cä (ông näi) công tác tät, đän lúc äy tä nhiên quy cho cä tôi là thành phän đäi kháng, bät cä đi đäu tä, gia sän bä täch thu hät. Tôi bä coi là con nhà đäa chä, khä läm, đi ra ngoài đäng là phäi chào ông bà nông dân. Dù nó là con là cháu mình, cũng phäi gäi nó là “Ông” là “Bà”...cäa cäi mät hät, chä còn gì cä...

“Lúc äy, tä nhiên nó nhä ma quä cảm đä, ngäi ta nhìn thäy nhà tôi, ngäi ta nhä muän ăn thät luôn, hä muän làm gì thì làm. Lúc äy, ngäi nào càng häng hái, càng tät, càng đäu tä, càng đánh đäp, thì càng tät. Có nhäng ngäi bä tä hình, ông cä tôi bä kät án tä hình, bän chät ngay, bän ngay träc mät mäi ngäi, con cháu”. (RFA online ngày 19-5-2006)

Nhäc sĩ Tränh Häng, hiän đang ä bên Pháp, là ngäi bän thân väa vä thăm thi sĩ Häu Loan và kä läi câu chuyän có liên quan đän tác gäa bài thä näi tiếng Màu tím hoa sim nhä sau:

“Ông äy kä tôi nghe là: Lúc äy, ông äy là träng Ban Tuyên huän cäa Đoàn 304, do täng Nguyễn Sän phä trách, quân đäi thì đói khä läm, chä có ăn khoai, ăn sän, không có gäo mà ăn...Ông đäa chä đó thì giàu, tháng nào cũng đem gäo đän, đä nuôi quân cho...Chính täng Nguyễn Sän tháng nào cũng làm lä vinh danh cho ông ta, ban thäng huân chäng.

“Năm 1953, bä đäu tä, lan đän Thanh Hoá, ông bà đäa chä äy bä giät chät. Nhà thì chä có mät cô con gái thôi. Nó cäm tät cä mäi ngäi, con trai, hay con gái, không đäc kät hôn väi con nhà đäa chä, không đäc nuôi con nhà đäa chä.

“Ông äy(nhà thä Häu Loan) thäy bäc quá, mäi bä vä làng, đi qua làng äy, ông ghé vào thăm, ông biät räng ông bà cä bä giät räi, cô con gái không ai nuôi cä, cô äy phäi đi mät sän, mät khoai ä ngoài đäng, ăn säng, đä säng thôi, quän áo rách räi bän thäu läm, ngä ä đäng, ä đình làng, ông thäy thä, thäng häi và đem vä nhà nuôi...và bây giä là vä ông äy!” (RFA online ngày 19-5-2006)

Nhà văn Trän Mạnh Häo, ngäi bä đäu i ra khäi đäng CSVN năm 1989 và đäi khäi biên chä nhà näc viät cuän “Ly thân” có bài “Đäc quyän chân lý là thä tiêu chân lý”, đän ông viät vä CCRĐ:

“Ông đäi (tên gäi cán bä CCRĐ tä trung äng phái vä) tä trên bàn xä án xäng täi sát ông Luân bä trói, bä chôn chân täi đäu gäi trong chiäc “ hä đäu tä”, đän hét: “mày có hô CCRĐ muôn năm không?” Ông Luân trän mät, đôi mät säng täy, läi cä con ngäi ra...

“Sau đó, ông đi lên bàn xấp án, tuyên bố thay mặt đường và bác vĩ đi, tuyên án xấp hình gián điệp Quốc Dân đường Luân, lập nh du kích xã lên đường rập rập thuy; đäng träng nghiäng ông Luân vào cäc bän trên ruäng cän mùa đông đang rét...”

“Ông Luân bä bän bäng bän cây súng träng. Bän phát đäng cùng lúc đäng trúng vào ngực ông Luân phät máu, khiäng ông gäc xuäng liän, cái giänhét miäng ông bä máu trào ra, räi bäch xuäng nhä mät cäc máu đông, hay mät mänh phäi vä trän ra ngoài”. (Thäi Luän ngày 1-4-2006)
Đäi đây là chuyän cäa cäu trung tá QĐND Trän Anh Kim, hiäng đäng ngäi tù 5 năm räi vä täi “hoät đäng nhäm lät đäng chính quyän nhän dân” đã träng läi phäng vän cäa Viät Hùng, phóng viên đài RFA kä vä hoàn cänh cäa gia đình ông bä xä mät cách dã man trong chiän đäch CCRĐ nhä sau:

“Đäng CCRĐ, sau năm 1954 giäi phóng, sau đó giäm tô, đäng CCRĐ thì ngäi ta quy cho ông tôi là đäa chä, và quy cho bä tôi là QĐ đäng. Bä tôi là Phó bí thä QĐ đäng và bác tôi là Bí thä QĐ đäng. Bác tôi bä bän luôn, ông y nhän thì bä bän luôn. Còn bä tôi thì kiên quyät không nhän. Không nhän thì ngäi ta tra tän, ngäi ta thät hai dây thäng vào hai ngón chân cái räi ngäi ta kéo lên sàn nhà, bä tôi đau quá, kêu khóc xin thä xuäng. Kêu khóc quá to thì ngäi ta, läy rä m, läy ränhét vào mäm...”

“Đäa chä ngày đó là đäa chä “phân” anh . Thí đä mäi thôn là mäy đäa chä thì cä thä mà ngäi ta đäa lên thôi. Cuäi cùng cũng bä tù không án hai năm. Mà khäng nän hän thäi tôi đi tù nhiäu. Täc là tay thì träng cánh khuäu ra đäng sau, chân thì cùm, quän áo thì chäng có mäc, cänh m nhä thä đäi sän chuäng trâu thôi”.

(RFA online ngày 19-5-2006)

4. Đäng luän vä CCRĐ:

Häc gäa Hoàng Xuân Hän nói lên cái nhän đäng nhä cäa mình vä chiän đäch CCRĐ khi träng läi phäng vän cäa Thuä Khuä trên đài RFA:

“Cái mät mát län bäi sai läm trong CCRĐ là nó phá vä mät cái nông thôn Viät Nam và phá vä mät lòng tin. Cái nguy häi cäa CCRĐ là chä nó phá vä mät tä bào quan träng vào bäc nhät cäa xã häi Viät Nam lúc bäy giä là làng quê”.

(Ngäi Viät ngày 7-9-2004)

Cä thä täng CSVN Võ văn Kiät, ngäi có nhiäu trän träng trong viäc làm cäa mình đã qua, ông cũng nói lên quan đäng mänh vä chiän đäch CCRĐ sau khi đã không còn chäc vä gì trong chính phä:

“Năm 2005, ông Võ văn Kiät, nguyên thä täng Viät Nam, nhìn nhän “ Trong các chiän đäch CCRĐ và cäi täng công thäng nghiäp, nhiäu nhän sĩ yêu näc, nhiäu nhän kinh doanh có công väi cách mäng đã không đäng coi nhä bän näa, gây nhäng tän thät län vä chính trä và kinh tä” nhäm khäng đäng đäng đoàn kät dân täc là cäi nguän säc mänh cäa đät näc”. (Wikipedia tiäng Viät online ngày 19-5-2006)

Nhäa phê bình văn häc Läi Nguyễn Ân, träng läi phäng vän cäa BBC, ông nói còn nhiäu vän đäng trong läch sä Viät Nam näa thä kä träng cäng täng là kiäng kä, chäa đäng cäng bàn thäng säng phäng: “Trong xã häi Viät Nam lâu nay, xung quanh đäng tài CCRĐ, đäng luän buäc phäi im läng. Sä kiän CCRĐ, khi xäy ra, đã làm đäng län đäng säng nông thôn miän Bäc; nó đi vào läch sä nhä mät vät thäng. Có thä nói đó là vät đäng län đäng tiên mà phong trào cäa nhäng ngäi cäng sän khi lên cäng quyän đã đäng läi trong xã häi Viät Nam”. (BBC online ngày 14-1-2007)

Ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó thä täng chính phä, ngäi đã täng kä vä mät länh Z 30 täng thu nhà hai täng träng lên häi sau năm 1975 viät vä CCRĐ trong cuän “ Lý luän HCM” ông nói lên cái nhän đäng nhä cäa mình vä cái chiän đäch này:

Hồ chí Minh và Cách mạng đường

Tác Giả: Đäi Nghĩa

Chúa Nhật, 29 Tháng 5 Năm 2011 11:38

“Nhäng sai lầm của CäĐ đã đưa họ vào quä lâu dài cho dân tộc, cho đất nước, là sự hän thù, sự lừa dối, xảo trá, vu khống nhä: tä điều, ép cung, bäa chuyän...gây tai hại cho bao gia đình, làm mất đi những truyền thống tốt đẹp về gia đình, họ hàng, làng xóm, mà cha ông ta đã dày công xây dựng hàng nghìn năm...”

“Nhäng sai lầm trong việc đưa họ không chỉ có trong CäĐ, mà cũng phải bị nhìn trong công việc công nhân nghiệp vụ, kinh doanh, những công việc công nhân làm mất sự thành phố và tiến hành sau CäĐ nên phần nào giảm bớt sai lầm, khuyết điểm, tác hại của nó cũng chỉ thu hẹp trong một số thành phố”.

(Bauxite Việt Nam online ngày 16-11-2010)

Cä Nguyễn Văn Trän, một lão thành cách mạng nổi tiếng của miền Nam trong quyän “Việt cho Mä và Quäc häi” cho chúng ta thấy rõ ràng sự nô lệ của chính phủ Hồ chí Minh trước đế quốc Trung cộng là như thế nào. Họ ngäa tay nhận việc từ của Trung cộng để đánh Pháp, Mä giành phóng dân tộc (?), những họ trông vào cộng dân tộc mà tránh thế nguy hiểm hơn, tàn bạo hơn và lâu dài hơn.

“Ác hại sự là của Việt Nam Trung quốc hiện cho cái kẻ Phóng tay. Phóng tay! Nói nôm na (theo Nam Bộ) là “của việc làm như thế của”. Và họ đưa họ vàng ngọc nguä bị, “à la” Mao Trạch Đông. “Kẻ uông tä tu quá chänh”. Có nghĩa là: muän uän khúc cây cong, kẻ phải kéo nó quá chiäu. “Träi ôi! Đäng của tôi đã nghe họ ngä ngoài, kéo khúc cây cong quá trän. Nó träi ôi giät chết bao Việt sanh linh...”

“Có họ anh chị em Nam Bộ “Đäi bị u tôi đưa ông già Tôn mà họ, thì sao kẻ đä cho CäĐ giät người như vậy?”

“Bác Tôn đang ngäi, nghe tôi họ, liền đưa đäng däy bäc ra khỏi ghế, vội đi và nói: “Đä mä, tao cũng sợ nó, mày bị u tao còn dám nói cái gì?”

“Quä thế, lúc CäĐ còn nghe theo Chủ mà phóng tay phát đäng ai mà có ý kiến với nó thì sự bại quy là có thể đäng đäa chä”. (VCMVQH- trang 266-267)

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà trí thức trẻ lập họ sinh góp họ hiện đäng nhä công cuộc CäĐ của HCM khi từ họ về họ của Duy Ái đài VOA:

“Theo tôi của một rõ nhät cho sự phi dân chủ hóa đäng thành đäng tài toàn từ của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một cái tên rất dân chủ, là việc đäng Lao Đäng VN phát đäng CäĐ, đäng của họ gọi là cách “mäng long từ họ đät”, vào năm 1953. Bao trùm toàn bộ “cách mäng” này là sự tuä tiến của chính phủ của họ trong việc bắt giä, hành họ, bắt giät, täch thu gia sản đäi với hàng trăm nghìn người ở Việt Nam. Các thế lực pháp thông đäng đã có thể thế lực dân Pháp hay các quy đäng nhä tôn trọng pháp luật và quyän con người đäng ghi trong Hiến pháp 1946 đäng không đäng của họ xäa trong CäĐ”. (VOA online ngày 15-9-2010)

Đäng kể họ bài viết này, tôi xin mượn họ của của giáo sư Nguyễn Mạnh Tấn ngä trích trong bài diän văn “Qua những sai lầm trong CäĐ” đäng trong phiên họp của MTTQ tại Hà Nội ngày 30-10-1956 với thế cách là một thành viên của MTTQ. Và cũng chính vì bài diän văn này mà ông đã bị täch họ täch và danh họ nghä nghiệp và sự ngäng của họ bị bắt đäi cho đäng chết. “...tôi họ họ kẻ quä tai hại của các sai lầm đã phạm trong công cuộc CäĐ. Tôi xin phép các họ đäng kính của họ nghiêng mình trước kẻ niäm những người vô tội bị chät oan, không phải vì bàn tay của kẻ đäng chä mà chính của ta...”

“Trong CäĐ chúng ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng mà của trong nhiều khu vực khác nhau. Trong các khu vực này, sai lầm cũng đã đưa một số người trong quần chúng đäng cái chết mất cách thể thä”. (Nguyễn Việt ngày 9-5-2005)