

## Xem World Cup, nghĩ về những nghề mê tín trong bóng đá

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Hoàng Quốc  
Th&#7913; Ba, 13 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 05:58

---

Paul là tên của một con bọ chét mà chúng ta đang đọc về nuôi tại Trung tâm triển lãm thủy sinh (Sea Life Aquarium) tại Oberhausen ở Đức.



*Paul đã đoán Tây Ban Nha thắng Hà Lan ở chung kết. Ảnh AP*

Trong giải World Cup lần này, có một “nhân vật” rất đáng biết, đáng các hãng thông tin lớn và các cơ quan truyền thông lớn, truyền hình, truyền thanh đến báo in, báo mạng, facebook và blog đưa tin và thu hút sự chú ý của vô số người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, dĩ nhiên.

“Nhân vật” này có một cái tên rất gọn: Paul.

Không có họ. Chỉ Paul thôi.

Đã khi nào lần nào vào hàng triển lãm, thậm chí hàng chợ triển lãm người mang tên Paul khác, người ta thêm trước hoặc sau cái tên Paul một chữ: hoặc là nhà tiên tri Paul hoặc là nhà tâm linh Paul hoặc là, với một cách biệt cao hơn, Paul bọ chét.

Đã biết đáng sự tiên tri của Paul, người ta thả vào bể kính hai hộp thức ăn trên đó có in hình lá cờ của Đức và lá cờ của nước Bỉ để thi. Người ta ghi nhận: trong giải Vô địch châu Âu năm 2008, Paul chọn hộp thức ăn có lá cờ nước nào, đội bóng của nước ấy thắng ngay trận. Chỉ có một lần sai duy nhất: Đó là trong trận chung kết giữa Đức và Tây Ban Nha, Paul “đ đoán” Đức thắng nhưng kết quả ngược lại, đội vô địch lại là Tây Ban Nha. Nhưng dù sao mức độ chính xác trong toàn bộ giải vẫn rất cao: đến 80%.

Trong giải World Cup kỳ này cũng vậy. Cho đến nay, mọi sự “tiên đoán” của Paul đều đúng. Trận cầu trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha một ngày, Paul “đ đoán” Tây Ban Nha thắng. Rất nhiều người ở Đức, nhất là các cầu thủ bóng đá, không tin. Người ta hy vọng Paul sẽ sai như hai năm trước. Nhưng rồi kết quả trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha vào ngày 7 tháng 7 lại xác nhận là Paul đúng: Đức thua đội Tây Ban Nha 0-1.

Trong khi có thể khác nhau về cách giải thích, hầu như mọi người đều cho đó là một hiện tượng thú vị. “Tên tuổi” của Paul xuất hiện trên các phương tiện báo lớn và rất uy tín. Paul trở thành một trong những “ngôi sao” đáng chú ý nhất trong mùa giải kỳ này.

Dĩ nhiên không ít người xem đó chỉ là chuyện mê tín.

A! Mê tín. Có một điều cần lưu ý: trong thời hiện đại, hầu như không có lãnh vực nào lại có nhiều người mê tín như trong lãnh vực thể thao, đáng biết trong bóng đá.

## Xem World Cup, nghĩ về những mê tín trong bóng đá

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy&#225;n H&#225;ng Qu&#225;c  
Th&#7913; Ba, 13 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 05:58

---

Trong m&#223;y bài “Xem World Cup” tr&#223;c đây, t&#223;i đ&#223; nêu lên m&#223;y đ&#223;c đ&#223;m chính c&#223;a bóng đá: đó là n&#223;i xu h&#223;ng toàn c&#223;u hoá và đ&#223;a ph&#223;ng hoá song hành m&#223;t cách hài hoà nh&#223;t, n&#223;i tài năng cá nhân và tinh th&#223;n t&#223;p th&#223; b&#223; sung cho nhau và cũng là n&#223;i nuôi d&#223;ng và phát huy nh&#223;ng m&#223;m m&#223;ng văn hoá cho m&#223;t xã h&#223;i dân s&#223;. Có th&#223; thêm m&#223;t s&#223; đ&#223;c đ&#223;m khác: đó còn là n&#223;i k&#223;t h&#223;p gi&#223;a ngh&#223; thu&#223;t và khoa h&#223;c, và cũng là n&#223;i óc mê tín t&#223; th&#223;i xa x&#223;a v&#223;n còn đ&#223;t đ&#223;ng v&#223;.

Có th&#223; th&#223;y s&#223; mê tín &#223;y ngay trong hình &#223;nh c&#223;a Joachim Loew, hu&#223;n luy&#223;n viên tài hoa c&#223;a đ&#223;i tuy&#223;n Đ&#223;c. Trong gi&#223;i World Cup này, tr&#223;c khi đi vào tr&#223;n chung k&#223;t, h&#223;u nh&#223; ông ch&#223; m&#223;c chi&#223;c áo len xanh c&#223; trái tim duy nh&#223;t. T&#223;i sao? T&#223;i vì trong tr&#223;n đ&#223;u, lúc Loew m&#223;c chi&#223;c áo &#223;y, đ&#223;i Đ&#223;c chi&#223;n th&#223;ng m&#223;t cách vang đ&#223;i, các c&#223;u th&#223; và Ban hu&#223;n luy&#223;n c&#223;a đ&#223;i tuy&#223;n Đ&#223;c đ&#223; yêu c&#223;u ông m&#223;c cái áo đó cho đ&#223;n h&#223;t gi&#223;i. Không nh&#223;ng không thay áo khác, ông cũng không gi&#223;t cái áo &#223;y vì s&#223; v&#223;n may s&#223; b&#223; tan theo b&#223;t x&#223;a phòng. (Ch&#223; sau khi Đ&#223;c thua Tây Ban Nha &#223; l&#223;t t&#223; k&#223;t, vào chung k&#223;t, ng&#223; i ta m&#223;i th&#223;y ông thay áo khác.)

Loew không ph&#223;i là ng&#223; i duy nh&#223;t tin nh&#223; v&#223;y đâu. R&#223;t nhi&#223;u hu&#223;n luy&#223;n viên và c&#223;u th&#223; cũng tin nh&#223; v&#223;y. Ch&#223; có đ&#223;u là m&#223;i ng&#223; i tin và th&#223;c hành ni&#223;m tin &#223;y m&#223;t cách khác nhau. Có ng&#223; i không thay áo sau khi g&#223;p may m&#223;n nh&#223; tr&#223;ng h&#223;p c&#223;a Loew. Có ng&#223; i khác thì không thay đ&#223; lót hay không thay v&#223;. Có ng&#223; i ch&#223; ăn nh&#223;ng món ăn mà h&#223; nghĩ là mang &#223;i may m&#223;n cho h&#223;. Có ng&#223; i c&#223;u nguy&#223;n. Hình &#223;nh đ&#223; th&#223;y nh&#223;t trên tivi là r&#223;t nhi&#223;u ng&#223; i làm đ&#223;u thánh giá tr&#223;c khi b&#223;c vào sân thi đ&#223;u.

Trong vòng lo&#223;i c&#223;a World Cup năm 1986, tr&#223;c tr&#223;n đ&#223;u đ&#223;u tiên &#223; Mexico, hu&#223;n luy&#223;n viên Carlo Bilardo c&#223;a đ&#223;i tuy&#223;n Argentina m&#223;n kem đánh răng c&#223;a m&#223;t c&#223;u th&#223; đ&#223; dùng. Tr&#223;n &#223;y th&#223;ng. T&#223; đó đ&#223;n cu&#223;i gi&#223;i, ông gi&#223; thói quen m&#223;n kem đánh răng và cũng gi&#223; nguyên cái cà v&#223;t ông đeo trong tr&#223;n đ&#223;u ngày hôm &#223;y. Ông không dám thay đ&#223;i, s&#223; m&#223;t h&#223;n.

Liên quan đ&#223;n cà v&#223;t, trong World Cup 2006, hu&#223;n luy&#223;n viên c&#223;a đ&#223;i tuy&#223;n Pháp Raymond Domenech và hu&#223;n luy&#223;n viên đ&#223;i tuy&#223;n Mexico Ricardo La Volpe đ&#223;u nghe &#223;i th&#223;y b&#223;i đeo cà v&#223;t có hình con r&#223;ng. Riêng ông Domenech, sau tr&#223;n th&#223;ng đ&#223;u tiên, bu&#223;c m&#223;i c&#223;u th&#223; không đ&#223;c thay đ&#223;i b&#223;t c&#223; đ&#223;u gì: qu&#223;n áo không đ&#223;c thay đ&#223;i; c&#223; ch&#223; ng&#223; i trên xe buýt c&#223;a h&#223; cũng không đ&#223;c thay đ&#223;i; riêng chuy&#223;n xe buýt ch&#223; đ&#223;i tuy&#223;n t&#223; khách s&#223;n đ&#223;n sân v&#223;n đ&#223;ng thì ph&#223;i gi&#223; nguyên &#223; trình c&#223;a ngày đ&#223;u tiên &#223;y, không đ&#223;c thay đ&#223;i, b&#223;t ch&#223;p m&#223;i lý do, k&#223; c&#223; k&#223;t xe. Ngoài ra, ông cũng yêu c&#223;u các c&#223;u th&#223; trong đ&#223;i không đ&#223;c ăn gì khác ngoài th&#223;t gà. Cũng c&#223;n n&#223;n bi&#223;t Domenech n&#223;i ti&#223;ng là mê tín. Ng&#223; i ta đ&#223;n là tiêu chu&#223;n đ&#223;u tiên c&#223;a ông khi ch&#223;n &#223;a đ&#223;i tuy&#223;n không ph&#223;i là tài năng mà là theo tu&#223;i. Ông h&#223;i c&#223;n k&#223; ngày tháng năm sinh c&#223;a t&#223;ng c&#223;u th&#223; r&#223;i tính đ&#223; may c&#223;a c&#223;u th&#223; &#223;y cũng nh&#223; s&#223; hoà h&#223;p gi&#223;a c&#223;u th&#223; &#223;y và c&#223; đ&#223;i. Đi&#223;u này thì ông ph&#223; nh&#223;n nh&#223;ng h&#223;u nh&#223; m&#223;i c&#223;u th&#223; trong đ&#223;i tuy&#223;n đ&#223;u tin là nó có th&#223;t.

Liên quan đ&#223;n th&#223;c ăn, nhà chi&#223;n &#223;c c&#223;a đ&#223;i tuy&#223;n Argentina năm 1986, Carlos Bilardo ng&#223; i c&#223;i v&#223;i Domenech, &#223;i c&#223;m c&#223;u th&#223; ăn th&#223;t gà vì ông nghĩ th&#223;t gà xui. M&#223;i &#223;n ra sân đ&#223;u, ông đ&#223;u mang theo m&#223;t b&#223;c t&#223;ng Đ&#223;c M&#223; nh&#223;. M&#223;t &#223;n, trên đ&#223;ng t&#223; khách s&#223;n đ&#223;n sân v&#223;n đ&#223;ng, xe buýt b&#223; h&#223;, c&#223; đ&#223;i ph&#223;i đ&#223;i sang t&#223;c xi. Tr&#223;n &#223;y th&#223;ng. T&#223; đó, lúc nào ông cũng cho c&#223; đ&#223;i đi t&#223;c xi đ&#223; gi&#223; h&#223;n.

## Xem World Cup, nghĩ về những ngôi sao trong bóng đá

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy&#225;n H&#225;ng Qu&#225;c  
Th&#7913; Ba, 13 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 05:58

---

Hu&#225;n luy&#225;n viên đ&#223;i Leeds United Don Revie cũng y nh&#225; v&#225;y. Trong nhi&#225;u gi&#223;i, ông ch&#225; m&#225;c m&#223;t b&#223; qu&#223;n áo duy nh&#223;t, di chuy&#223;n trên m&#223;t l&#223; trình duy nh&#223;t. Hu&#225;n luy&#225;n viên Luis Aragones c&#223;a Tây Ban Nha thì s&#223; màu vàng. N&#225;u c&#223;u th&#223; nào vào sân t&#223;p mà m&#225;c áo màu vàng thì ông yêu c&#223;u h&#223; ph&#223;i thay áo ngay t&#223;c kh&#223;c. Khi đ&#223;i tuy&#223;n đ&#223;n Đ&#223;c đ&#223; gi&#223;i World Cup 2006, đ&#223; c&#223; t&#223;ng m&#223;t bó hoa l&#223;n màu vàng, ông t&#223; ch&#223;i, không ch&#223;u nh&#223;n vì s&#223; xui.

Hu&#225;n luy&#225;n viên ng&#223;i Ý Fabio Capello thì không bao gi&#223; nh&#223;n hoa cũng nh&#223; không bao gi&#223; thích nghe ai nói “Chúc may m&#223;n” vì ông s&#223; ... xui. Khi làm hu&#225;n luy&#225;n viên đ&#223;i AC Milan, ông t&#223; ch&#223; h&#223;p báo hàng tu&#223;n n&#223; m&#223;t đ&#223;a đ&#223;i m&#223; gi&#223;ng nhau t&#223;i Milanello, yêu c&#223;u ba nhà báo h&#223;i cùng m&#223;t câu h&#223;i gi&#223;ng nhau theo m&#223;t tr&#223;t t&#223; gi&#223;ng nhau. Tu&#223;n này sang tu&#223;n khác. Không thay đ&#223;i. Khi c&#223; đ&#223;i bay đ&#223;i n&#223;i khác đ&#223; thi đ&#223;u, ông luôn luôn đòi ng&#223;i ho&#223;c trên gh&#223; s&#223; 3A ho&#223;c trên gh&#223; s&#223; 4A. Khi làm hu&#225;n luy&#225;n viên đ&#223;i Estudiantes La Plata năm 2003, tr&#223;c m&#223;t tr&#223;n đ&#223;u, ông đ&#223; c&#223; m&#223;t ph&#223; n&#223; xa l&#223; ng&#223;i Brazil chúc may m&#223;n. Bình th&#223;ng, ông không thích nghe nh&#223;ng l&#223;i chúc nh&#223; th&#223;. Nh&#223;ng tr&#223;n đó, đ&#223;i ông th&#223;ng. L&#223;i th&#223;ng m&#223;t cách oanh li&#223;t v&#223;i t&#223; s&#223; 4-1. Ngay sau đó, ông yêu c&#223;u nhân viên tìm s&#223; đ&#223;i n&#223; tho&#223;i c&#223;a ng&#223;i ph&#223; n&#223; t&#223;ng chúc ông may m&#223;n y. T&#223; đó, tr&#223;c m&#223;i tr&#223;n đ&#223;u, ông đ&#223;u g&#223;i ng&#223;i ph&#223; n&#223; y đ&#223; b&#223;o đ&#223; m&#223; may m&#223;n s&#223; không b&#223; v&#223;t m&#223;t.

Nh&#223;ng s&#223; nh&#223;t là s&#223; mê tín c&#223;a hu&#225;n luy&#225;n viên đ&#223;i Southern Division One c&#223;a Zimbabwe. Tháng 10 năm 2009, sau m&#223;t s&#223; tr&#223;n đ&#223;u th&#223;t b&#223;i, ông đ&#223;n c&#223; đ&#223;i đ&#223;n sông Zambezi đ&#223; làm l&#223; t&#223;y r&#223;a m&#223;i xui x&#223;o. M&#223;i ng&#223;i ph&#223;i nh&#223;y xu&#223;ng sông t&#223;m. Mà con sông y&#223; l&#223;i đ&#223;y cá s&#223;u. H&#223;u qu&#223; là: m&#223;t lát sau, trong s&#223; 17 c&#223;u th&#223;, ch&#223; có 16 ng&#223;i l&#223;n b&#223;. Còn m&#223;t ng&#223;i thì bi&#223;n m&#223;t!

Không ph&#223;i ch&#223; có hu&#225;n luy&#225;n viên m&#223;i mê tín. R&#223;t nhi&#225;u c&#223;u th&#223;, k&#223; c&#223; nh&#223;ng c&#223;u th&#223; n&#223;i ti&#223;ng, cũng mê tín.

C&#223;u th&#223; Adrian Mutu c&#223;a Romaniae thì lúc nào cũng m&#225;c qu&#223;n lót trái trong lúc thi đ&#223;u. C&#223;u th&#223; David James thì, tr&#223;c khi ra sân v&#223;n đ&#223;ng thi đ&#223;u, không h&#223; m&#223; mi&#223;ng nói năng v&#223;i ai c&#223;, h&#223;n n&#223;a, còn vào nhà v&#223; sinh đ&#223;i ti&#223;u r&#223;i kh&#223;c lên t&#223;ng. C&#223;u th&#223; Bobby Moore, đ&#223;i tr&#223;ng đ&#223;i tuy&#223;n c&#223;a Anh trong th&#223;p niên 1960 và 1970 thì, trong phòng thay qu&#223;n áo tr&#223;c khi ra sân, bao gi&#223; cũng là ng&#223;i c&#223;i cùng m&#225;c qu&#223;n áo. Có l&#223;n, m&#223;t ng&#223;i b&#223;n ngh&#223;ch ng&#223;m, sau khi th&#223;y Moore m&#225;c đ&#223; xong, b&#223;n c&#223;i chỉ c&#223; qu&#223;n so&#223;c đ&#223;ng m&#225;c ra đ&#223; đ&#223;i cái khác. Moore cũng l&#223;i c&#223;i qu&#223;n ra r&#223;i đ&#223;ng ch&#223;. Đ&#223;n khi ng&#223;i b&#223;n y m&#225;c xong, anh m&#223;i ch&#223;u m&#225;c qu&#223;n vào.

Mario Gómez c&#223;a Đ&#223;c thì, trong phòng t&#223;p h&#223;p tr&#223;c khi ra sân đ&#223;u, bao gi&#223; cũng đ&#223;i ti&#223;u &#223; phòng v&#223; sinh xa nh&#223;t phía tay trái. Phòng y&#223; có ng&#223;i, anh kiên nh&#223;n đ&#223;ng ch&#223; ch&#223; nh&#223;t đ&#223;nh không vào phòng khác. Gi&#223; khai m&#225;c tr&#223;n đ&#223;u, anh cũng không bao gi&#223; ch&#223;u hát qu&#223;c ca. Nguyên nhân là, h&#223;i nh&#223;, trong m&#223;t đ&#223;i bóng thi&#223;u niên, m&#223;t l&#223;n vô tình không hát qu&#223;c ca, anh l&#223;i ghi đ&#223;c b&#223;n th&#223;ng. T&#223; đó anh tin vi&#223;c t&#223; ch&#223;i không hát qu&#223;c ca s&#223; đ&#223; c&#223; h&#223;n.

Sergio Goycochea, th&#223; môn c&#223;a Argentina thì, tr&#223;c m&#223;i l&#223;n b&#223; ph&#223;t đ&#223;n, đ&#223;u đ&#223;ng đ&#223;i trong khung thành. Anh thanh minh là anh th&#223;ng làm vi&#223;c đó m&#223;t cách kín đáo và t&#223; nh&#223; nên không ai ph&#223;n n&#223;n đ&#223;u g&#223; c&#223;.

David Beckham, c&#223;u th&#223; n&#223;i ti&#223;ng và có giá nh&#223;t trên th&#223; gi&#223;i c&#223; g&#223;n ch&#223; năm nay thì, tr&#223;c m&#223;i mùa gi&#223;i quan tr&#223;ng, đ&#223;u b&#223;o đ&#223; m&#223; là m&#223;i th&#223; trong t&#223; l&#223;nh đ&#223;u đ&#223; c&#223; gi&#223;ng nguyên tr&#223;t t&#223; ban

## Xem World Cup, nghĩ về những ngôi sao trong bóng đá

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy&#n H&#ng Qu&#c  
Th&#7913; Ba, 13 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 05:58

---

đều. Và không có gì lạ cả. Nếu có bản lon Pepsi, uống xong một lon, còn lại ba, anh sẽ viết một lon để mình thấy trong tủ lạnh đều là sự chèn.

Cristiano Ronaldo thì lúc nào cũng hút tóc ở một تیم giành nhau, bởi một thủ duy nhất tại Wilmslow và Cheshire vì anh tin là họ mang lại hên cho anh. Anh, giành như Gary Lineker của Anh, cũng không bao giờ đá bóng vào khung thành trong những giây làm nóng (warming up) trước trận đấu vì không muốn làm phí việc phá hoại.

Cậu thủ Juan Sebastian Veron của Argentina một lần bị chấn thương ở đầu gối. Với chấn thương như thế. Bác sĩ dán một miếng bandage vào đầu gối rồi anh chui vào phòng. Sau đó anh ghi được bàn thắng. Anh tin bàn thắng này đến từ cái bandage kia, thế là, thế đó, lần nào anh cũng ra sân với một miếng bandage trên đầu gối, dù anh chẳng biết chấn thương tích gì cả!

Laurent Blanc, đội trưởng đội tuyển Pháp, trong World Cup 1998, trước trận đấu, đầu hôn lên cái đầu của người bạn Fabien Barthez để lấy hên! Hình ảnh này được chiếu trên truyền hình khắp thế giới.

Bóng đá Úc cũng đầy những chuyện mê tín. Nếu تیم giành là với Úc bởi một pháp sư người Mozambique yểm bùa vào năm 1969.

Câu chuyện được truyền thu thập khá rộng rãi trên đài truyền hình SBS và nhiều tờ báo Úc vào tháng 11 năm 2005 để khái quát sau: Năm này đội tuyển Úc đầu vòng loại để tham dự World Cup 1970. Các trận đấu đầu tiên rất tệ. Thủ môn tuyển viên đầu tiên của thủ đầu tiên chỉ. Trước trận đấu với đội Rhodesia (bây giờ là Zimbabwe), vài cậu thủ Úc nghe một pháp sư người Mozambique nói là ông có thể giúp đội Úc thắng. Đang tuyển tuyển, họ bèn đến gặp pháp sư này. Ông nói ông sẽ yểm bùa các đội thủ của Úc. Giá mỗi lần là 1000 bảng Anh. Úc đồng ý. Với pháp sư đem một ít xương người chôn dưới khung thành và để cái người trừ yểm đội thủ. Trận này Úc thắng 3-1.

Có đội các cậu thủ Úc vẫn không tin họ nên không chui vào phòng. Trận sau đó, cả ba cậu thủ Úc ngã bệnh nên họ bị thua.

Bốn năm sau, Úc qua khỏi vòng loại, được chọn để chơi World Cup. Những chuyện chuốc lấy thua bại.

Sau đó cũng thua bại. Họ thua World Cup này để giành World Cup khác. Lúc nào cũng thua bại.

Một sự người tin là sự thất bại của bóng đá Úc là do pháp sư Mozambique yểm bùa để trả thù. Johnny Warren, một cậu thủ và thủ môn tuyển viên, người chơi bóng kiêu hãnh yểm bùa năm 1969, viết những điều đó trong cuốn truyện "Sheilas, Wogs And Poofers" xuất bản năm 2002.

Sau khi đọc cuốn sách của Johnny Warren, năm 2004, phóng viên John Safran lần đầu tiên đến Mozambique tìm kiếm pháp sư. Những ông đã chết. Safran bèn tìm một pháp sư khác. Với pháp sư này đồng ý giúp bùa cho đội Úc. Mỗi người đến cái sân vẫn để người bị bùa năm 1969 lúc đội Úc đầu tiên ở Zimbabwe. Với pháp sư giết một con gà rồi yểm máu khắp nơi, kể cả

## Xem World Cup, nghĩ về những mê tín trong bóng đá

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Hoàng Quốc  
Th&#7913; Ba, 13 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 05:58

---

trên người của Safran. Sau đó Safran đến một sân vận động khác chùi sạch máu bóng và miệng để tét mà vệ pháp sạch kia cho.

Năm sau, đến Úc thi đấu thế giới đó. Cùng, đến vào vòng trong của giải World Cup 2006 tại Đc.

Nhiều người tin thế giới kỳ không phải là tài của huấn luyện viên hay cầu thủ. Mà chủ yếu là những người đã đến giải. Trên đài SBS, phóng viên thể thao nổi tiếng của Úc, Craig Foster cho là triệu chứng của người tuyển Úc đến vào vòng trong của World Cup 2006, người đầu tiên của đến dân chúng Úc cảm nhận chính là John Safran!

Chuyện có vẻ như huyền bí. Nhưng cũng có khá nhiều người tin.

Tại sao người ta lại tin như thế?