

Tôi là một sinh viên trong số tám ng đội i ít i đã tham tin rong viết chung Cộng sản xâm lược là viết đúng của Hoa Kỳ Việt Nam, Lào, Cambodia là đúng.



Tôi lòn đùa đùa Việt Nam trong một giai đoạn ngắn khi là phóng viên năm 1968, rồi quay vở đì lính, bắt đùa chúc vở Trung úy rì sau lên Đài úy rì trờ lòn làm viết tòi môt bờ phòn cùa toà Đài sù Hoa Kỳ tòi Việt Nam, là Văn phòng Nghiên cứu về Bắc Việt và Việt Cộng. Tôi có cù hùi đùa cùi tòi nhieu đùa phòn tòi Việt nam, khoảng 44 tòn thành, có chù chù đì ngang qua. Tôi đùa qua Lào, Cambodia. Sau khi giùi ngũ tôi gia nhập Hoover Institution, tôi đã viết cuộn sù quan trùng đùa tiên bờ ng tiêng Mù vở “Cộng sản Việt Nam”.

Trong hòn hai chúc năm, tôi đã có nhiu khóa gióng dò y tòi viết Việt hùc Virginia vở Chiùn tranh Việt Nam. Vì thòi giù có hòn, tôi phòi nói ngắn, nhòng trùùc khi đù cùp tòi chù đì m cùa bùi thuyết trình, tôi xin có thêm môt lòn cùnh báo, nhòt là vùi các khán thính giùi trờ tuùi.

Ròng đà sù lòp luùn “sáng suùt phò biùn” cùa ngùùi Mù vở Chiùn tranh Việt Nam thòt ra lòn không đúng. Ròt đàng tiêc ròng đùu ùy có nghĩa là đà sù nhùng gì đùùc gióng dò y tòi cùp trung và đùi hùc lòn gùn vùi thòn thoùi hòn là lòch sù. Tôi chỉ xin đùn cù hai thí đù, hai thí đù quan trùng:

1- Ngày nay, chúng ta đùùc nghe ròng cuùc chiùn Việt Nam là “bùt khù thòng”. Chúng ta đùng sai chù. Tôi xin đùùc góp tiêng bên cùnh nhieu sù gia thuùc loùi xuùt sùc nhùt ngày nay khi nêu lòp luùn ngùùc ròng chúng ta không chù hy vùng thòng mà thòt tòi đã thòng vào đùu thòp niên 1970. (Và khi nói “chúng ta”, tôi không nghĩ ròng đùy là Quân lòc Hoa Kỳ mà là nù lòc chung cùa hai quân đùi miùn Nam Việt Nam và Hoa Kỳ cùng vùi ngùùi dân miùn Nam).

Tác Giả; Giáo sỹ Robert F. Turner

Chúa Nhật, 16 Tháng 9 Năm 2012 20:51

2- Chuyện gì đã xảy ra? Khi tôi tuyên bố là có thời thang. Tôi xin đưa câu nói của người bạn thân Douglas Pike: ông Douglas Pike đã quá vắng, người mà tôi hoán đổi công việc nhiều lần trong Sứ quán Hoa Kỳ, ông Pike nói rằng: Tôi tin rằng chúng tôi có thời đã thang cuộc chiến Việt Nam. Tôi tin rằng trong thời gian dài lịch sử nó nói rằng chúng ta đã thang. Đó là sự thật.

Một số thí dụ sau đây sẽ chứng minh.

Có một bài viết trong báo Foreign Affairs năm 2004 do Giáo sư John Lewis Gaddis Khoa trưởng Americain Diplomatic Historians nói rằng: Các sự gia nhập thời công nhận rằng miền Nam Việt Nam và đồng minh đã thang cuộc chiến quân sự. Người lính thua cuộc chiến tâm lý tại Mỹ. Tôi xin nhắc lại cho quý vị rằng sau khi bом bom thời bao giờ Hà Nội vẫn trao đổi đàm phán tại Paris. Và mỗi chuyến êm xuôi như chúng ta dùng máy bay B52 đỗ trên giếng hiệp định.

Nhưng quyết định áp lực của "Phong trào Hòa Bình" đã thông qua dưới luật vào tháng năm 1973. Số là bất hợp pháp nếu Tướng Thủ tướng số đang bất công điều nào trong công quan cho cuộc chiến tại Việt Nam, Lào và Cambodia. Làm như vậy, Quốc hội đã chuyển thời thành bối rối. Quốc hội phản bội lối cam kết lịch sử của Hoa Kỳ là bạo với các nước không Cộng sản thời Đông Dương. Lúc ấy tôi làm việc tại Thượng nghị viện, nghị sĩ Ted Kennedy tuyên bố rằng "Việt Nam không cần giúp đỡ, họ đã có lòng vũ khí trả giá vô số triều đô la". Đó là sự thật. Việt Nam có phi cõi trục thăng, xe tăng Hoa Kỳ. Nhưng cái mà họ không biết là, Việt Nam không có đòn, không có xăng, không có pháo tùng. Đóng đòn đó trả nên vô dụng. Đây là câu chuyện tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe. Ngay sau khi số tán tại Việt Nam về tới Mỹ, tôi gặp Nghị sĩ Ted Kennedy tại Thượng Nghị viện. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy khi trả về Mỹ. Ông ấy đong cách tôi khoảng 3 mét. Tôi cung tay phai lên và nói: "mình phai cho nó biết tay, phai đòn gác hòn ta và nói cho thời gian biết rằng chúng tôi vẫn là một phần bối chính danh dưới cờ của mình và bao giờ không ngừng yêu."

Nhưng tôi đã tin cẩn bốn năm mình vì làm việc số nhũng đòn côn trùng với Nghị sĩ của tôi và Ted Kennedy số trở thành người hùng. Không phải là việc làm đúng đòn nhũng đôi lúc tôi nghĩ là mình đã bao giờ cõi hối hận.

Sau khi Quốc Hội cất hộ việc trả cho Việt Nam, Trung cộng gia tăng viện trợ cho Hà Nội. Phan Văn Đicing nói rằng: "Đông cho kinh tế nó cũng không dám quay lại". Đó là lý do của sự thất bại thời chiến tranh Việt Nam.

Quân nhân Mĩ, QLVNCH, và miền Nam Việt Nam không bao giờ trúng, mà thua vì cái gai là “tử do” của Quốc huy Hoa Kỳ.

Điểm thứ 2 tôi muốn đính chính là: Việt Nam rất quan trọng. Họ cho rằng Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến “phi lý” trên hành không lý do chính đáng, do hữu lạm vả về đòn không đáng kể Vịnh Bắc Bộ. Thật sự là không.

Tôi đã viết 450 trang trình bày trong luận án tốt nghiệp danh dự năm 1966. Tôi đã ghi lại vào tháng Năm 1975 rằng Lào đang cobra Cộng sản Việt Nam đã quyết định từ Tháng Năm năm 1959 là mở ra đường mòn Hồ Chí Minh và gửi vào Nam nhu cầu ngàn lính và vũ khí chiến đấu mục đích lật đổ chính phủ trong Nam. Đây là hành động xâm lược của họ và vì phim Hiên chung Liên hiệp quốc. Hoa Kỳ tham chiến để giúp người dân miền Nam tự vệ vì cùng một lý do nhurable chúng ta tham chiến tại Cao Ly, nhằm bảo vệ do cả con người và thực thi viễn chinh xâm lược đã được ghi trong Hiến chương Liên hiệp quốc.

Trong cuốn sách “Cộng sản Việt Nam” xuất bản năm 1975, Hà Nội đã nhu cầu lần xác nhận số thắc đó từ Tháng Năm năm 1959 ngay ngày sinh nhật Hồ Chí Minh. 10 năm trước, chúng tôi đã thô luân tại Đồi hòn Rồng Virginia và vận động hợp pháp này. Luận quyết từ và Hiến chương Liên hiệp. Không thô luân nói vì Hà Nội lấp luân rằng đó là nói chiến trong miền Nam VN v.v... hãy bù qua 1 số điểm vì thời gian có hạn.

Tôi nêu lên hầu hết các vấn đề riêng VN.

Tôi có thể nói hoài về việc người Mỹ bao giờ Việt Nam. Tôi là người sống ngay trong trận khi Quốc Hội bị bắt quyết không giúp đỡ Angola vì số xâm lăng của Xô Viết. Kết quả năm nhân bao vong và đày đọc cũng là không dưới trăm ngàn người.

Đến việc Liên Xô xâm chiếm Afghanistan khiến cự triều người chết. Số không xem ra như chúng ta không rút lui.

Và lần đầu tiên trong sáu tháng năm, Moscow bao giờ tay sai của họ là Mĩ chầu La Tinh rồng tiến hành “đấu tranh võ trang” để cản trở chính quyền thì cũng đắc, từ đây mới xem ra nói chiến

Tác Giả; Giáo sỹ Robert F. Turner
Chúa Nhật, 16 Tháng 9 Năm 2012 20:51

tại El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica và các nước khác trong vùng. Vô số người lão thiêt mảng vì chuyen đó. Một số lần súng M16 tách thu đòn cùn quân phiến loài El Salvador, căn cứ theo số xê ri là súng bắn lõi tên chiến tranh VN của quân đội Mỹ. Hà Nội đã cung cấp cùng với Xô Viết qua đường Cuba rải đạn lõi qua El Salvador.

Cho những người nói chiến tranh VN là phi lý. Họ đã sai.

Những hôm nay tôi không muốn tiếp tục vùi các vấn đề dù rất quan trọng là địa điểm chiến lược. Tôi muốn nói về hữu quí cứa quyết định cứa Hoa Kỳ đối với con người.

“Phong trào hòa bình” - cứa phe phản chiến - tròn an chúng ta rằng Hoa Kỳ chỉ lòn rút quân và chém đất chiến tranh thì mình sẽ phát huy “nhân quyền” và “ngăn chặn tàn sát”. Tôi rất nghe nói về những gì xảy ra tại Việt Nam sau khi Hoa Kỳ triệt thoái, vì trong hồi ký này và tôi khu “Little Saigon” có nhiều người đã trực tiếp nếm mùi và biết rõ họ không gì mà mỉa “học giặc” Mỹ có thể muốn biết. Những có một số sự thật thì đã rõ ràng.

Hãy trực tiên nói về nhân quyền. Tháng Tám năm 1975, khi số chiến thắng cứa Cộng sản đã thành hiện nhiên cho mọi người, Đội nhặt Bí thư đống Lao Động là Lê Duẩn đã tuyên bố rằng: sau khi “giải phóng” Miền Nam, chúng ta sẽ biến nhà tù thành trường học”. Tôi Tháng 10 năm 1978, nhật báo Times đăng uy tín tại Luân Đôn đã báo cáo số thời: Cộng sản Việt Nam đã biến nhà trường và cô nhi viện thành nhà tù vì họ có quá nhiều tù nhân.

Điều 11 của Hiến pháp Paris ký kết năm 1973 có quy định “mỗi hành vi trái thù hay kinh thà các cá nhân hay tổ chức đã hỗ trợ tác động một phe bên này hay bên kia”, và còn rõ ràng bộ luật quy định tò do báo chí, tôn giáo, tò do sinh hoạt chính trị và một loạt những quy định thiêng liêng khác. Vậy mà Tháng Năm năm 1977, tờ Quân đội Nhân dân công khai thông báo “triết lý cơ bản mỗi hành vi chống lại chính trị và tổ chức hỗ trợ một phe nào đó của những kẻ không tin vào xã hội chính nghĩa”. Bài báo tuyên bố: “Với bạn phản cách mạng... nhân dân ta đặt khoát xoá bỏ quyền tự do ngôn luận và trừng phạt đích đáng”.

Sau đó, một dân biểu duy nhất cứa Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã được phép tham gia cái gọi là “Quốc hội Thống nhất” đã tuyên bố: Chắc chắn mỗi cai trị bao giờ bao giờ và không bao giờ. Không có tò do di chuyển hay lấp hố; không có tò do báo chí hay tò do tôn giáo hay... cứa quyền tự do có ý kiến riêng... Số sao hải tràn ngập khẩn nài”

QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ

Tháng Chín năm 1970, Trung phòng Sài Gòn cùa tờ Christian Science Monitor là Daniel Sutherland - ông bén cùa tôi vào thui ý - có viết một bài dài về "quyền tự do báo chí" trong Nam. Ông viết: "Đó i bù luát báo chí mì, Miền Nam bây giờ có một nền báo chí thuần loài tò do nhút Đông Nam Á...". Tôi tin chắc rằng mình không là người duy nhất trong hội trống này có thể xác nhận điều ấy. Riêng Sài Gòn thì đã có hòn ba chúc tờ báo, và nhiều tờ trong số đó kêu chửt chung chính phủ.

Đĩ nhiên là đĩ thu thup dò kiến vè quyển tự do ý, tôi thui ng cùm máy ảnh lang thang trong Sài Gòn vào những chiều Chùa Nhứt đền cung nghìn. Tôi thui bày bán công khai những quyển sách như "Chiến tranh Nhân dân và Quân đội Nhân dân" cùa Tống Võ Nguyên Giáp là cuốn chì nam và nồi dò y cùa Việt Cộng, vài cuốn cùa lãnh thổ cộng sản Cuba là Ché Guevara, và cả các cuốn sách vè hay cùa Mao Trạch Đông. Sau ngày ghi là "giải phóng", ngày Cộng sản chiếm đóng đã "tóm thui" đinh chì xuất bùn mì tò báo hay tòp chí đắc lòp. Chìa đòi y mít tháng sau, mì tiêm sách báo đùu bù đóng cửa và việc mua bán hay tàng trữ các văn hóa phẩm xuất hiện "đòi i chì đòi cũ!" đùu bù cùm.

TÙ CHÍNH TRUNG QUỐC

Một trong các vòn đùn ng nò nhút là nhũng ngòi chìng Việt Nam thui ñing nêu ra, là cái gòi là "chì đù phát xít" tui miến Nam đã giam giữ hòn 200 ngàn "tù chính trị". Khi trui lìi Đông Dõi ñg vào Tháng Năm 1974 - cũng là đùp thăm viếng Cam Bùt và Lào - tôi chú trống đùn việc đùu tra nhũng lòi cáo giác trên.

Tôi ghé thăm Linh mục Chân Tín, nòi danh lãnh tò cùa "lòc lòi ng thui ba" nhũng có lò là mít cán bù cùa Hà Nội. Tôi hỏi ông là tìm đâu ra con số "202 ngàn tù nhân chính trị?" Ông ta bùo ròng mình đã hui các tù nhân cũ và gia đình thân nhân cùa họ là họ nghĩ xem có bao nhiêu tù nhân. (Tôi nghĩ là họ đã cung lòi tòi ng số cùa các câu trả lòi). Số thứ tòi thì thui đó chì có khoảng 35 ngàn tù nhân trong tòt cùa các nhà tù cùa Miền Nam.

Tôi cũng gòp mít lãnh tò khác cùa "lòc lòi ng thui ba" là bà Ngô Bá Thành, người nói vòi tôi ròng

Tác Giả; Giáo sỹ Robert F. Turner
Chúa Nhật, 16 Tháng 9 Năm 2012 20:51

định nghĩa của bà vởi “tù nhân chính trị” có thể gộm cả người nh-

Sirhan Sirhan, là tay cán bộ ngụy i Palestine đã ám sát nghị sĩ Robert Kennedy vào tháng Sáu năm 1968. Một đítch của hòn, bà Ngô Bá Thành giữ i thích là, “chính trị” khi hòn ám sát một trong các viên Tổng thống rất nổi tiếng của Hoa Kì .

Rồi còn với “chuồng cọp” đây tại tiềng tòi Côn Sơn, đặc hù mô tả như sau:

,”... xà lim chôn dưới đất để tránh vui các động sét, động trên tròn thay vì ở dưới. Mà tròn xây tháp đòn nồi tù nhân không thể động đậy ...”

.”... nhung hù nhung đậy đào dưới đất và che bùn chôn song sét.”

- “[Một hòn đó] quá hùng cho nhung người Việt Nam dù tháp bé cũng không thể ném dùi thùng và tròn quá tháp nên tù nhân khó có thể động thùng nhung”

Thật ra, tôi có đón đón Côn Sơn và thăm nhung chuồng cọp này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng đồng ý là tôi cao hòn đa số người Việt Nam. Vì mà tôi chia thòi vui tòi các chòn song trên tròn - vòn cao tòi ba tháp (khoảng 10 bù) kề kề một đất lén.

Ngay cùi lõi Nghiêu Minh (Yao Ming) ngồi i Túu - tay trung phong của đội bóng rổ Rocket's ở Houston bên Texas - cũng chỉ cao tòi bùi bùi và sáu phân - hòn hai tháp hai - nên anh ta cũng chung gập khó khăn gì đùi duỗi dài trong căn xà lim một bù tháp cùi mìn bù ba tháp cùa cái gùi lõi “chuồng cọp”.

Ít nhung, một số cán bộ chung Việt Nam đã tòi cáo giác chuyễn “chuồng cọp” biết là hù nói láo. Trước kia qua Việt Nam năm 1974, tôi nói vui một người trong số này rằng tôi dính số tòi nhà tù Côn Sơn đùi minh xem tòn một và anh ta có vui khó chịu - có lõi biết rõ ràng tôi số thày số tháp. Anh ta nói rằng vòn đùi tháp bây giờ chính là tòi nhà tù Chí Hòa ở Sài Gòn.

Vì vậy sau khi thăm Côn Sơn, tôi xin phép vào xem nhà tù Chí Hòa và chia đày 48 tòi ng sau đã đồng cùi đó trong mấy tòi ng đùi hù. Đây không là nồi mà mình thích sống nhung cũng chung tòi hòn đa số các nhà tù và bên trong tôi không thày đùi vui gì cùa nhung số lõi mìn đùi phai bién. Tôi nói riêng vui vài người Mĩ đã tòi ng lõi trong này và hù nói rằng dù có nghe nhieu lõi cáo

nhang tết cỏ dại cho biết là họ không hề nghe thấy “tiếng gào thét trong đêm vắng” hoặc đồn cảo báo cáo về nôn trớn hay hành họ tù nhân.

NGĂN CHỐN TÀN SÁT

Bí thư mìn nhát cỏi a nhát ngắt i chung Việt Nam là lý lùn cỏi a họ, rồng cỏi viễn trú cho Miền Nam là Hoa Kì sỹ “ngăn đòn côn trùng tàn sát”. Họ sai lùm tòi chung nào. Ông bùn Giáo sỹ R.J. Rummel cỏi a tôi (một người tòi ngang đòn côn tuyễn liên tiếp cho giải Nobel Hòa Bình) ước lượng là tòn g sỹ ngắt i bùn giết sau khi miền Nam đòn côn “giết phóng” lên tòi 643 ngàn.

- Khoảng 100 ngàn bùn xù tò qua quít ngay sau khi Cộng sòn nòn quyến. Qua quít vì cũng chung có một hình thức tòn bùn vù “tòn trình hỗn pháp” hay một tòa án.

- Giáo sỹ Rummel cho là 400 ngàn là “thuỷ nòn nhân” bùn chốt ngoài bùn cỏi khi muộn thoát khói chê đòn đòn tài và đòn áp đã trùm lên quê hương. Cao ủy Ty nòn cỏi Liên hiệp quốc thì cho là một phòn ba nhát ngắt i vùn tòn biên bùn thuỷ nòn đã chốt ngoài bùn - một số là vì tòn quá đông ngắt i bùn chìm, họa c chốt vì đói, vì khát. Nhiều ngắt i tòn nòn sau khi bùn hối tòn cùp bóc và cùng hiệp. Cao ủy cũng tòn ng trình ròng có khoảng 840 ngàn ngắt i tòn đòn Hong Kong hay các nòn c không Cộng sòn Đông Nam Á. Nếu áp dụng tòn số “chốt một phòn ba” cho con số này thì ta đoán là có một triều 300 ngàn ngắt i vùn tòn biên bùn thuỷ nòn và khoảng 420 ngàn ngắt i đã chốt trên đòn tìm tòi do. Con số không xa với ước lượng của Giáo sỹ Rummel.

Giáo sỹ Lewia Sorley, tác giả cuốn sách có giá trị cỏi a một đòn mòn là “A Better War” - một Cuộc Chiến Khả Hỗn - mà tôi ân cỏi a giải thiêu đòn quý vù, cho rằng có chừng 250 ngàn sĩ quan và binh lính cỏi a miền Nam cũ đã chốt trong các “Trại Cải Tù” do chốt đòn Cộng sòn lập ra.

- Khoảng một triều ròn i ngắt i dân miền Nam bùn đày vào các khu “Kinh Tù Mòn” đòn sống trong nhung đòn kiệu nghiết ngã và chung 48 ngàn đã chốt tòn đòn. Tôi biết rõ ràng ròn t đòn ngắt i trong còng đòn này có thè kù lòn i nhung kinh nghiêm thèt vù “Trại Cải Tù” và khu “Kinh Tù Mòn” và khuyên các sinh viên đòn nên tìm ra họ, ghi nhớn câu chuyễn cỏi a họ đòn làm chung liều cho lòn ch số.

CĂM BỘ T

Và còn chuyen xem Căm Bát nha.

Khi T^ung th^ung Nixon g^oi quân đ^oi Hoa Kⁱ sang Cam B^ot vào năm 1970 đ^o yêm tr^u các đ^on v^o Vi^t Nam C^ong H^{oa}, khuôn viên các Đ^oi h^oc M^u b^o đóng vì nh^ung cu^uc ph^on đ^oi d^oy b^o o d^ong ch^ong l^oi v^o x^um l^oc “phi pháp”. Th^ut ra, v^o pháp lý thì y nh^u Vi^t Nam, C^om B^ot là “qu^uc gia thành vien c^oa Ngh^o đ^onh th^u” - Protocole States - đ^oa đ^onh cam k^ot b^o o v^o ch^ong C^ong s^on x^um l^ong trong khuon kh^o Hi^p l^oc SEATO năm 1954. M^u i n^um sau, v^o v^oi t^u l^o đ^ou phi^u u l^oa 99,6%, khi Qu^uc h^oi Hoa Kⁱ cho phép T^ung th^ung Johnson tham chi^un t^ui Đ^ong D^ong. quy ch^o y hoan toan co thi^u ap d^ong cho C^om B^ot nh^u cho Vi^t Nam va L^{ao}. Ngh^o quy^ut y c^oa Qu^uc h^oi ch^o c^on d^on chi^u “Protocole States” c^oa hi^p l^oc SEATO (South East Asia Treaty Organization). Toi them vi^ung C^om B^ot nhi^u u l^on trong nam 1974 va trong nhi^u u nam da vi^ut v^o Kh^ome D^o. Th^ui l^oy, vi^uc h^o la nh^ung k^o s^ot mau co d^ong tinh tan sat khong t^ung t^ung n^oi v^oi d^ong bao Kh^ome c^oa h^o th^ut ra ch^ong con la bi m^ot. Va d^oi n^uien, khi toi tr^u l^oi Vi^t Nam vao Thang Tu nam 1975, m^ot trong nh^ung m^oc tiieu chinh c^oa toi la do c^o g^ong c^ou l^oy dam tr^u co nhi t^ui C^om B^ot. Toi d^on qua tr^u va co l^o nh^ung d^oa tr^u toi hy v^ong c^ou d^onh c^och^oc la da ch^ot.

Không có một cuộc khống o sát dân số tại Căm Bốt và chúng ai biết thicc sô có bao nhiêu người đã sống tại nơi này. Con số chính xác đoán vđ nôn nhân có nhng đđ biêt lòn, vđ i môt số chuyên gia thì cho lòn có hñn hai tri. Tài liệu khống o cù khá nhkt mà tôi đđcc đđcc là cùa Đài hñc Yale, nñi mà Chùng trình cùa Yale vđ nôn Diết chúng Căm Bốt chính tính là Pol Pot và bñn đao phđ cùa hñn đđ thcm sát môt tri. bđ y trãm ngàn ngõi - hñn 20% dân số toàn quốc.

Một bài báo với “các vùng thám sát” của Cẩm Bút trên tạp chí National Geographic Today trong số tháng Giêng năm 2004 cho chúng ta nhận xét như sau: “Nhân viên hàng dệt kim thích rồng đeo quá quý đeo dùng cho việc tàn sát. Rìu, dao và gậy tre thường đeo cùi lông hổ. Còn với trại em thì bắn đeo tay chém đeo nón giáp ng chung vào thân cây”.

Ông Douglas Pike đã quá vãng, người mà tôi hoán đổi công việc nhiều lần trong Sở quán Hoa Kỳ, có viết nhau sau về hưu quay nhân sinh cõa việt Hoa Kỳ bao giờ cũng cảm kích tinh là số bao về ngõngi dân cõa các nước không riêng sơn Đông Dương: “Dù có lúc long đè dặt nhất, có nhu cầu thõng dân Đông Dương bị bao sát sau Chiến tranh Việt Nam hồn là tống số nôn nhân trong thời chiến, ít ra là hồn hai triều... Nơi khát đau lén tõi mức chõa tống thõy, còn thê thảm hồn nhõng ngày chinh chiến”.

Thật bi đát vì tôi nghĩ rằng ông Pike có lý. Và tôi lãoi càng tin rằng cõng đõng tõi đây, đôi khi ngay trong hõi trõng, có nhõng ngõi có thõ cung cõp nhõng dõ kiõn trõc kiõn võ thõm kõch nêu nhõ ta muõn tìm đõn hõ và ghi nhõn lõi chõng cõa hõ. Viết này thì chõng ai có tâm trí bình thõng lõi thích làm, nhõng là đõi u mà nhõng ai muõn truy lùng sõ thõt tõi cùng võn có nhiõm võ thõc hiõn. Chúng ta phõi kõ lõi chuyõn này - mõt cách chính xác và cõn trõng – đõngõi khác sõ biõt rõt lau võ sau, khi các nhân chõng cuõi cùng không còn tõi thõ nõa. Chúng ta phõi kõ lõi, nõu khõng chuyõn đó sõ lõi tái diõn.

Nhõng ai thõy bàng hoàng võ nhõng chuyõn đã xõy ra khi Cõng sõn khõng chõ ngõi dân Miõn Nam và cõa Căm Bõt hay Lào thõt ra khõng hiõu giõi võ lõch sõ hiõn đõi. Nõu quý võ muõn biõt rõ hõn võ thõm kõch, tôi xin đõ nghõ tõp sách do nhà Harvard University Press xuõt bõn có tên là “The Black Book of Communism” - Cuõn Hõc thõ võ Chõ nghĩa Cõng sõn”. Do mõt nhõm trí thõc Âu Châu thuõc khuynh hõõng trung tõ biên soõn, cuõn sách kõt luõn là trong thõ kõ 20, chõ nghĩa cõng sõn quõc tõ đã gây ra cái chõt cho tõ 80 đõn 100 triõu sinh linh.

Nhõng ai muõn biõt sâu xa hõn võ Chiõn tranh Viết Nam có thõ còn bõ lõm lõc lõn nõu khõng chõu khõ tìm đõc các cuõn sách do chõ võ diõn giõi nõi đõy hoõc bõng hõu cõa chúng tôi đã biên soõn.

Đây là mõt vinh dõ cho tôi khi đõõc thuyõt trình trõõc mõt cõ toõ quan trõng nhõ hôm nay và trong cõ hõi long trõng này. Või nhõng ngõi giõn dõ võ sõ bõi phõn cõa nõõc tôi 35 năm võ trõõc, xin cho tôi đõõc nói rõng sõ giõn dõ này cũng là sõ giõn dõ cõa bõn thõn tôi. Tôi yêu quý Hoa Kì và tin rõng đây là mõt xõ tuyõt või nhõt trên đõa cõu. Nhõng khi đa sõ cõa Quõc hõi phõn bõi nõn nhõn cõa Cõng sõn xâm lõõc hõ cũng phõn bõi 58 ngàn 200 lính Bõ binh, Hõi quân và Thõy quân Lõc chiõn Hoa Kì đã dâng hiõn mõng sõng trong sõ hy sinh cao quý nhõt cho chính nghĩa này. Hõ cũng phõn bõi sõ hy sinh cõa hai triõu bõy trăm ngàn ngõi Mõ đã tõng phõc võ tõi Viết Nam tõ năm 1959 cho đõn 1975.

Chúng ta khõng cõi sõa đõõc đõi u ác đã xõy ra. Nhõng chúng ta có thõ nghiên cõu nó và có thõ hành đõng đõ ngõi Mõ chúng ta lánh xa truyõn thõn thoõi sai lõc mà hiõu rõ thõm kõch lõn lao cõa sõ bõi tín. Tôi thiõt tha kêu gõi giõi trõ trong cõ toõ nõi đõy là hõy tõ nguyõn giành mõt chút cõ gõng đõ hõc hõi trang sõ này và chõa sõ või ngõi khác. Quan trõng nhõt, hõy chú ý đõn các cõu chiõn binh và nhõng ngõi sõng sót trong cõng đõng, hõy ghi lõi lõi kõ cõa hõ khi mõn còn cõ hõi. Nõu mõn làm đõõc nhõ võy thì may ra nhõng hy sinh lõn lao cõa thõm kõch bi đát này sõ khõng bõ uõng phí.

Xin c&am; m tú qu&y vú vá c&am; u xin Thòng Đò sú phú hú chúng ta./.

Gi&ao sú Robert F. Turner
Trung t&am; am Ninh Luút Ph&ap Quúc Gia
Đòi Húc Luút Khoa Virginia & Húc Viùn Húi Quún.
(Trích trong “nhúng sú thút vú Chiùn Tranh Viùt Nam)