

Marwyn S. Samuels xác đ> nh r> ng: “Các h> i đ> o Hoàng Sa và Trung Sa không thu> c ch> quy> n lãnh th> c&a Trung Qu> c”.

ĐÔNG HỒ I VĨ I HOÀNG SA TRUNG SA THEO CHÍNH SỨ TRUNG QUỐC



Theo cu>n “L> ch S> Trung Qu> c Th> i Trung C>” do Hàn Lâm Vi>n Trung Qu> c xu>t b>n t>i Đài B>c năm 1978, trong bài “Nghiên C> u v> L> ch S> và Đ>a Lý” h>c gi> Hsieh Chiao-Min nh>n đ>nh v> cu>c Thám Hi>m c>a Trung Hoa t>i Đ>i D>ng nh>sau: “Su>t chi>u dài l>ch s>, v> s> phát tri>n văn hóa và khoa h>c, dân t>c Trung Hoa không tha thi>t đ>n đ>i d>ng. (1)

Theo nh>ng tài li>u l>ch s> chính th>ng, th>n ho>c nh>a c>m quy>n Trung Qu> c c>ng g>i nh>ng đoàn thám hi>m đ>i d>ng đ>n Nh>t B>n trong các th>k> th> ba và th> hai Trung Công Nguyên, cũng nh> t>i Đông Nam Á, >n Đ>, Ba T> và Phi Châu trong th>k> 15. Đ>m rõ nét nh>t là t>i Thái Bình D>ng có r>t ít, n>u không nói là không có, nh>ng v> xâm nh>p quy mô c>a Trung Qu> c su>t chi>u dài l>ch s> (t> đ>i nh>a T>n th>k> th> ba Trung C. N. đ>n nh>a Thanh t> th>k> 17 đ>n th>k> 20). Tuy nhiên t> tr>c Th>i Ph>c H>ng đã có nh>ng cu>c giao th>ng trên b> và d>ng i th>y theo Con Đ>ng T>a L>a t> Trung Hoa qua >n Đ>, Phi Châu và Trung Đông. (2)

D>i đ>i nh>a T>n, lý do tôn giáo (Đ>o L>o) là đ>ng l>c thám hi>m đ>i d>ng. Nh>ng tài li>u chính th>c nh> cu>n T>n Chí t>ng thu>t r>ng năm 211 Trung C.N., T>n Th>y Hoàng (221-210 Trung C.N.) sai m>t phái b> g>m hàng ngàn đ>ng nam đ>ng n> (trai gái t>n) đi ki>m nh>ng d>ng ph>m có tác d>ng đ>em l>i tr>ng sinh b>t t> cho nhà vua t>i đ>o Đ>i Ch>u B>t T> trong Đông Trung Quốc Hoàng (Great Immortal Island of the Eastern Sea). M>c d>u v>y, T>n Th>y Hoàng không b>t t> mà đã ch>t m>t năm sau đó (210 Trung C.N.). Và ch> đ> quân phi>t nh>a T>n đã cáo chung sau 15 năm th>ng tr> (221-206 Trung C.N.).

Qua th>k> th> hai Trung C.N., Hán Vũ Đ> (140-87) kh>i công tìm ki>m h> th>ng l>u v>c Sông Tây Giang (West River) đ> m> r>ng con đ>ng th>ng m>i t> Hàng Châu đ>n Qu>ng Đông.

Đông Hồ i vĩ i Hoàng Sa Trung Sa theo Chính Sĩ Ngo i S và Văn H c S Trung Qu c

Tác Giả; Lu t S Nguy n H u Th ng
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Sau khi thôn tính Nam Vi t năm 111 Trung C.N, nhà Vua n i li n đ c nh ng t nh phía Tây Nam t V n Nam qua n Đ và Nam Nga nh m phát tri n ngo i th ng nh xu t c ng vàng l a đ n mi n Tây Á và La Mã trên Con Đ ng T L a (3)

Nh v y, trong th i Đ Qu c Th Nh t đ i T n Hán (First Empire), nh ng cu c thám hi m đ i d ng t i Đông Trung Qu c H i và Bi n Nh t B n ch nh m tìm d c ph m tr ng sinh b t t và s n h i c u ch kh ng ph i đ chinh ph c vùng Bi n Nam Hoa n i t a l c các qu n đ o Hoàng Sa và Trung Sa.

Đ c bi t trong th k 15, t đ i Minh Thành T (1403-1424), Đô Đ c Thái Giám Tr nh Hòa đ 7 l n thám hi m Tây D ng (n Đ D ng). Và trong 28 năm, t 1405 đ n 1433, đ vi ng thăm 37 qu c gia duyên h i đ n t n Ba T , Bi n H ng H i phia tay b c , và Đong Phi Chau k c Đài Loan v phia c c đong.

Sau khi Minh Thành T m t năm 1424, Minh Nhân Tông và Minh Tuyên Tông kh ng c n tr ng đai Tr nh Hòa. V chuy n đ sau cung l n th 7 (1431-1433) đ k t thúc chi n d ch "Th t H i Tây D ng". L ch s Trung Qu c cung ph phán nh ng cu c thám hi m đ i d ng đ i nh Minh đ l m k t qu kinh t đ t n . Cho đ n nay các s gia cung ch a t m ra lý do nh ng cu c vi n chinh n ng ph n trìn di n này. (4)

Nh ng tài li u l ch s nêu trên đ d c ph b i n t i Đ i H i Qu c T K I v S Đ a Trung Qu c t i Đài B c năm 1968.

Trong đ i Tây Hán, nh n v tranh ch p gi a các n i c Nam Vi t, Đong Vi t và Mân Vi t, Hán Vũ Đ ph t d ng cu c nam chinh năm 111 Trung C. N. đ chinh ph c Nam Vi t, đ ng th i khai phá h th ng giang h i Sông Tây Giang t i Qu ng Đong. V t đ m r ng con đ ng th ng m i t Hoa Nam đ n n Đ và mi n Nam Nga. (5)

Nh v y theo chính s Trung Qu c su t t th k th 3 Trung C.N. đ n th k 15, d i 3 tri u đ i T n Th y Hoang, Hán Vũ Đ và Minh Thành T kh ng có tài li u n o cho bi t c các l c l ng h i quân Trung Qu c đ i tu n thám đ hành s và công b ch quy n t i Bi n Đong H i, Bi n Nam Hoa hay Bi n Đong Nam Á.

Đông Hồ i vĩ i Hoàng Sa Trung Quốc Theo Chính Sách Quốc Gia và Văn Học Quốc Trung Quốc

Tác Giả; Luật Số Ngày Hồi Thống
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Quan niệm của Trung Hoa về địa điểm đồi c ghi chép trong những sách đà lý và đồi thô theo đó Trung Quốc là trung tâm của thế giới bao bọc bờ biển 4 hướng (tứ hải). Theo Tuân Tự (thời kỳ thời 3 Trung Quốc C.N.), nước mực nước tách riêng Yên (Hà Bắc) đi về phía bắc, và mực nước tách riêng Việt (Chiết Giang) đi về phía nam, thì trong cuộc hành trình họ sẽ gặp nhau dồn rồng mực nước đi mực nước. Do đó họ kết luận rằng quanh đất hình tròn.

Đời chiêu lưu lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc, số sách ghi chép rõ ràng năm 214 Trung Quốc C.N., sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng sai Đổng Thôi đem quân thôn tính các nước Bách Việt để chia thành 3 quận: Nam Hải (Quảng Đông), Quang Lâm (Quảng Tây) và Tề Ngang Quận (Bắc và Trung Việt). (Những Việt ta thời đó có nghĩa voi: Bà Trưng, Bà Triệu và voi khai nghĩa đánh nhà Hán, nhà Ngô; Tần Hỗn Đao phá quân Nguyên, Quang Trung đánh quân Thanh cũng nghĩa trên mình voi đánh giặc).

Tuy nhiên các dân tộc Bách Việt không chịu ách đô hộ tàn bạo của nhà Tần. Họ trốn vào rừng chiến đấu và giữ đất đồi của Đổng Thôi. Năm 207 Trung Quốc C.N. Triệu Đà đánh thắng An Dương Vương, rồi sát nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải để thành lập một quốc gia độc lập đóng đô tại Phiên Ngung (Quảng Châu) lấy quốc hiệu là Nam Việt (207-111 Trung Quốc C.N.). Qua năm sau Lũ Bang cũng đánh thắng Hỗn Võ và thành lập nhà Hán (206 Trung Quốc C.N. - 220 Tây Lịch).

Chữ “hải” trong quận Nam Hải không có nghĩa là biển mà là vùng đất xa xôi. Và quận Nam Hải là vùng đất phía cửa của Nam Trung Quốc (far-south). Cũng như Thành Hải là một tên phía cửa Bắc và cửa Tây tiếp giáp Mông Cổ và Tây Vực.

Nhà vua Biển Nam Hải là vùng biển cửa của quận Nam Hải thuộc tên Quang Đông. Tên nguyên thủy, Biển Nam Hải có tên là Trung Hải là vùng biển cửa tên Quang Đông, cách huyệt Hải Phong 50 dặm ta (lý) về phía nam (khoảng 25km).

Theo Tân Tự Đản Thúc Dụng Hán Anh xuất bản tại Hồng Kông năm 1971 “Biển Nam Hải là vùng biển ven bờ chung với Eo Biển Đài Loan tại Quang Đông” (6)

Theo Tân Tự Đản Tự Hải xuất bản năm 1948, thì “Biển Nam Hải là vùng biển chung với 5 quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Mã Lai, Philippines và Đài Loan”. Do đó Biển Nam Hải (Southern Sea) không phải là Biển Nam Hải (South China Sea).

Đông Hồi và Hoàng Sa Trung Quốc theo Chính Sách Ngoại giao và Văn Học Quốc

Tác Giả; Luật Số Ngày Hồi Thống
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Sau này Trung Quốc lôi dũng danh xưng đế mào nhồn rồng Biển Nam Hải của tỉnh Quảng Đông chính là Biển Nam Hoa của Trung Quốc.

Ngoài ra một số tài liệu xuất bản nói đây còn không đính rõ ràng từ đó là Tây Hán đã có 100 ngàn hàn quân Trung Quốc đi khai phá và chiếm các hòn đảo trên biển Đông Hải. Đây chính là một khu thuyết vô bằng. Có chăng chính là cuộc nam chinh của Tào Tháo muốn lấn Hán Độ đi xâm chiếm Đông Ngô và đã bị Chu Du tan trong trận Xích Bích năm 207.

Từ thế kỷ 15, các nhà thám hiểm đế quốc và các nhà doanh nghiệp Âu, Á như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hòa Lan, Anh, Pháp, Ý Rôma, Ba Tư, Ýn Độ v.v... khi vượt Địa Trung Hải đến vùng biển tiếp giáp với Độ, muốn cho tên họ gì ở vùng biển này là tên Độ Dương. Và khi qua Eo Biển Mã Lai đến vùng biển tiếp giáp Trung Hoa họ cũng tên thành ghi ở vùng biển này là Biển Nam Hoa (người nhân xưng Nam Trung Quốc Hải).

Số trùng đophil danh xưng này của các nhà đà lý Tây Phương không phai do sử thiêu am tống số sách, mà chỉ là số ghi nhận một số quan trọng về ngôn ngữ hàng hải. Nhờ vậy Biển Nam Hoa cũng như tên Độ Dương không có tác động công nhận chính quyền của Trung Hoa và tên Độ tống các vùng biển này. Nó chỉ ghi nhận vị trí của tên Độ Dương là vùng tiếp giáp với Độ cũng như Biển Nam Hoa là vùng tiếp giáp Hoa Nam.

Về lối, về diện tích, Biển Nam Hải (hay Biển Nam) chỉ rộng chừng 25km, trong khi Biển Nam Hoa chỉ rộng bờ biển Quốc Đông tay bờ biển Nam Dương, và rộng tới 2000km.

Do đó, ngay cả người Trung Hoa vẫn mặc dù tôn cho Trung Quốc là trung tâm của thế giới cũng không dám ghi trong chính sách đế mào nhồn và đế cấm chính danh nghĩa và chính quyền các hàn đảo tay vùng biển này.

Như đã trình bày, dưới đàm Hán Vũ Đế, nôm của Nam Việt bờ biển thôn tính và đổi tên thành Giao Chỉ Bồ gá m 9 quan: Nam Hải và Hợp Phố (Quảng Đông), Thủ Ngang Ngô và Uất Lâm (Quảng Tây), Châu Nhại và Đèm Nhĩ (Hải Nam), Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhứt Nam (Bắc và Trung Việt). Tuy nhiên các nhà số học Trung Quốc như Chu Khê Phi đàm nhà Tống trong cuốn Lĩnh Ngoại Đài Đáp vẫn ghi vùng biển Việt Nam là Giao Chỉ Dương.

Đông Hải và Hoàng Sa Trong Sa theo Chính Sách Quốc và Văn Học Số Trung Quốc

Tác Giả; Luật Số Ngày Hồi Thống
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Về Thời Hồi Tây Dương hồi thi kỉ 15 của Thành Hòa là 7 chuyến hải hành đi qua Biển Đông Hải để thăm hiểm Tây Dương. (7)

Trong những chuyến đi này Thành Hòa không một lần nào ghé Việt Nam mà chỉ dừng chân tại hải cảng Chabon (Trà Bàn hay Đèo Bàn) thay phái Chiêm Thành (nay thuộc địa phận Qui Nhơn).

Chuyến đi thời nhót rải vùng Thủ Ngang Hải và Phúc Kiến tháng 7 năm 1405 theo lộ trình Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Tích Lan và Calicut (nun Đèo). Vài phút đồng hồ quân hùng hù gom tớ 28 ngàn binh sĩ trên 62 tàu lần trong đó có 300 sĩ quan và 70 hoạn quan. Ba chuyến công du đầu tiên không đi quá ilden Đèo. Những chuyến công du sau này đã vượt qua ilden Đèo, Ba Tứ, ilden Rập đến Biển Hải và Đông Phi.

Theo Giáo Sư John King Fairbank thời Đại học Harvard, mặc dù đích nhót chuyến công du này không phải là mục đích chính là săn bắt yến nhím thiết lập bang giao với hàng chục quốc gia duyên hải tại ilden Dương và Biển ilden Rập. (8)

Trong cuốn sách Thời Hồi Tây Dương nho sĩ Mã Hoan viết sách “Doanh Nhai Thủ Ngang Lãm” chép câu cách ngôn hàng hải của các giài sứ, binh sĩ và thương gia mua khi đi qua hai vùng biển Thời Châu Dương và Côn Lôn Dương cảng Việt Nam. Thời Châu Dương gồm 7 đảo Hoàng Sa thuộc Nhóm An Vĩnh (Amphitrite, tên mua tàu Pháp bao gồm tớ đó). Côn Lôn Dương về phía nam là vùng biển tiếp giáp quanh đảo Trường Sa:

*Phía trên số Biển Thời Châu
Đi xuôi ngang phía dưới i lối số u Côn Lôn
La bàn kim lõi, lái mòn
Thuyền chìm ngõi mua có còn gì đâu!
(Thời Ngang phái Thời Châu, Hồi phái Côn Lôn, Châm mê đà thuyền, Nhân thuyền mua tòn!)*

Cho đến thời kỉ 18 dưới nhà Thanh (năm 1744), sách “Hồi Quốc Văn Kiến Lục” của học giả Trần Luân Quán cũng gọi Biển Đông Hải là Hải Hồi hay Hải Duyệt.

HÌNH HÌNH HÙNG NÔ

Trong suốt 4 thế kỷ đầu Tây Hán, Vương Mãng và Đông Hán, Trung Quốc phải i chật vật đùi ng đầu với Hình Hùng Nô. Danh xưng Hung Nô nó đã hàm chứa ý nghĩa nhục mạ và phỉ báng, man dã mỉa mai, dã man hung dữ chứa đựng làm nô lệ cho Hán tặc.

Do sự tình cờ lối chia sẻ Hung Nô và nhà Hán cùng khai nghiệp đầu thời kỳ thời 3 Trung C. N. (209 và 206), và cùng mai mỉt hối đầu thời kỳ thời 3 Tây Lỗ Ch (216 và 220). Có thể nói trong thời gian này, ít nhất trong 350 năm, Trung Quốc coi Hung Nô là kẻ thù không đội trời chung.

Ngũ Hành là năm rồng: rồng Hung Nô và rồng Yết (Mông Cổ), rồng Tiên Ti (Mãn Châu), rồng Chi và rồng Khalkhing (Tây Tạng).

Trong Đông Chu Liệt Quốc có chuyễn Chu Uy Vương truyền đạt lối đi các phong hòn đảo đùi báo đùng sét tiễn công công của Hung Nô. Thì ra đây chính là màn hài kịch. Vì Hung Nô thì không thè y, chính thè y binh sĩ các nước chia hòn nhòn nháo kéo đùn tiếp sang rồng ngác kéo đi. Sau khi bịt đó chính là trò đùa cho Bao Tát cõi i, các quân sĩ vua ngạc nhiên vua tộc giặc. Và những lần tấn công sau này khi Hung Nô kéo đùn, phong hòn đảo đạt lối đi không thè y chính hòn nào ghi binh đùn tiếp công. Mười chuyễn này nói lên hình hòn xâm lăng tột miến Bắc:

*Hung Nô đóng chốt Long Thành
Năm năm lính thú săn hành quân cõi
Nào ai đánh trả ng giờ ng cõi
Long Thành chỉ mìn đùi cõi bùi đùi yên.
(Thứ m Nguyễn Khoa, Chính Phu)*

Những không phỉ bao giờ quân nhà Hán cũng thèng thò. Vì các kẻ binh Hung Nô là những thiền xá có tài bùn cung tinh trên lồng ngón hàn mã (mù hôi đùi nhát máu):

*Thứ quyết lùu thân đùi tát Hồi
Năm ngàn quân táng đùi Hung Nô
Thèng thay xem ng chốt bùi Võ Đài nh **

Chinh phong thâm khuê vĩn đỗ i chđ.
(Trung Đào, Lũng Tây Hành)
*(Nguyễn Du, Đèng xứng Vô Địch đã cao bỗng đỗ u)

Và không phải bao giờ các binh sĩ nhà Hán cũng giữ vững niềm tin:

*Bỗn đào rỗ u rót chén lỗ u ly
Muỗn uỗng, tỗ bà giỗ c ngỗ a đỗ
Bãi cát say nỗ m, chê cưng mỗ c
Xỗ a nay chinh chđn mỗ y ai vỗ ?
(Võng Hán, Lỗng Châu Tỗ)*

Qua nhà Tần đồn nhà Hán, trong suốt hơn 400 năm mới lo gan ruột cõa nhà vua là đỗ i phó mỗ t mỗ t mỗ t còn vỗi Hung Nô. Trong giai đoạn thành trại đỗ i Tây Hán, Hán Vũ Đỗ đã 5 lần sai quân đỗ chiến đỗ u tỗ i các mỗ t trại tây bỗ c. Các phong hõa đài đỗ c theo Võn Lý Trung Thành là nhỗng trại tiêm liên báo đỗ ng tỗ i quan i:

*Gió lỗ a đỗ ng sa mỗ c
Chđu rỗ c mây Cam Tuyỗ n
Vua Hán chđng kỗ m đỗ y
Lỗ i vỗ i Lý Trung Thành Quân.
(Lý Bỗ ch, Tái Hỗ Khúc).*

Lý Trung Thành Quân ở đây là Lý Quang, vị tướng lãnh nội tiêm nhỗt trong Chiến Tranh Hung Hán. Nhỗng không phải bao giờ ông cũng đem lỗ i chiến thõng cho Hán Vũ Đỗ (140-87 Trung C.N.). Năm 119 Trung C. N. Lý Quang ở tuỗi lỗ c tuỗn, vì trái quân lỗ nh đã thỗt trại và phỗi tỗ sát đỗ khỗi bỗ xỗ trại vỗ i nhỗc hình.

Võn trong đỗ i Hán Vũ Đỗ, năm 99 Trung C. N., cháu nội cõa Lý Quang là Lý Lăng, mỗ t tỗ cung lãnh can trại ng đã mỗ o hiỗ m vào sâu đỗ t đỗ ch vỗ i 5 ngàn kỗ binh. Rất cuỗc đỗ bỗ 8 vỗ n quân Hung Nô bao vây và Lý Lăng phỗ i quy hàng. Vì đỗ ng ra bênh vỗ c Lý Lăng, sỗ gia Tỗ Mã Thiên đã bỗ Hán Vũ Đỗ kỗ tỗ i. Và thay vì bỗ xỗ trại, nhà sỗ hõc chỗ bỗ thiêm hoỗn. Tỗ Mã Thiên là sỗ gia nỗ i tiêm đỗ u tiên cõa Trung Hoa.

Đông Hồi và Hoàng Sa Tranh Sa theo Chính Sử Ngô i S và Văn Học Sử Trung Quốc

Tác Giả; Luật Số Ngày Hồi Thanh
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Cũng trong đợt Hán Vũ Đế, năm 90 Tranh C. N., Lý Quang Lôi, thống cùp của Lý Lăng, cũng đã tham gia và bắt Hung Nô bắt giặc. Và cũng như Lý Lăng, Lý Quang Lôi đã đánh kén làm phò mã Hung Nô. Nhờ vậy ba Tông Quân hào Lý không đem lối vinh quang cho Hán Vũ Đế đánh cai là đợt anh quân Trung Quốc. So với Trần Bình Trọng thì tốt vì bắt khuất không chửu đao hàng nhà Nguyên “thà làm quỷ nha c Nam còn hơn làm vua ng đát Bác”, Lý Lăng và Lý Quang Lôi đã tỏ ra không xứng đáng là tranh phu.

Và Lý Bách, đợt thi nhân Trung Quốc, cũng không thể tò hào về các tướng quân hào Lý, dù rằng mõi khi vua Hán chung kiêm dãy, lối vào Lý Tông Quân.

Ngoài ra nhà Tây Hán còn có hai đòn bắt riêng: Năm 100 Tranh C. N. Hán Vũ Đế sai sứ giặc Tô Vũ qua Hung Nô đập can thiệp vào chính sứ mệnh nước lân bang phía bắc. Cứ mõi bảy lạy, Tô Vũ bị bắt giam và quay trở về trong 19 năm, phải chịu nhục đi chăn dê tại vùng sa mạc nóng cháy và mõi núi tuyết giá băng.

Tranh đó, năm 111 Tranh C. N., Hán Vũ Đế cũng đã dùng thđ đòn này, sai sứ giặc Thiệu Quí sang Nam Việt đập âm mõi thôn tính đắt đai. Thiệu Quí là tình nhân của Cù Thê, gốc người Hoa lạy lạy Thái Tông Triệu Anh Tông trong thời gian làm con tin tại Trung Quốc. Khi về nước Triệu Anh Tông nghi ngờ cha lên ngôi lạy hiếu là Triệu Minh Vương. Khi Minh Vương mất, con là Hùng nói ngôi là Triệu Ai Vương. Sở sứ giặc Thiệu Quí tò thông với Cù Thê, rồi dâng Ai Vương đem dâng Nam Việt cho nhà Hán.

Phát giác âm mõi này, Tông Tông Nam Việt là Lữ Gia truyền hào ch t cáo hành vi phản quay cùa mõi con Cù Thê, Ai Vương. Rồi đem cùm binh vào giết bà Thiệu Quí, Cù Thê, Ai Vương đập Kinh Đài lên làm vua là Triệu Dạng Vương.

Mõi cù báo thù cho Thiệu Quí, Hán Vũ Đế sai 5 đòn quân sang đánh Nam Việt, sát hại Tông Tông Lữ Gia và Triệu Dạng Vương. Vào năm 111 Tranh C. N. Nam Việt bị Trung Hoa thôn tính sau gần mõi tháng đập lõp, hung cù suýt giặc trung nguyên, tại Núi Ngũ Linh và Đèng Đinh Hồ xuống mõi Nam vùi Hồi Nam, Quang Đông, Quang Tây, Hồi Nam và Việt Nam. Điều đáng tiếc cho uy tín nhà Hán là, vùi thđ đòn dùng mõi ng lõi sứ giặc đập thôn tính lân bang, Hán Vũ Đế chỉ thành công tòi Nam Việt nhưng đã bắt bùi trong vùi Tô Vũ chăn dê.

Và năm 33 Tranh C. N., cũng đòn đòn Tây Hán, Hán Nguyên Đế phản đem Vương Chiêu Quân

Đông Hán và Hoàng Sa Trung Quốc theo Chính Sử Ngô Ích Sát và Văn Học Sử Trung Quốc

Tác Giả: Luật Sát Nguyễn Hữu Thanh
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

còn Hán, dù riêng theo văn học sử, Võng Tông là một trong bốn đế mạt nhân Trung Quốc, cùng với Tây Thi, Hùng Nga và Duy Ngộ Phi. Cũng trong năm này Hán Nguyên Đế đã từ trần vài tháng sau khi Chiêu Quân xuất giá.

Đại tông nhà Tô Vũ và Chiêu Quân, thi sĩ Bùi Chúc Cử đã sáng tác bài thơ:

*Chim Hùng bay ngoài biển
Nhà sa cát bờ nến, nhà in mây trời
Chiêu Quân, Tô Vũ đôi nến,
Đại trang, trên tuyệt chấn vui nết lòng...*
(Thính Biên Hùng)

Trong giới văn nhân cũng có ý kiến bài bác Chiêu Quân trong việc kết hôn với Chúa Hung Nô và sinh họ đế quốc 3 người con. Nàng thêng gặng đàn tì bà mài khi hú ríu Chúa Thiên Vu:

*Nhắc cậy Chiêu Nhan qua biên tái
Đào đàn chuộc ríu Chúa Thiên Vu.
(Tiết Minh Phi trung xuất tái
Tì bà bồi tìu khuyễn Thiên Vu). (Tô Nhã)*

Chúng ta hãy điểm chiêu trung hập Chiêu Quân đế Hán với Huyễn Trân đế Trần. Sau 3 lần đánh thắng Mông Cổ, trong chuyến du ngoạn Chiêm Thành, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông hạ旨 công chúa Đế cho vua Chiêm. Vì vinh dự đặc cách làm rõ Đế Viết, Chử Mân đem vàng lúa xin cữu hôn và dâng Châu Ô và Châu Ri làm lúa cữu. Viết này có tác động gây lúa tình hòa hiếu giấu hai nước lân bang. Đó cũng là cơ hội cho Việt Nam bành trướng lãnh thổ về phía Nam đền Thuận Hóa (Huân). Vì hiếu mến trung kín xâm lăng từ miền Bắc, chính sách khai hóa miền Nam là quercus sách song còn cưa Việt Nam. Cũng như đế Trần Hán Trung Quốc đã thôn tính và Hán hóa các sắc dân Bách Việt tại Quang Đông, Quang Tây và đền Hồi Nam nguyên là những lãnh thổ của truyền cưa Việt Nam từ đế các Vua Hùng Võng đến đế nhà Trần.

Nhưng vẫn không chỉ rõ công cưa Hán Vũ Đế đã bao hoen trung cung vua song sáu nhà cưa 3 tên ng quân hùng Lý và 2 sắc giấu Thiên Quí, Tô Vũ. Ngoài ra Hán Nguyên Đế đã phái dâng cung phi Võng Tông cho Hung Nô, một phần do tìn năn tham nhũng cưa Mao Diên Thủ (một hùng công thái giám).

Đông Hán và Hoàng Sa Trung Quốc theo Chính Sử Ngô i Sử và Văn Học Sử Trung Quốc

Tác Giả; Luật Sứ Nguyễn Hữu Thanh
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Đây là bìa chung rõ nét nhất về sự suy vong của nhà Tây Hán từ Hán Vũ Đế đến Hán Nguyên Đế trong thời kỳ thịnh nhất Trung Quốc C.N. .

Qua đời Đông Hán, trong số 12 triều đại, có ít nhất 8 vua còn là những hào hùng hay thiền sư, tuổi 3 tháng đến 15 năm.

Ngoài ra, với mức cát mực tôn, người Hán còn chê cát i Hung Nô với top quán em chung lợ y chung dâu. Tuy nhiên họ cũng Wen Yen Tsao trong cuốn Lịch Sử Trung Quốc Thời Trung Cổ thường dàn, cũng không coi đó là điều đáng trách trong xã hội cũ xưa. Theo tác giả, các dân tộc cát u Do Thái (ancient Hebrews) cũng có tục lợ chung dâu góa bà lợ y em chung (levirate).

Về lợ i ngay tại Trung Quốc, đến thời kỳ thế kỷ 8 cũng có trường hợp vua Đường Huyễn Tông lợ y con dâu là Đường Quý Phi (nhũ danh Đường Ngụy Hoàn, với Thủ Võng Mô, con thứ mươi tám của Đường Huyễn Tông). Và mối tình vĩnh cửu này Đường Quý Phi - Đường Minh Hoàng đã đính cúng Bách Cảnh Đại ca tăng trong bài Trung Hán Ca bắt hổ dài 120 câu.

Nhà vợ y trong mây chung thời kỳ thế kỷ các đời Thống, Chu, Xuân Thu, Chiêm Quốc, Tần Hán, Tam Quốc, Lưỡng Tần, Nam Bắc Triệu đến đời Tùy, Đường, hòn m hòn Hung Nô vẫn còn là đòn hòn cho Trung Quốc. Trong vở phim loạn An Lộc Sản đời Đường Huyễn Tông cũng có số tiếc tay cát a các rợ Hung Nô miến Bắc:

*Đông sang, mươi nghìn tài trai
Máu tuôn thành sười dữ dữ ròng ròng
Im lìm trại vắng đong không
Nghĩa quân bắn vén chát trong mặt ngày
Giặc Hồi tên tẩm máu đày
Hát câu Hồi Mán u ng say phèo phèo ng.
(Đỗ Phủ, Bi Truyện Đào)*

Và trên đường rút quân về Tây Thành, dưới áp lực của các tướng sĩ, Đường Minh Hoàng đã phái binh đánh Đường Quý Phi tại Mã Ngôi.

Vợ nhanh Hung Nô khát máu trong vở An Lộc Sản tại Hàm Đường, Đỗ Phủ đã đính xem quan niệm hòn hòa và hòn sinh. Theo nhà thi sĩ các quốc gia chung cát nõn võ trang chung ngoài xâm, chung không nên xâm lấn các nước hòn hòa lân bang.

Gửi tay ngang hạy nhau tay làm phao c,
Mỗi quoc gia mỗi nước riêng phao n.
Chỗ con chồn đong xâm lăng
Can chí sát hối cỏ làng quan quân?
(Sát nhân đặc hùu hòn; Lết quoc tộ hùu cõi ng; Cứu năng chố xâm lăng; Khỏi tội đa sát thõi ng.
(Đỗ Phò, Tiết Xuất Tái)

Và trái với chính sách đúc đồng cỗ kim khí thành sắt thép trong thi "Bắc Nhãy Võt" của Mao Trạch Đông, Đỗ Phò khuyễn cáo nhà cầm quyền đúc vũ khí thành đòn khí cho người cày có nông cỗ tăng gia sản xuất đem lìa cám no áo ấm cho người dân và thanh bình thành trại cho quốc gia, tránh nỗ lực binh đao tàn sát:

Điều gì khí giờ thành nông cỗ,
Rừng đồng đất đâu còn bùi thô t canh?
Trâu cày hột ruộng, tóm tang cũng thành,
Phùn chi lợt sỹ sa dòng lợ
Trai cày, gái đồng hát thanh bình.
(Yên đặc chú giáp tác nông khí; Nhứt thôn hoang đòn ngùu đồng canh.
Ngùu tòn canh, tàm đặc thành, Bết lao lợt sỹ lợ bàng đà, Nam cộc nỗ ti hành phòc ca. Đỗ Phò,
Tàm Cộc Hành).

Nhờ vậy, theo chính sách Trung Quốc, tất cả các đế vua Hán, Tam Quốc, Lương Tần, Nam Bắc Triệu, Tùy Đường, số sách không ghi chép về việc hàn quân Trung Quốc đi tuân thám Biển Đông Hồi chiếm hòn đảo Hoàng Sa, Trung Quốc, đồng thời công bố và hành sứ cho quyển tệp các hòn đảo này.

Đến đầu Nhà Minh trong thế kỷ 15, vẫn không có sách thám hiểm đòn đồng, các sứ gia Trung Quốc và Tây Phòc ng đã từng thu hút về những chuyến hàng hành cảng Trinh Hòa. Theo đó không phải chỉ khám phá những tiều đòn san hô tại Biển Đông Nam Á, mà chủ yếu là phát triển thương quan ngoại giao và thương mại giữa Trung Quốc và 30 quốc gia Á Phi tại Ảnh Đài Đông. (9)

Đó có cái nhìn khách quan trung thực, chúng ta hãy kiêm đòn khai quát những điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị của các triều đại Trung Hoa và đòn nhà Tần đòn đòn nhà Thanh. Từ đó chúng ta có thể nhận định rõ ràng Trung Quốc không có điều kiện khách quan và chủ quan đòn thôn tính Biển Đông Hồi và giành giữ cho mình các quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc.

Đông Hồ i vĩ i Hoàng Sa Trung Quốc Theo Chính Sách Quốc Gia và Văn Học Quốc Trung Quốc

Tác Giả; Luật Số Ngày Hữu Thắng
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Theo lịch sử Trung Quốc, 3 trại ngự i cho việc cản đón chính trị và phát triển kinh tế là:

- Hiếm hả Hung Nô tống bắc Mãn Châu, chính bắc Mông Cổ và phía tây Tân Cương và Tây Tạng. Đây là hiếm hả gan ruột làm suy vong chung đột suýt tống các đế i Thanh Chu, Tần Hán, Tùy Đường, Lương Tạng. Từ tháng kỉ 13 và tháng kỉ 17, nhà Nguyên Mông và nhà Mãn Thanh đã làm chung Trung Hoa.
- Nền mậu bá đột viking trong hòn hót các đế i vua trại vì, nhiều khi dã vào tháp lõi Hung Nô với số líng quyển cưa phe thái giám hoan quan.
- Âm mâu tranh đoạt quyền lõi c nồi bắc giặc anh em, cháu cháu cũng nhau giặc các bà thái hòn và các tống quân còn non trại.

Tháp Đèo Quốc Tôn Hán

Năm 221 Trước Công Nguyên, nhà Tần thống nhát đốt nồi c, tống trung quyền lõi trong chung đột đòn tài quân phiệt, bái bắc chính sách phân chia ruộng đất (tỉnh điền) và chung đột tống phỏng khoáng tháp i Bách Gia Chùa. Một khác huy động toàn dân vào việc xây đắp trung thành chung Hung Nô và xây dựng cung điện nguy nga nhau. Cung A Phòng vĩ i nhung hy sinh khung khiếp: 1 triệu viên đá xây thành là 1 triệu dân hy sinh thân súng. Lịch sử Trung Hoa kể tân Tần Thủy Hoàng là một bắc Chúa đã tống bắc quan niêm hòa bình nhân ái cõi Khang Minh lõi dân làm trung, và coi nhau chính quyền (dân vi quý, quân vi khinh). Vì quá lao tâm lao lõi, Tần Thủy Hoàng chung trung vì đòn 11 năm (221-210 Trước Công Nguyên). Từ đó vội i nhung âm mâu tranh giành quyền lõi, cà thái tống lõi tống đỗ phái hoa cát, hoa c bắc giặc. Vua Tần Nhau Thanh cũng bắc một viên quan hoa cát sau 4 năm trại vì. Dân 6 nước bắc nhà Tần tiêu diệt tháp i Chiết Quoc cùng nhung dân công khai sai đã vùng đòng lên tiêu diệt chung đòn nhà Tần năm 206 Trước Công Nguyên.

Lúc này tống miêu Hoa Nam, quân đế i Trung Quốc không lai vãng đòn vùng Biển Đông Hồ.

Kết quả nghiên cứu nhà Tần là nhà Hán kéo dài hơn 4 tháng kỉ (206 Trước Công Nguyên - 220 Tây Lịch).

Đông Hồi và Hoàng Sa Tranh Sa theo Chính Sử Ngô i Sử và Văn Học Sử Trung Quốc

Tác Giả; Luật Sử Nguyễn Hữu Thống
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Sau 8 năm Hán Sứ tranh hùng, Hán Vũ Đế lâm triều Lỗ và Bang thwang Sứ Võng Hỗng Võ. Hỗ Lỗ u khai i nghi i p t mi n Hán Giang (m t chi nhánh c a D ng T Giang) dã tr d i c nhà T n, di t d i c nhà S và thwing nh t Trung Hoa lên ngôi l y hi u là Hán Cao T (206-195 Trung C. N.).

Trung C. đó m t năm, năm 207 Trung C. N., Triệu Đà lên ngôi hi u là Triệu Vũ Võng sau khi đánh thwing An D ng Võng và sát nh p Âu L c v i Nam H i đ thành l p n i c Nam Vi t đ c l p, đ t th dô t i Phiên Ngung (Quảng Châu).

Trong khi t i mi n B c, Hán Cao T ch tr vì d i c 11 năm, thì t i mi n Nam, Triệu Vũ Võng đ ch n ch nh và m r ng b c o trong su t 70 năm (207-137 Trung C. N.). Năm 196 Trung C. N. Hán Cao T sai L c Gi sang phong t i c cho Triệu Vũ Võng.

Sau khi Hán Cao T m t bà L H u lâm triều L ng hành không cho ng i Vi t mua các đ s t, đ i n khí và trâu bò nái. Triệu Vũ Võng x ng là Triệu Vũ Đ r i c binh đánh b i quân nhà Hán t i Trung Sa (H Nam). Sau khi L H u m t, Hán Văn Đ l i sai L c Gi sang thwing thuy t, yêu c u Triệu Vũ Đ b đ hi u, cam k t r ng: "T i mi n H Qu ng, t phia nam Ng L i nh và Đ ng Đinh H , Triệu Vũ Võng đ i c toàn quy n cai tr ".

Đến năm 111 Trung C. N., khai thác mâu thu n gi a ba n i c Mân Vi t, Đông Vi t và Nam Vi t, Hán Vũ Đ thon tính Nam Vi t đ ng th i m r ng con đ i ng thwing m i v i n Đ , Ba T và Nam Nga. (10)

Theo Giáo S C. P. Fitzgerald., trong trwing h p n i c Nam Vi t gi v ng n n đ i c l p, thì d u nhà Hán có chi m đ i c mi n Qu ng Chau và Vân Nam h cũng s khong thành công trong vi c b o v ch quy n lanh th t i vùng chau th S ng Tây Giang phia d ng nam Trung Qu c. (11)

Giáo S John King Fairbank t i Đ i H c Harvard cũng cho r ng m c tiêu ch y u c a Hán Vũ Đ nh m khai phá Con Đ ng T L a t i Tây Á và La M a.

Tuy nhiên, sau cái ch t c a Hán Vũ Đ năm 87 Trung C.N., Nhà Hán b t đ u suy thoái. Trong đ i Hán Nguyên Đ (48-33 Trung C.N.), quân Nhà Hán dã ph i rút kh i Chau Nhai và Đ m Nh

Đông Hồi và Hoàng Sa Trung Quốc theo Chính Sách Ngoại giao và Văn Học Quốc Trung Quốc

Tài liệu Giả: Luật Sách Nguyễn Hữu Thanh
Thứ 7/2013; Ngày 30 tháng 3 năm 2010 09:54

(đảo Hải Nam) cho đến cuối thế kỷ thứ 6 đời Lý Cảnh, Tùy mua đất lấn biển cai trị. Nửa nhà Hán đã bắc đảo Hải Nam thì cũng không lý vì nó không có các đảo Hoàng Sa và Trung Sa tách Đông Hải.

Tiếp theo thời Đại Quốc Tần Hán là Thời Đại Phân Hóa Thời Nhật với các đế quốc Tam Quốc, Lưỡng Tần và Nam Bắc Triệu.

Thời Đại Phân Hóa Thời Nhật

Trong đế quốc Tam Quốc (220-265), vào thời chân vua Ngụy, Thục, Ngô, không ai dám mạo hiểm và có tham vọng thôn tính biển Đông Hải. Có lần Tào Tháo kéo quân đánh loài Hung Nô phía Đông Bắc (Mãn Châu). Chiến dịch này đã bắt các con vua quân số cho là quá mạo hiểm và có thể đánh chìm đòn tiêu vong trong trại hung hổ Lữu Bộ và Tôn Quyền phái hổ tướng Thành Đô (Tây Thủc) và Kinh Nghĩa (Đông Ngô) kéo quân đánh úp Hải Phòng.

Thời Hán mạt, Tào Tháo mưu sinh Hán Đế đem vài trăm ngàn quân (phóng đế là 80 vạn) đi xâm chiếm Đông Ngô và đã bắt Chu Du đánh tan trong trận hải chiến Xích Bích năm 207.

Đến đầu nhà Tần (265-420) có loài Nhung Đếch tách phía Tây Bắc lùi lõi lên chiếm giữ cả vùng Bắc Trung Giang đón xung vượng, xung đột với các nước Triệu, Tần, Yên, Lưỡng, Hán và Hán cai trị 16 nước gọi là loài Ngũ Hành. Sau 50 năm đó vì tách miệt Tây Bắc, nhà Tần đã phai lui về phía Đông Nam đón đồng nghiệp Đông Tần tách Nam Kinh.

Sau khi nhà Tần mất ngôi, có năm phân hóa Nam Bắc Triệu và 7 nước là Ngụy, Tề, Chu phía bắc và Tống, Tề, Lưỡng, Trung phía nam.

Do sự phân hóa này Trung Quốc không còn sinh khí. Đến đầu nhà Lưỡng, tách Giao Châu, Lý Bôn phai tách khai nghĩa xung là Lý Nam Đế đế quốc biển là Vua Xuân. Tiếp đó Triệu Quang Phục và Lý Phục Tề kinh Nghĩa nhà Tần Lý trong gần 60 năm (từ năm 544 đến 602).

Thời Đại Quốc Tùy Đường

Đông Hồ i vĩ Hoàng Sa Trung Quốc

Tác Giả; Lu< S> Nguy>n H>u Th>ng
Th>913; Ba, 30 Th>225;ng 3 N>259;m 2010 09:54

K>i ti>p đ>i Nam B>c Tri>u, Nhà Tùy tr> i vì đ> 30 năm, và cùng v>i Nh>a Đ>ng kh>i s> Th>i Đ> Qu>c Th> II (Second Empire). Đây là th>i th>nh tr> c> v>i kinh doanh th>ng m>i l>n v>ăn h>c ngh>t thu>t. Đ>ng Minh Hoàng làm th> ca t>ng Kh>ng T>. Các đ>i s> nh> Huy>n Trang sang l>n Đ> th>nh kinh Ph>t. Các thi sĩ n>i ti>ng nh>t đ>i Đ>ng nh> Lý B>ch, Đ> Ph>, B>ch C> D>, V>ng Duy v...v... đã ch>u >nh h>ng sâu đ>m c>a các t> t>ng L>o Trang, Kh>ng M>nh và Ph>t Giáo.

Tuy nhiên trong giai đoạn thoái trào vào tháng 8 có lo>n An L>c S>n v>i các binh sĩ Ng>u H>t mi>n B>c xâm chi>m th> đô.

S> suy đ>i c>a Nh>a Đ>ng d>n t>i đ>i Ng>u Đ>i kéo dài h>n 50 năm. Đây là 5 đ>i k> nghi>p các tri>u đ>i đ>a có t> tr>ng nh> các nhà H>u L>ng, H>u Đ>ng, H>u T>n, H>u Hán và H>u Chu. Th>a c> h>i l>ch s> này Ng>o Quy>n k>t t>p binh mã phá tan quân Nam Hán năm 938 trong trận h>i chi>n B>ch Đ>ng Giang. Từ đó Vi>t Nam đ>ng gi>i phóng kh>i n>n B>c Thu>c m>t ngàn năm, m> đ>ng cho k> nguy>n đ>c l>p v>i các nhà Ng>o, Đinh, Ti>n Lê, Lý, Tr>n, Lê và Nguy>n t> th> k> th> 10 đ>n th> k> 19.

H>i gi>a th> k> th> 10, Đinh B> Lĩnh bình đ>nh đ>c Th>p Nh> S> Quân lên ngôi hi>u là Đinh Tiên Hoàng Đ>. Tuy nhiên tri>u đ>i nhà Đinh ch> kéo dài đ>c trên 10 năm, và đã b> k> quy>n th>n sát h>i c> tiên hoàng l>n hoàng t>.

Th>a d>p này quân nhà T>ng kéo sang xâm chi>m n>n c> Nam. Đ> ch>ng ngo>i xâm các t>ng s>i tôn Th>p Đ>o T>ng Quân Lê Hoàn lên làm vua. Và năm 981 Lê Đ>i Hành đánh th>ng l>c quân nhà T>ng v>i H>u Nh>n B>o và th>y quân v>i L>u Tr>ng t>i B>ch Đ>ng Giang.

Năm 1075, đ>i đ>i Lý Nhân Tông, Lý Th>ng Ki>t và Tôn Đ>n đ>em quân v>ết biên v>ây đánh Châu Khâm, Châu Liêm t>i Qu>ng Đông và Châu Ung t>i Qu>ng Tây. Qua năm sau nhà T>ng đ>em quân sang báo thù. Nh>ng m>t l>n n>a l>i b> Lý Th>ng Ki>t đánh b>i trên sông Nh> Nguy>t (B>c Ninh).

Sau nhiều l>n d>ng v>õ th>t b>i, do s> trình t>u c>a hoàng thân Tri>u Nh> Quát, vua T>ng ph>i theo chính sách “Tr>ng Võ Ái Nh>n” (th>n tr>ng vi>c v>õ b>, th>ng xót m>ng ng>i, không ph>i binh n>i lam ch>ng), và đã th>a nh>n n>n đ>c l>p c>a Vi>t Nam.

Tác Giả; Luật Số Nguồn Hữu Thắng
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Kết quả là hai nước lối thông số. Vua nhà Lý truyền phong thích tết cát các tù binh người Tống, trên 15 tuổi bị thích trên trán 3 chữ “Thiên Tú binh”, và 3 chữ “đầu Nam Triệu” cho các tù binh trên 20 tuổi. Các phu nô trai tá đều thích 2 chữ “quan khách” bên tay trái.

Nhà Tống do Triệu Khuông Dân thiết lập kéo dài hơn 300 năm từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 13 (960-1280). Qua thế kỷ 12 nhà Tống bao vây bắc Bắc Liêu (Mông Cổ) về phía Bắc và Tây Hán (Mãn Châu) về phía Tây. Từ đầu thế kỷ 11 vua nhà Tống đã phái hàng năm triều cung Bắc Liêu 10 vạn líng bạc và 20 vạn tám lạng. Từ đầu thế kỷ 12 (năm 1127) nước Kim (Mãn Châu) chiếm toàn cõi phía Bắc Trung Hoa khiến Vua Tống phải bỏ miền Bắc dời đô về Hàng Châu (Chiết Giang) gọi là Nam Tống. Đây là một thời đại suy vi kéo dài 150 năm. Vì sự phân hóa và mâu thuẫn nội bộ Nhà Tống không còn dòm ngó đến Việt Nam cả trên biển nữa ngoài hải phòng.

Qua thế kỷ 13 Trung Quốc bắc Mông Cổ thôn tính trong gần 90 năm. Năm 1257, quân Mông Cổ đánh Vân Nam và tràn sang Đài Viễn.

Trận đó trong chiến dịch Tây Tạng, đánh lui kinh Thành Cát Tường Hán, quân Mông Cổ đã chiếm giữ vùng Trung Á 6 ngàn dặm đền Hung Gia Lai và nước Nga tại Bắc Âu và Ba Tư ở Nam Á. Lúc này họ còn thôn tính nước Tây Hán phía tây bắc, nước Kim phía đông bắc rải tràn sang Triều Tiên. Sau khi đánh nhà Tống và đất nước thằng nhau tại Trung Quốc, Mông Cổ đánh chiếm nước Đài Lý hay Vân Nam Phố. Tuy nhiên, tại Đài Viễn, với quân dân mệt mỏi, nhà Trần đã đánh tan quân Mông Cổ tại Đông Bộ Đài Viễn năm 1257. Đây là chiến thắng đầu tiên của Đài Viễn đánh bại nhà Nguyên.

27 năm sau, năm 1284, con Nguyên Chử là Thoát Hoan kéo quân sang báo thù.

Trong Hồi Nghê Diên Hùng, các bộ lão đòn thanh xin đánh. Đầu tiên là lãnh đòn của Trần Hùng Đao, chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 12 năm 1284 đến tháng 6 năm 1285, quân Đài Viễn đã đánh đuổi quân Mông Cổ ra ngoài bắc cõi. Toa Đô bắc bắc chém, Ô Mã Nhi bắc đuổi quá gấp phai mệt mình xuống thuyền chèo n, và Thoát Hoan phải chui lồng đòn lên xe chèo thoát về Tứ.

Thời gian này Hốt Tất Liệt đã có kinh hoạch thôn tính quanh đòn Phù Tang. Nay quân Thoát Hoan đánh bắc kéo về, Nguyên Chử phái định chế kinh hoạch Đông Tạng. Và hai năm sau, đòn năm 1287 Thoát Hoan lôi tặc trung lặc lồng kéo quân sang Đài Viễn đánh báo thù lần thứ hai.

Tác Giả; Luật Sách Nguyệt Hửu Thông
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Tuy nhiên, cũng như lòn tròn c, ch trong vòng mlt năm quân Mông Cổ đã mua lợ y tht b. Ô Mã Nhi lòn này b. b. t s. ng t. i B. ch Đ. ng Giang. Sau đó Tr. n H. ng Đ. o, Tr. n Quang Kh. i, Tr. n Nh. t Du. t và Ph. m Ng. Lão d. i phá quân Nguyên cũng t. i B. ch Đ. ng Giang khi n Thoát Hoan ph. i thu tàn binh tháo ch. y v. Yên Kinh. Và t. i Thăng Long, Tr. n Nhân Tông đem các t. ống nh. Nguyên b. b. t nh. Ô Mã Nhi và Phàn Ti. p làm l. hi. n phù t. i Chiêu Lăng.

Đây là mlt vinh d. cho Đ. i Vi. t đ. ba l. n đ. n ph. ống phá v. k. ho. ch Nam Ti. n (t. i Vi. t Nam), đ. ng th. i ngăn c. n cu. c Đông Ti. n (t. i Nh. t B. n) c. a đoàn quân m. nh danh là bách chi. n bách th. ng t. đ. i Thành Cát T. H. n.

Và sau ba phen th. t b. i, Nh. Nguyên không còn dám dòm ngó đ. n Vi. t Nam c. trên l. c đ. a đ. n ngoài h. i ph. n. Và trong các th. k. 13 và 14 Quân Mông C. kh. ng chỉ. m h. u các qu. n đ. o Hoàng Sa và Tr. ống Sa.

Trong cu. n “Tranh Ch. p t. i Bi. n Nam Hoa” Marwyn S. Samuels xác đ. nh r. ng: “Trong su. t th. k. 14 các đ. i h. i thuy. n hùng m. nh c. a nh. Nguyên có đ. tu. n ti. u, nh. ng t. i Bi. n Nam Hoa các h. i đ. o Hoàng Sa và Tr. ống Sa không b. chỉ. m đóng và không thu. c ch. quy. n lanh th. c. a Trung Qu. c”.

V. n theo Marwyn S. Samuels “không có b. ng ch. ng nào cho th. y nh. Thanh đ. sát nh. p các h. i đ. o này vào lãnh th. Trung Qu. c”

Nh. đ. đã trình bày, trong bài “Thám Hi. m Đ. i D. ống”, h. c gi. Hsieh Chiao-Min nh. n đ. nh r. ng “su. t chi. u dài l. ch s. , dân t. c Trung Hoa không m. y chú tr. ng đ. n đ. i d. ống”. Thuy. t b. quan t. a c. ng đ. ống áp d. ng t. đ. i nh. T. n (th. k. th. 3 Tr. ống C. N.), V. n Lý Tr. ống Thành không ch. là mlt ki. n trúc mà còn là mlt nh. n sinh quan. Mi. n b. bi. n đ. ống coi là n. i hoang vu man r. , đ. o H. i Nam là ch. n l. u đ. y các tù nh. n bi. t x. . Trong gi. thuy. t “C. T. u sát nh. n” c. a M. nh T. (th. k. th. IV Tr. ống C.N.), vua Thu. n vào ng. c th. t c. u cha là C. T. u (ph. m t. i c. sát) r. i c. ng cha ch. y tr. n v. vùng b. bi. n đ. mai danh l. n tích đ. n tr. n đ. i. Sau khi chôn s. ng 460 nho s. t. i Hàm D. ống, T. n Th. y Hoàng l. u đ. y t. t c. các nho s. đ. i kh. ng t. i mi. n b. bi. n. Trung Hoa là mlt đ. i l. c bao la, c. mi. n Tây và mi. n B. c đ. t r. ng m. nh m. ng c. n ch. a khai phá. V. y mà t. đ. i nh. T. n, Trung Hoa đ. a t. c. ô l. p t. trong đ. t li. n đ. n ngo. i đ. i d. ống. Cho đ. n đ. i nh. Thanh vào th. k. 19, chính sách b. quan t. a c. ng v. n đ. ống thi hành.

Đông Hồ i vĩ Hoàng Sa Trung Sa theo Chính Sách Quốc và Văn Học Sách Trung Quốc

Tác Giả: Luật Sách Nguyễn Hữu Thanh
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Về tâm lý tôi có lẽ, không thể có 100 ngàn quân nhà Hán đi khai phá các tiều di o san hô tõi Đông Hồ i. (Rõt có thể, nhõ đã trình bõ y, đó là 10 vñn thay quân cõa Tào Tháo mõn lõnh Hán Đã đi xâm chi m Đông Ngô và dã bõ Chu Du đánh tan trong trñn Xích Bích).

“Trung Hoa không bao giờ là một cõng quốc đõi dõi ng. Dân tộc Trung Hoa trong 4 ngàn năm chõ sõng vñ ruõng đõt vñi nhõng tõp tõc và quan niõm sõng cõa nhà nông” (James Fairgrieve, Geography and World Power, London, 1921).

“Về các đặc tính cõa một dân tộc đõa, Trung Hoa không phải là một cõng quốc đõi dõi ng. Chú tâm cõa hõi hõing vñ đõt liõn tõi miõn Trung Á hõn là ra hõi ngoõi. Do đó các kiõn thõc cõa hõi vñ biõn cõ và duyên hõi thõt quá thõ sõ”. (E. B. Elridge, The Background of Eastern Sea Power, Melbourne, 1948).

Trong cuốn “Lịch Sử Trung Hoa Thời Trung Cõ” ghi trên, giáo sư Hsieh Chiao-Min ghi nhõn rõng, theo chính sõ, từ thời kõi thõ III và thời kõi thõ II Trung C. N., người Trung Hoa chỉ đõi thám hiõm tõi vùng Biển Nhõt Bõn đõ tìm thuõc trõng sinh bõt tõ cho Tôn Thay Hoàng. Hõi không nghĩ có lõc đõa bên kia Thái Bình Dõi ng. Do đó mõi cuõc thám hiõm đõu hõing vñ Tây Dõi ng.

Mãi đõn thõ kõi thõ 15 đõi i đõi Minh Thành Tõ (1403-1424) mõi có nhõng vñ thám hiõm đõi dõi ng tõi các nõõc Nam Á nhõ Phi Luõt Tân, Nam Dõi ng, Mã Lai, Thái Lan, Miõn Đõi n, Tích Lan, ãn Đõ, Ba Tõ và ã Rõp đõn Biển Hõng Hõi (Red Sea) và mõt sõ quõc gia Đông Phi. Theo giáo sư John King Fairbank tõi Đõi Hõc Harvard, từ năm 1400 Thời Phõc Hõng Trung Hoa đã liên lõc vñi nhiõu quõc gia trong viõc kinh doanh thõng mõi hàng hõi tõ cõi trăm năm. (12)

Đõng thõi vñi 5 chiõn dõch Bõc Tiõn chõng Mõng Cõ, Minh Thành Tõ đã phái thái giám Trõnh Hòa hõing đõn 7 cuõc hành trình tõi ãn Đõ Dõi ng mõnh danh là “Thõt Hõi Tây Dõi ng” (Tây hay Tây Trúc chõ ãn Đõ và Tây Dõi ng là ãn Đõ Dõi ng).

Điõu đáng lõu ý là trong 7 chuyõn công du tõi trên 30 quõc gia ãi Thái Bình Dõi ng và ãn Đõ Dõi ng trong 28 năm (tõ 1405 đõn 1433) chính sõ Trung Hoa cũng ghi rõ phái bõ Trõnh Hòa chõi qua Biển Nam Hoa, và nhõng chuyõn công du này không hõing vñ Đông Hồ i mà chõ nhõm thám hiõm ãn Đõ Dõi ng (13)

Đông Hồ i vĩ Hoàng Sa Trung Sa theo Chính Sách Quốc và Văn Học Sách Trung Quốc

Tác Giả; Luật Sách Nguyễn Hữu Thanh
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Nhưng vỹ không có chuyến phái bờ Trịnh Hòa đón các đảo Hoàng Sa và Trung Sa đều chỉ mực nước và hành sự thuận quyển. Mà chặng đi ngang qua vùng biển Thất Châu Distant gồm 7 đảo thuộc Nhóm An Vĩnh Hoàng Sa.

Về lối nhặt sách Doanh Nhai Thông Lãm của Mã Hoan (Ma Huan: Triumphant Vision of the Boundless Ocean) đã ghi chép, các nhà doanh thám, thám hiểm và các sứ giả thường khiếp vía mực khi phai đi qua Thất Châu Distant và Côn Lôn Distant: (Thông phai Thất Châu; hổ phai Côn Lôn...).

Theo hào đồ hải trình do Giáo Sư John King Fairbank phác họa, Trịnh Hòa khai sáu chuyến đi từ Nam Kinh, Hàng Châu, Phúc Châu (Phúc Kiến), đến Chabon (Trà Bàn hay Đèo Bàn), thay phi Chiêm Thành. Trong ba chuyến hải trình đầu tiên, phái bờ vịnh Đông Hồ i, đến Phi Luật Tân, Java, Palembang từ Nam Distant, qua Eo Biển Mã Lai đến Tích Lan và ở Đèo. Cũng có một nhóm phai ghé Thái Lan và Miền Điện. Trong những chuyến đi kinh tiếp đã về tết qua ở ở Đèo, Bassein, Biển Hồng Hồ i đến Đông Phi tại các thành phố Mogadishu và Malindi. (John King Fairbank: The Voyages of Zheng He, p. 133)

Nhưng vỹ theo chính sách Trung Quốc do các sứ gia tì Đài Loan, Hoa Kỳ và Anh Quốc biên soạn thì trong suốt chiều dài lịch sử, từ các đời Tùn Hán, Tùy Đường, Tống Nguyên đến đời nhà Minh, không thấy một dòng chặng nào đón cảng đón viễn Trung Quốc đem quân đánh chiếm các hòn đảo từ Biển Đông Hồ i. Các chuyến hải hành chặng vào viễn bành trướng thế lực ngoại giao và phát triển giao thương giữa Trung Hoa với các quốc gia Á Phi từ Biển Nam Hoa, ở Đèo Distant và Biển Ả Rập. Con đường thương mại hàng hải đặc biệt lopus từ Thất Phi cảng Hỗn hay từ tháp kinh tháp 10, với các dãy vò vĩnh lighthouse, đón sáu và tiễn đón. Và 7 chuyến công du của Trịnh Hòa trong 28 năm là một công trình quy mô. (14)

6 chuyến công du đầu tiên (từ 1405 đến 1421) đón cảng đón viễn triều Minh Thành Tổ (1403-1424). Khi Minh Nhân Tông và Minh Tuyên Tông nối ngôi, Trịnh Hòa không còn đón cảng đón nữa. Vài mươi năm sau, Trịnh Hòa mới đón cảng giao phó chuyến đi sau cùng năm 1431-1433. Đây là cuộc hành trình xa nhất đón tòn biển Hồng Hồ i phía Bắc Arabia và miền duyên hải Đông Phi Châu mang nhiệm vụ phái đoàn ngoại giao đón viễn Trung Quốc.

Những chuyến hải hành chặng nhầm phô trương thanh thế cho Minh Thành Tổ chặng không thắc mắc đón lối kinh quan cảng thặng nào vò mực ngoại giao và thương mại. Từ đó đến nay trong nước đã phê phán những chuyến đi phô trương nông phogn trình diển làm hao mòn công quan khiêm cho kính tinh quan gia bao suy thoái. (15)

Đông Hồ i vĩ i Hoàng Sa Trung ng Sa theo Chính Sĩ Ngoi i Sĩ và Văn Hoc Sĩ Trung Quoc

Tác Giả; Luật Sĩ Nguyễn Hữu Thắng
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Riêng tôi i Đại i Việt, hỗc giả J.K. Fairbank cũng nói về cuộc xâm lǎng quân sĩ khói sĩ năm 1407 và kết thúc năm 1428. Kết cuộc, về i những tôin thết đáng kết, nhà Minh phói trở chỉ quyết nđec lộp cho Việt Nam. (16)

Riêng đôi i về i Minh Thành Tự, trái về i dòng luân thông thông thông, ngày nay các sĩ gia khóng nhìnn nhưn đó là một anh quân. Nguyễn Du đã chỉng minh đối u đó trong bài “Kết Lân Mô” viết khi đến công du Bắc Cử Triều u.

Nhà thi sĩ kết lời chuyển năm thứ tôi niên hiệu u Vĩnh Lúc (Minh Thành Tự) có con kết lân còng vua bị chết, một xây bên đường. Dân gian thông thông nói khi kết lân xuất hiển là lúc thánh nhân ra đời. Nhưng Minh Thành Tự (Yên Vương Đế) khóng phói là một thánh nhân mà là một bồ o chúa đã nhưn tâm cốp ngôi cáa cháu ruột là Minh Huân Đế (cháu đích tôn Minh Thái Tự Chu Nguyên Chửng là người i đã đánh bị Mông Cổ đò thiết lộp Nhà Minh hỗi giả a thứ kết 14).

Chỉ trong vòng 5 năm, cũng như Tân Thúy Hoàng, Minh Thành Tự đã sát hỗi hỗn 100 vền móng người (ngũ niên sĩ sát bách dòng vền) trong việc xây thự đô Bắc Kinh tại nhóc Yên, xây Vạn Lý Trường Thành và các cung đồi n.

Ngoài ra còn tru di thờp tôic (giết oan mỗii hỗ) Phóng Hiếu Nhà là về trung thờn đã chùu chết chỉ khóng chùu thờo chiếu u lên ngôi cho Yên Vương Đế. Phóng Hiếu Nhà chỉ viết 4 chỉ “Giết Yên cốp ngôi”, (Giết Yên là Yên Vương Đế). Đế giết hỗi: “khóng sĩ tru di 9 hỗ sao?” Phóng Hiếu Nhà nói “dù giết cứ 10 hỗ ta cũng khóng sĩ!”. Tôic thì Đế truyền phanh thây Phóng Hiếu Nhà rõi quy tết cứ môn sinh cáa ông làm hỗ thứ 10 và đem giết sĩch.

Cũng về về này, một sĩ hỗc giả Tây Phóng như J. Gernet trong cuốn La Chine Ancienne và Henri Maspero trong cuốn La Chine Antique (xuất bản trong những năm 1964 và 1965), còn nêu nghi về n về một chi tiêu thùm kín cáa Minh Thành Tự là cứ Trần Hòa đì truy tết đò sát hỗi Minh Huân Đế đã chùy thoát khói Nam Kinh năm 1402, và rõt có thể còn lòn trên tôi vùng duyên hỗi Nam Hoa hay Tây Dưng.

Đòn u một a mai là Minh Thành Tự, một kết soán đòt ngôi vua nhà Minh, lời đòi bắt giả Hồ Quý Ly là một kết soán đòt khác. Việc cứ khôi phóc nhà Trần, Minh Thành Tự sai Trường Phó, Mặc Thúnh đem quân xâm chiếm Đại i Việt trong 20 năm (từ 1407 đến 1427).

Đông Hải và Hoàng Sa Trung Quốc theo Chính Sử Ngô Ích Sát và Văn Học Sát Trung Quốc

Tác Giả; Luật Sát Nguyễn Hữu Thanh
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54

Theo Bình Ngô Đài Cáo:

“Năm c Võt ta vẫn xứng văn hiến lâu, sốn hà khu vực đã chia, phong tặc bắc nam cũng khác. Tù các đế Triệu, Đinh, Lý, Trần gây nên đế lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cõi đất phô mang. Dù có lúc nhau song hào kiệt đài nào cũng có....”

“Vì họ Hán chính sáu phiền hà khiến nhân dân trong năm c oán hận. Quân cung Minh thua cõi bắc o ngõi, năm ng dân đen trên lõa hung tàn, vùi con đế đế maim tai vỡ. Đế ác thay, trúc rồng Nam Sơn không ghi hết tội! Nhờ bùn thay, năm c biển Đông Hải không rồng sác mù!”

Sau 10 năm kháng chiến, đế i Minh Tuyên Tông mến danh là “đế a trai ranh Tuyên Đế”, Lê Lợi đánh thắng đoàn quân xâm lược cảng Vũng Thông, Mộc Thành, Liêu Thăng. Sau hai lần thất trận tại Đông Quan, Vũng Thông phải cúi mình cầu hòa.

(Vua Lê) “cấp cho Phùng Chính, Mã Kỵ 500 chiếc thuyền, ra đón Đông Hải chia thỏi trống ngõi, phát cho Vũng Thông, Mã Anh vài nghìn cõi ngõa, vòi đòn đòn Tứ cùn đòn mõm hôi. Giang sốn tõi đây mõi mõi, xã tặc tõi đây vũng nõn. Là nhõi Trái Đất Tứ Tông khôn thiêng phù trợ năm c ta vui...”

CHÚ THÍCH:

(1) The Chinese Exploration to the Ocean: Throughout most of their long history of cultural and scientific development, the Chinese people have been but passively interested in the ocean. Chiao-Min Hsieh. Chinese History Middle Ages: China Academy, Taipei, 1978, p. 287.

(2) Historical records indicate that from time to time the Chinese authorities sent out maritime exploring expeditions, notably those to Japan as early as the second and third centuries B.C., and to Southeast Asia, India, and Africa during the fifteenth century. Apparently there have been few, if any, planned deep penetrations of the Pacific Ocean by the Chinese during their long history. But Chinese traders did follow the land and water trade routes to India and beyond to Africa and the Middle East, prior to the Renaissance. Chiao-Min Hsieh, Ibid, p. 287.

(3) To make a chain of provinces stretching to India and Bactria for great profits exporting gold and silks across the oases of the Silk Road to West Asia and Rome. John King Fairbank: China, A New History: Harvard University Press, p. 59. To encourage the growth of trade, Han influence was again brought to bear in Central Asia. Encyclopedia Britannica, p. 311

(4) During a period of twenty-eight years, from 1405 to 1433 Admiral Cheng Ho led seven exploring expeditions into the Pacific and Indian Oceans and visited more than thirty-seven countries. The areas he visited include such distant places as Persia and the Red Sea in the northwest, the east coast of Africa in the farthest west, and Taiwan in the east... The large exploring expeditions that were to cross the South China Sea and explore the Indian Ocean were criticized by the court as poor to (an impoverishment of) the country. The guiding reasons for those expeditions are not generally known. Chiao-Min Hsieh, Ibid, p. 290-291.

(5) Discover the river system of the West River which reaches the Sea of Canton. In 111B.C. the troubles of Nan Yueh gave the Emperor an opportunity to intervene in the south, which he was more anxious to do as he thereby hoped to open the long-discussed trade route to India and Bactria. C.P. Fitzgerald, China, A Short Cultural History, Oxford University Press, 1953, p. 183.

(6) The Southern Sea stretches from the Taiwan Strait to Kwantung. A New Practical Chinese-English Dictionary, Hongkong 1971, p. 121

(7) To cross the South China Sea and explore the Indian Ocean. Chiao-Min Hsieh, Ibid, p. 291.

(8) They followed established routes of Arab and Chinese trade in the seas east of Africa. The Chinese expeditions were diplomatic not commercial, much less piratical or colonizing ventures. John King Fairbank, Ibid, p. 138.

(9) As one major function, Zheng He carried tribute envoys to China and back home again. He conducted some trade but mainly engaged in extensive diplomatic relations with about 30 countries. Through seldom violently aggressive, he did fight some battles. J.K. Fairbank, Ibid, p.138.

(10) The Chinese Emperor was more anxious to do as he thereby hoped to open the long discussed trade route to India and Bactria. With the Han conquest of Nam Yueh and Yunnanfu, Emperor Wu had established Chinese influence in the valley of West River which was for ever made an integral part of Chinese land. C. P. Fitzgerald, Ibid, p.183, 184).

(11) Had Nan Yueh remained independent, it is very possible a separate culture would have arisen in the south, and the Chinese might never have established their influence in the valley of West River. C. P. Fitzgerald, Ibid, p.184.

(12) By 1400 the countries in sea trade with Ming China had been known for hundreds of years, while Chinese merchant shipping had been exporting silk, porcelain, and copper coins. John King Fairbank, Ibid, p. 137

(13) In 1405, Cheng Ho was chosen as the leader of a large exploring expedition that was to cross the South China Sea and explore the Indian Ocean. Chiao-Min Hsieh, Ibid, p. 291

(14) Concurrently with his five military expeditions north against the Mongols, the Yongle Emperor (Cheng Tsu) ordered the Grand Eunuch Zheng He to mount naval expeditions on the routes of trade to the south of China. Zheng He's seven voyages between 1405 and 1433 were no small affairs. They followed established routes of Arab and Chinese trade in the seas east of Africa. John King Fairbank, Ibid, p. 137,138

(15) His explorations were criticized by the court as “poor to (an impoverishment of) the country”. Chiao-Min Hsieh, Ibid, p. 291

(16) For example, the Ming intervention in North Vietnam in 1407 had been repulsed by 1428 at considerable cost to the Chinese court, which had to recognize Vietnam as an independent state. John King Fairbank, Ibid, p.138

Đông H^à i v^à i Hoàng Sa Tr^ì ng Sa theo Chính S^ố Ngoⁱ i S^ố và Văn H^{ìn} h C^ố S^ố Trung Qu^{ốc}

Tác Giả: Lu^t S^ố Nguy^{ễn} H^{ùng} Th^{anh}
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 09:54
