

Cửng Sìn Nghĩ Sao Về Tùng Thống Ngô Đình Diệm?

Tác Giả; Tôn Thứt Thiứn
Thứm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Trong những năm qua, tôi đã có nói cho anh em biết một số nhôn đón cóa các lónh tó cóng són khi đóc tin vó vó Tùng Thống Ngô Đình Diệm bó đóo chánh và sát hói.



Các lónh tó Viêt Cóng Mión Nam, nhôn Nguyón Hóu Thó, hoóc Mión Bóc, nhôn Võ Nguyên Giáp, và có ông Hó Chí Minh, đều có nhôn đón vó bión có này.

Hôm nay, tôi nhắc lại nhôn xét đó, và thêm vào đó, tôi xin kó thêm vài chuyón mà chính tai tôi đã đóc nghe, đóc biết là nhôn đón cóa Ông Hó Chí Minh, tó móng mót ngói i đã đóc nghe chính Ông Hó nói.

Có biết nhôn chuyón này mói có chót lióu đó tró lói cho nhôn ngói lóp luón róng "giót Ông Dióm là mót đói u cón đói tró hóu vón". Nhôn nay thì rõ ràng róng đó là lói lóm tóy trói cóa mót só nhôn vót, quân só và dân só, đói vói dân tóc Viêt Nam, khônghôn đói vói hai trióu ngói i đã phói bó quê hóng đi tìm nói an thân, mà ngay có móy chóc trióu ngói Mión Nam đang phói sóng trong ô nhôc, đón áp, đói rách, mà chó đó cóng són đã áp đót lên hó.

Tôi kó lói sau đây nhôn tóng thuót cóa báo chí và hóc gió, mà tôi đã có dóp nhôc đón trong bài đóm sách "The Year of the Hare" cóa Giáo Só Francis Xavier Winters năm 1999 cho tóp chí ón Đó "World Affairs": " Mót quan đóm mói vó đóo chánh tháng 11, 1963: Ngô Đình

Công Sản Nghĩ Sao Về Tưởng Thống Ngô Đình Diệm?

Tác Giả: Tôn Thát Thịn

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Diệm không phải là kẻ tác quái mà là một nỗ lực nhân của thợ cát dân" (Bài này đã được dịch ra tiếng Việt, in ra và phát cho người đọc. Lại Tưởng Niệm Tưởng Thống năm 1999). Tôi xin trích lời này đính chính sau đây:

"Khi đưa tin ông Diệm bị lật đổ, Hồ Chí Minh nói với ký giả công sản danh tiếng, Wilfrid Burchett: "Tôi không thể ngờ rằng tôi Mười nghe đồn thổi".

"Khi tôi nghe Võ Nguyên Giáp và những đồng chí còn sống sót của ông gặp Ông McNamara ở Hà Nội tháng 11 năm 1995, họ nói rằng: "Chính sách Kennedy ở Việt Nam sai lầm hệt chì nói. Ngô Đình Diệm là một người có tinh thần quốc gia, không khi nào ông chịu để cho người Mười dành quyền điều khiển chiến tranh, và sẵn sàng cho người Mười dành quyền đã đến người Mười đền thoot bồi đât giá.

Cho nên, kết quả của cuộc đàm phán chính thức sốm [số hiện diển] Hoa Kỳ ở Việt Nam, một điều đáng làm cho người ta ngạc nhiên"

"Và dài phát thanh Hà Nội nói: "Do số lật đổ Ngô Đình Diệm và em ông là Ngô Đình Nhu, tôi quyết Mười đã từ mình hủy diệt những con số chính trị mà họ đã mất bao nhiêu năm để xây dựng"

"Về phía các lãnh tụ. Một Trung Giả i Phóng Miền Nam thì họ không ngờ là họ lối may mắn như thế. Người Hữu Thủ nói với báo Nhân Dân: "Số lật đổ Diệm là một món quà mà Trung Quốc ban cho chúng tôi."

Và Phó Chủ tịch Trung Quốc nói: "Tôi Mười quyết định điều người già dòng. Chúng số không khi nào tìm được một người hùng hiếu hán Diệm."

Trên đây là chuyện báo chí và học giả ngoài quốc khen lối. Nay tôi xin kể ba chuyện mà chính tôi đã đọc tại nghe một thợ may nhúng ngập trong cuộc. Những chuyện này vẫn có một giá trị nhân chung, vẫn có một giá trị lịch sử, và điều với chúng ta, những người kính mến Tưởng Thống, nó làm cho ta hành động là "Diemiste" (Năm 1955, ở quê hương trung Trocadéro, Paris, một người Pháp mang tên là "espèce de Diemiste", khi về xe tôi, vì ông ta cho rằng tôi đã cẩn

đi xe ông, và tôi rất hỷ làm hành diễm bỗng nhở vỷ...)

1/ Trong nhởng năm tröc 1963, trong sö kö giö Mö Sài Gòn có ông Keyes Beech, đöc phái viên cöa báo Chicago Tribune, möt nhà báo röt đöc kính nö. Năm 1963 ông này khòng vào huà vìi đám ký giö chöng Töng Thöng. Sau 1963, ông vèn döc löi Saòi Gòn, và ông vèn thàn thiön vìi töi. Ông thàn thoöng möi töi đön nhà ông &y gön Bô. Ngoòi Giao ăn cöm. Möt hòm, trong nhởng chuyön ông kö töi nghe có chuyön sau đày.

Ông níi: "You know, on the afternoon of the day President Diem was overthrown, I was in a bar in Phnom-Penh. Sitting next to me was Wilfrid Burchett. We were not friends. But on hearing the news about President Diem's death, he turned to me and said: "It's unbelievable! They have killed the only man with the ideas and the organisation that can stop us". ("Thàt là khòng thà tin đöc: chúng n° đà giöt chút ngèo i duy nhàt có tö töng và tö chúc có thà chún chúng töi"). Burchett khòng níi rõ "chúng n° và "chúng töi" là ai, nhèng ta cùng có thà thày ròlà "chúng n°" là phe chöng cöng , và "chúng töi" là phe cöng sön.

2/ Lúc trö, tröc năm 1945, & Huö, töi quen bà Hö Thö Möng Chi. Bà này là con Cö Thöng Thö Hö Đöc Khöi, cháu göi Bác sìi Tön Thàt Töng là cöu, và vè Bác sìi Đöng Vèn Hö. Bác sìi Töng là bà con và hàng xóm, & cách nhà töi hai nhà, và Bà Chi & sìt nhà Bác sìi Töng. Bà löi là bön thàn cöa Ông Tö Quang Böu, thày töi. Nèn chúng töi qua löi thöng, và töi coi bà &y nhà là chú, và bà &y cùng đöi xö vèi töi nhà em mìnх.

Sau 1945, bà Chi đèm con đì Phap, & Paris cho chúng đì höc. Lúc đò töi du höc là London. Mu`a hè nào cùng có vè Paris chúi và & nhà bà &y, có khi & cö thàng. Nhèng sau 1954, bà tö ra thàn vìi phía Böc Viöt, có lö vì Bác sìi Töng và ông Böu & phià đò, cùng có thà vì Bác sìi Hö, lúc đò là Thiöu tà Quún Y trong quún đöi Viöt Nam, mà löi thèm có vè bé. Töi thì cöng tâc vè i Töng Thöng Diöm. Vì vè y mà töi khòng đì löi vèi gia đình Bà Chi nöa.

Sau 1960 , và nhèt là sau 1968, thì "chiön tuyön" löi càng rò ràng hön nöa, vì Bà Chi làm bì thà cho Bà Nguyön Thö Bình. Hai ngèo i con bà &y cùng "anti-Saigon" röt hèng, và khi "phe ta" thöng trön năm 1975 thì mö con đöu döt nhau vè Viöt Nam thăm viöng ngay.

Qua bön bè, đöc biöt là anh Böu Könh (nay đà möt), möt ngèo i bön thàn cöa gia đình bà Chi, mà cùng thàn töi, töi đöc biöt nhà trên, nèn sau 1975, töi vèn giö thài đö "kýnh nhi viön chi".

Cửng Sún Nghĩ Sao Về Từng Tháng Ngô Đình Diệm?

Tác Giả: Tôn Thất Thịhn

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Nhưng mốt hôm, vào khoảng năm 1978, nhân dịp ghé Paris, gặp anh Bùu Kinh, anh ấy bảo: "Sao ta không đến thăm Chử Chi". Tôi trả lời: "Séc mấy! Chử c chi Chử ấy tiếp tui mà đến!"

Anh Kinh lời nói: "Đến đi! Chử hỉ thăm toa đó!" Tôi ngạc nhiên. Anh Kinh lời nói thêm: "Nay, thay đổi rồi!". Tôi nghĩ: "À, nhỉ rả a!". Và một hai hôm sau, tôi đến thăm bà Chi. Bà trả lời rết vui vẻ, xem nhỉ chúng có gì xay ra giờ a chử ấy và tôi từ 1954 cũ, và bảo tôi đến chử i. Chử i nói thêm là Chử sủ làm "purée de pomme de terre" cho tôi ăn. Xin nói đó là món ăn mà trước 1954 bà ấy thường cho tôi ăn. Bà làm rất ngon, và tôi rất thích.

Trong buổi tái ngộ, nói chuyện lồng bông luôn mày giờ đong hờ. Tôi nghe nói nhau hồn là nói, và nghe ba mươi con đua nhau đố kích Việt Cộng kinh liết! Tôi sống sót. Tôi không dám hỉ i sao, nhưng chử đoán, nhỉ bà Chi nói "tôi nó lầm", và nhỉ anh Bùu Kinh cho biết trước đó là trong chuyện về Việt Nam bà không đồng ý với Cung tiệp đón niêm nỏ, vì nó thêng rỉ i nên không còn đồng bà nǎa. Bà thì lời tưng rồng vì bà là người có công, nhất là đã giúp cung sẵn trong việc tuyên truyền (con đoi thiền Triều Nguyễn mà lời đồng vang phe cách mạng, bí thư Bà Nguyễn Thị Bình, ở ngay Paris, trong một cuộc đàm phán họ trúng).

Nhỉ i con thì có thể lời là "tôi nó đột quá" (nó nói rằng Mã Lai không phải là quốc gia đồng lops, còn Lê Đức Thọ, đồng canh ta đến coi thành thủ kinh tưng nghệ. Pháp lúc viếng thăm Paris thì cho rằng "chung có gì đáng đồng ý")!! Nhưng điều đó đáng ghi nhớ là giây phút chót cõa cuối tái ngộ. Lúc đó cũng gần 12 giờ khuya. Bà Chi đưa tôi ra cửa, và cùng tôi đi mày bắc cõa ra giờ a phò , lúc đó vắng. Tôi không hỏi đố cõi gì đồng ông Diệm trong cuối giờ gõ , nhưng trước khi chia tay bà ta nói: "Nghĩ kinh lầm, chử có Ông Diệm là hồn hồn!".

3/ Chuyện thứ ba là một chuyện về kiên nhén, hay có thể nói là lì lợm. Từ năm 1963 tôi hằng nghĩ rằng Ông Hồ Chí Minh phải có chia sẻ với những người trong Đặng mốt nhén đón gì về cuối cõi chính. Nhưng sâu tim tài liệu, hết năm này qua năm khác, không thấy có mốt nhén đón nào cõa Ông Hồ . Tuy nhiên, điều đáng làm nhớ là hỉ i nhén người gõn gửi Ông Hồ . Nhưng hỉ là người "phía bên kia", và hỉ i là Hà Nội. Làm đồng cõi viếng này hứu nhỉ là vô hy vọng. Nhưng, may thay, tôi đã làm đồng cõi.

Trong thời gian gần đây tôi may mắn gặp một người tên là Hà Nghi, mà tôi quen khá thân trước năm 1954. Và cũng rất may, người này là một người hiền có đã đồng cõi chính tai mình nghe Ông Hồ nhén đón vang vang đồng chính 1963.

Cửng Sứn Nghĩ Sao Võ Tùng Thống Ngô Đình Diệm?

Tác Giả; Tôn Thát Thián

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Người này tuyệt đối i cõm tôi tiết lộ tên trong khi y còn sống, vì đây là một "bí mật thâm cung", nên tôi chỉ ghi y là "Cán bộ X". Cán bộ X đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau: Y là một người có một tật Phản Chứng Tự chia Hà Nội ngày xưa ra để o chánh ở Sài Gòn. Y thuộc một nhóm đặc Ông Hồi cho phép chỉ huy ngày 2/11/1963.

Khi vào Phản Chứng thì Ông Hồi đang bận tiếp một phái đoàn gì đó. Y phai đón ngoài hành lang. Đang đón thì thấy có người mang một bao thô vào cho Ông Hồi. Nhìn vào, thấy Ông mặc thường ra đắc, xong, không nói gì, bỏ thô vào túi, rồi tiếp tục tiếp khách. Một lúc sau, khách đi rồi, Ông cho ghi nhóm của Cán bộ X vào, và nói: "Lúc nãy người ta báo cho Bác biết là Ông Diệm vẫn ở lốt đeo. Ông Diệm là kẻ đe dọa ghê gớm nhất của Bác. Nay Ông đã bỏ lõi rồi, thì chỉ còn thằng chóc chồn sụ vui ta rồi."

Lịch sử Miền Nam Việt Nam từ 1963 đến 1975 có thể thâu gọn trong câu nói đó, và những người trong họ là thuộc về Đội Nhập Cảnh Hoà nên họ có những cá nhân, hay đoàn thể, đã nhúng tay vào việc lột đeo và hỗ sát Tùng Thống Ngô Đình Diệm nên suy niêm vui câu nói đó và trách nhiệm của mình về những gì đã xảy ra từ 1963 đến nay.

Ottawa, Nhân Lực Tùng Niêm Tùng Thống Ngô Đình Diệm, năm 2002.