

Ngày Viết Quốc Gia phái ôm canh cánh trong lòng hai mảnh hòn: "Quốc Hôn Hóng" đánh dấu ngày mùng 9 tháng 7 năm 1954 và "Quốc Hôn Đỏ" ghi nhớ ngày toàn thể dân tộc Việt Nam bắt đầu diệt ách thống trị của Cộng Sản Việt Nam, do cuộc rút quân của Cộng Minh Hoa Kỳ sau khi ký Hiệp Định Paris 1973, đến đền cuộc đầu hàng của chính quyền Cộng Sản Văn Minh vào ngày 30-4-1975.

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam vẫn không có ngày "Quốc Hôn Hóng", nhưng hiện tại, Cộng Đồng người Việt Nam còn có hành ngày "Quốc Hôn Đỏ". Thực tế, Hiệp Định Genève 1954 đã mang những nét chính trị đặc biệt, đến đền cho Hiệp Định Paris 1973. Nói cách khác, không có ngày Quốc Hôn Hóng thì không thể có ngày Quốc Hôn Đỏ đc.

* Nội nhóc chia cắt đất nước

Vào ngày 26-4-1954, 9 quốc gia đã nhóm họp để bàn về việc khởi phòc hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Đó là Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Cộng, Pháp, Lào, Campuchia, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) do ông Pham Văn Đồng làm trưởng đoàn và Quốc Gia Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Đính, trưởng đoàn, sau đó là Bác sĩ Trần Văn Đ襌.

Trong suốt 9 năm theo đuổi cuộc chiến Đông Dương, nước Pháp đã trốn qua những ngày khống hoảng chính trị trùm trung vui 2 đài Tựng Thông và 17 lòn thay đổi chính phủ. Có chính phủ mới chỉ lên được vài ngày đã bị lột đổ.

Vào lúc Pháp thua trận Điện Biên Phủ thì chính phủ Laniel tại chúc và Mendès France lên thay thế. Ông này đã cam kết với dân chúng Pháp khi lên nắm quyền ngày 17-6-1954: "Như trong 4 tuần lễ, tôi sẽ vào ngày 20/7 tại đây, mà không đe dọa gì cả mờ tìn cung ngóng bến tại Đông Dương, tôi sẽ tự chúc".

Hội nghị Genève tái nhóm vào ngày 8-5-1954 và đã trở thành cuộc mặc định và đi đêm bến thu giữ của Việt Minh và thóc dân Pháp.

Với khí thế chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Minh đòi chia đôi Việt Nam kề nhau vĩnh cửu 13 (ngang vui Tuy Hòa) và đòi chiếm giữ miền Bắc. Nhưng đền sau, với sự ép của Liên Xô và Trung Cộng, Việt Minh chấp thuận để nghe đài i lên vĩnh cửu 17 (tỉnh Quang Bình). Đài diền phía Quốc Gia Việt Nam luôn luôn phản đối viễn chia cắt đất nước. Ông Nguyễn Quốc Đính tuyên bố: "Tôi đài cho phái đoàn Việt Minh trách nhiệm đài viễn chí... Chia đôi, nghĩa là sớm muộn cũng lì có chiến tranh". Vào đúng ngày ký kết, trưởng phái đoàn Trần Văn Đ襌 đã đe dọa lên phản đài viễn gióng tiếng nồng nàn. Sáng ngày hôm sau, 21-7-1954, Bác sĩ Trần Văn Đ襌 đã ra một bến tuyên ngôn vui nhộn lì lợ gay gắt: "Chúng tôi long trọng phản đối viễn chí ký kết hiệp ước hòa bình với ngóng chiến do hai cờ quan Thủ Lãnh Thủ Cao Pháp và Việt Minh mà thôi", và "yêu cầu Hội nghị ghi nhận mờ cách chính thức riêng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp Định cùng nhóng điều khoản không tôn trọng nguyễn vắng sâu xa của nhân dân Việt Nam".

Sẽ dĩ phái đoàn Quốc Gia Việt Nam phái i chung đón kinh liết viễn chia cát đột nỗ lực, vì thay i kinh Tranh Nguyệt phân tranh, đột nỗ lực cũng bao chia đôi bờ giòng sông Gianh và là mực vịnh nhô trong lõi ch sá Việt Nam. Nay Việt Minh lõi cùu kinh tết vui thay dân Pháp phân chia đột nỗ lực thì đó chính là niềm ước hồn chung cho cả dân tộc.

Đúng 12 giờ đêm ngày 20-7-1954, Hiệp định vịnh chia đột lực ký. Mendès France ra lệnh cho đón hòn trong phòng họp ngang chay cho đón khi có bốn Hiệp định. Và thay sá, Pháp và Việt Minh đã phái i vui vã ký kết vào lúc 3 giờ 50 sáng ngày 21-7-1954, nhung lõi đợt ngày 20-7-1954 vui chay ký cát a hai viên chay c quân sá liên hòn. Đó là Thiếu Tướng Delteil, thay mực cho Tướng Tôn Lãnh Quân Đội Liên Hiệp Pháp và Đông Dương và Tôn Quang Bửu, Thủ Trưởng Quốc Phòng cả VNDCCH.

Nội dung Hiệp định có nhung điểm chính nhau:

- Sông Bến Hải, i vĩ tuyền 17 chia cát Việt Nam thành hai phần: miền Bắc do VNDCCH kiểm soát. Miền Nam do chính quyền Quốc Gia và khai Liên Hiệp Pháp kiểm soát.
- Hai bên có 300 ngày đón di chuyễn nhân sá.
- Hai năm sau, tết ngày 20-7-1956 sẽ tết chay cống tuyền cát đón thay nhút đột nỗ lực.
- Ủy Ban Quốc Tự Giám Sát gồm 3 quan gia: Ún Đài (Chay Tách), Ba Lan và Canada đón giám sát viay thi hành Hiệp định.
- Cảm phá hòn cát sá tròn c khi rút quân, cảm tròn thù hoắc ngang lực đai nhung ngang i đã cung tác vay i đón phayng khi tròn c, cảm đón a thêm quân đón i, vũ khí hoắc lõp căn cát quân sá i vùng đón phayng.

* Bé phiay bao ng chán

Hiệp định Genève 1954 i n đón mực thay i gian chuyễn tiáp đón dân chúng miền Nam và miền Bắc đột lực quyayn tết do lõa chayn đón theo chính phay Cung Sán hay Quốc Gia.

Phía Quốc Gia có thay i hòn tlap trung dân chúng 80 ngày tết Hà Nội, 100 ngày i Hòn Đông và 300 ngày tết Hòn Phòng đón xuôi Nam.

Còn bao đón tlap kinh Minh có quyayn tlap trung tết Hàm Tân 80 ngày, Bình Định 100 ngày và Cà Mau 300 ngày đón di chuyễn vay Bắc.

Dân chúng và quân đón Quốc Gia i tlap bao làng xóm đón di cát vào Nam. Nhiều làng i Hòn Yên và Bắc Ninh, dân chúng tết ý đón nhà cát đón di cát. Tòng kinh tính đón ngày di tết cuayi cùng vào tháng 3 năm 1955, đã có khoayng 950 ngàn ngayi theo "Con Đường Đòn Tự Do" (Passage to Freedom) tlap Bắc vào Nam. Tết nhiều nayi, Việt Minh đã ngăn cát đón bào di cát, gây nên nhung cuayc xô xát đón máu nhay i vùng Quốc nhô, Nghê Tĩnh. Khi thay i gian di cát đã chaym đón, nhiều ngayi vayn tiáp tết biayn bao thuyễn bè và đã bao Việt Minh sát hòn. Nhiều ngayi

bơi qua sông Bến Hải đã bờ Việt Minh bến bờ ng mui tên đêc, vì có lônh cõm nõ súng trong vùng phi quân sõ.

Trong khõi ngõi di cõ này, tín đõ Công Giáo đõc coi là đồng đõo nhõt, vĩ 650 ngàn ngõi gõm 1.127 tu sỹ. Vì thõ, sau năm 1954, Giáo Hõi Công Giáo miõn Bõc chõ còn khoõng 300 ngàn giáo dân và 300 tu sỹ, hõu hõt già cõ và bõnh tõt.

Cuõc di cõ vĩ đõi cõa gõn mõt triõu ngõi miõn Bõc đã làm cõ thõ giõi ngõ ngàng. Đây là mõt cuõc bõ phiõu bõng chân cõa ngõi dân Việt cõõng quyõt chõi bõ chõ nghĩa Cõng Sõn.



Cõnh đõng bào Bõc Việt di cõ năm 1954

Điõm đõc biõt là khõng có ngõi dân miõn Nam nào di cõ võ Bõc. Con sõ bõ đõi tõp kõt đõõc ghi nhõn là thõa thõt, vì Hồ Chí Minh đã chõi thõi cho bõ đõi chõn dõu vũ khí và len lõi khõp nõi đõ chõ lõnh khõi sõ mõt cuõc chiõn tranh mõi.

Bắc mìn tre ở mõm đầm đã rụt xuồng cùu Bến Hải. Trong lúc dân chúng miền Nam nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí thì Cộng Sản miền Bắc ra tay khống bỗt dân chúng, bắt dân phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng để nuôi dũng cuoc chiến tranh xâm lăng miền Nam.

* Chiến tranh "chống Mỹ ngây"

Bộ máy truyền truyền chiến tranh của miền Bắc đã hô hào dân chúng "chống Mỹ ngây" và ngày nay vẫn vẹn vẹn ngây cả hào đã chiến thắng "đuối Pháp và đánh Mỹ", nhưng ngay khi ký Hiệp định Genève 1954, Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tiếp tục chiến tranh ở miền Nam. Năm 1959, Lê Duẩn bí mật vào Nam nghiên cứu, rồi công khai đột ngột khai diễn cuộc chiến tranh "giải phóng miền Nam" trong Đồi Hòn Đất Cảng Sihanoukville 15° Hà Nội ngày 13-5-1959. Từ đó, quân đội và vũ khí bắt đầu tăng cường vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh.

Đó giúp chính phủ VNCH chống lại cuộc chiến tranh này, mãi đến năm 1961, chính phủ Kennedy mới gửi đơn kiện miền Nam 400 cờ vẹn quân sự. Nhưng vẹy, rõ ràng là phong trào "chống Mỹ" của miền Bắc hoàn toàn chỉ là chuyen bỗt a đột.

Chính Lê Duẩn đã tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc" (Vũ Thanh Hiên, "Đêm Giỗ a Ban Ngày"). Chỗ trống này trùng khớp với lời xách đòn cùa Thủ Hầu:

Giết, giết nã a bàn tay không phút nghỉ

Cho ruộng đỗng lúa tết, thuỷ mau xong

Cho Đỗng bỗn lâu, cùng rập bỗng chung lòng

Thứ Mao chử tết, thứ Sit-ta-lin bỗt diết...

Thi sĩ Phùng Quán trong phong trào Trăm Hoa Đua Nữ đã nhận xét rất đúng về ngài Cộng Sản: "Nhưng con ngỗng tiêu máu cùa dân nhả tiêu giày bỗng giày".

* Cùa Hồ Chí Minh ngày nay

Chiều cùa Hồ Chí Minh chia đôi nỗi niềm Việt Nam ngày nay đã đỗng nhà cùm quyến Cảng Sihanouk coi như mệt di tích lịch sử và không còn đỗng sực đỗng nữa. Một chiếc cùa mệt đỗng lên song song ngay bên cạnh chiếc cùa cũ đỗ cho xe cùi lưu thông. Bên phía Bắc chiến cùa, Cảng Sihanouk cho xây một kè dài vĩ đài cùm cùi đỗ sao vàng, tảng trống cho chiến thắng. Còn phía Nam cùa thì không đỗng quan tâm tết. Nhưng sực không thể che đỗu đỗng là quang cảnh nghèo đói, vẹi nhung ngôi nhà tranh vách đỗt bên phía Bắc cùa. Trong khi đó, ở phía Nam, nhà cùa khang trang cùa Việt Nam Cảng Hòa vẹn còn đó. Ngay cả Cảng Sihanouk cũng quan tâm đỗn viễn xây kè dài phô trỗng chiến thắng mà coi thường đỗi sòng kính tết mòn cùa dân chúng.

20-7-1954: Ngày Quốc Hộ n Hỗn

Tác Giả; Ti&ln S&tr;< N AN BÀI
Chúa Nhật, 28 Tháng 9 Năm 2008 04:49



Cầu Quốc Hộ n Hỗn



Cầu Quốc Hộ n Hỗn



Cầu Quốc Hộ n Hỗn