

Chén vui nhộn buổi hôm nay
Chén mừng xin lỗi ngày rày năm sau.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Thực ẩm của người Việt mình chủ có rượu và trà.

Ngày xưa các nhà Nho mỗi bữa nhau gọi là “Chén tết, chén thù”. Chén rót rượu mời khách gọi là “tết”, khách đáp lời gọi là “thù”. Trong các cuộc vui có uống rượu, ngồi xem thiêng đúc thết, bình thết, nên có chén “bát rượu, túi thết”.

Đua chi chén rượu câu thết
Thuốc lào ngon nhết, nồng cay thốt cao
(Nguyễn Trãi, Gia Huyền ca)

Ngày xưa rượu trứa tiên dùng trong lễ nghi: vô tết bát thành lễ. Trong đền thênh, rượu trong tiệc tùng, ăn uống, bát bè giao là nhết. Người đàn ông Việt Nam xưa nay thường rót Nam vô tết nhết kín vô phong, và lầm ngầm iết hào mình là đền tết cúng Lễ Linh, một nhân vật văn học nổi tiếng vẫn tết lầm.

[Lễ Linh: Người đời Tần (210-270), quê đất Bái (nay thuộc Tỉnh Giang Tô). Là một trong “Trúc Lâm thất hiền”: Kê Khang, Nguyễn Tích, Sơn Đào, Hỗng Tú, Lễ Linh, Nguyễn Hâm, Võng Nhung.]

Cho nên nói không số quá lời là rượu thuốc phẩm trù văn hóa Việt Nam!

Việt Nam là dân tộc có truyền thống uống rượu. Người Việt Nam uống rượu khi ăn, mang ý nghĩa tết sinh hài hòa, thuần theo nguyên lý “âm dương phái triền” của Phỏng Đông.

Rỗng Ta rỗng Tây

Rỗng ta - quoc tộ u, là rõ u trống, nêu bồng gõ/o/nóp thóm, đong trong chai, đây nút bồng lá chuối, bồng nút “cắt bón”, không nhăn hiu, không ghi nỗi sến xuôi. Rỗng trống đòn cồng cắt theo phong cách thi công trong dân gian có từ lâu đời rồi. Nên sách Lãnh Nam trích Quái mì viết: “Dân ta lợy gõ làm rõng”; còn số thời nhà Tống đi số qua nóc ta vách có nói rõng: “Lê Hoàn vua hát vua uông rõng...” (Lê Hoàn là người đánh thùng gõ cồng Tống, lên làm vua từ c Lê Đô i Hành 980-1005).

Theo dòng lịch sử, rõng nón nồi tiêng cỏ a ta là rõng làng Vân (Bắc Ninh), Nguyên Xá (Thái Bình), Trung Xá (Hưng Yên), Nga Mi (Hà Tây), Quang Xá (Thanh Hóa), Bắc Hà (Lào Kai), Kế Diên (Quảng Trị), Phong Hielp (Còn Thơ), Gò Đen (Long An), Cỏ Chi Hóc Môn (Sài Gòn-Gia Định), vân vân. Theo Đời Nam Nhứt Thông Chí, rõng Kim Long ở Hồi Lăng, Quang Trị nòng hòn hót.

Hiện nay Việt Nam có bốn loại rõng nón nồi tiêng là rõng làng Vân xanh Bắc, Kim Long ở Quang Trị, Bàu Đá Bình Định và đòn Gò Đen Long An.

[Tên gõi rõng đòn trong Nam xuôi tết chay nón ngòi dân gõ u rõng lù dòn i cây đòn, số Tàu Cá phết. Cây đòn là một loài cây gõng cỏ năn, cỏ lác, cỏ tranh, lau sậy... mọc cao khẽi đòn. Cây đòn tên khoa học Saccharum spontaneum, có thân cõng nhau, lá dày cõng cốt rết đau, mọc thành bụi hoang có từ c đòn mọc rất nhanh, có nhip uốn đòng bồng sông Cửu Long.]

Rỗng đòn Gò Đen, Cỏ Chi còn gõi là nón cát mít quê hòn ngang, nêu bồng nón p, có nòng đòn cao. Rỗng đòn đòn cát đánh giá là nón nhứt phết trong vết, rót sối tăm bột nhão lăn tăn, uông có mùi vị thơm, ngọt, cay, có đòn cát tết đòn cao từ 39 đòn hòn 45 đòn, uông vô thay êm đòn và không gây nhứt đòn chóng mít. Theo dân gian ngày xưa rõng cho vào chai hòn thỏi, chôn xuồng đòn 100 ngày có màu cánh kiền, uông nòng nón rõng hòn rõng.

Rỗng đòn trong miền Nam thường uông tròn tiết, hay dùng ngâm với các loài thuỷc Bắc thuỷc Nam, theo các bài thuỷc gia truyền nồi tiêng nhau Minh Mang toa.

Văn hóa uống rượu cồn ngâm Việt Nam xưa và nay

Tác Giả: Nam Sán Trán Văn Chi

Thứ Năm, 08 Tháng 1 Năm 2009 09:44

Rượu ngâm đãng vút hoa mít phèn cùa đãng vút đòn cùa chuồng nhử rộn, tặc kè, bìm bập, hù cút, cá ngựa... Các loài đãng vút hù hét đòn cùa ngâm sừng, sù chù hay nứu chín. Rượu rộn Phèng Hiệp Côn Thổ có tiếng là ngon từ năm 1960 từ nay vẫn còn.

Khi người Pháp mới đến Việt Nam, họ cấp phép cho dân nấu rượu cồn truyền, khuyễn khích người Việt uống rượu đòn thâu thuỷ. Đến khi các nhà máy sản xuất rượu ra đời, Pháp ra lệnh cấm dân nấu rượu, người cấp giấy phép nấu rượu gia đình, thành lập tờ chèc gởi là "Tàu cáo", một loài thanh tra thuỷ, chuyên đi bắt phạt dân nấu rượu.

Nhà có môn bài bán rượu cồn công ty rượu Đông Dương (Société franaises des Distilleries de l'Indochine) treo bên tròn cùa có hai chữ "RA" (Régie d'Alcool - Sở rượu). Rượu cồn công ty rượu Đông Dương, dân mình gọi là rượu Phông-tên, bởi công ty do A.Fontaine thành lập năm 1901, rượu này nấu bằng gạo bắp lát hến rượu ta, những giá cao 16 xu mỗi chai so với rượu ta chỉ có 14 xu.

Người Pháp mang vào Việt Nam ngoài súng đòn, còn có rượu chát.

Nhiều người mình bắt chòn cách uống rượu Tây. Nhớt rót rượu vào ly phai mức 1/2-2/3 ly để giữ đòn cùng thóm cùa rượu, nhứt khi uống rượu khai vị và rượu trắng miếng chén nên dùng vội lóng vã phai, vân vân.

Người Việt cũng học nguyên tắc dùng rượu Tây là "rượu nào thicc ăn nấy".

Nhớ:

- Rượu chát đòn: uống buốt tê tái thòn ng là rượu nguyên chất không pha, đôi khi hơi chát, đòn cùng cho những bữa tiệc thịnh soạn hoa cành nhứng thicc ăn nhứt thết bò, thết heo, thết rồng, vết, ngọt và mì xào.

- Rượu chát tròn: nhứt hến và có vị thơm, có thể dùng nguyên chất, vị chát hoa cúc ngọt và rất

thịt. Nên dùng rượu chát màu trắng với các loại thịt ăn nhậu: gà ta, gà tây, cá, tôm cua sò, thịt jambon và thịt bê.

- Rượu hắng: nhạt hơn rượu đũa, có thể dùng nguyên chất hoặc đặc pha ngọt. Rượu này dùng với jambon, gà nướng, tôm sò cua, thịt ăn nhanh và nhung món ăn buffet.

- Rượu khai vị: dùng nhạt rượu cocktail hoặc dùng trộn bia ăn đồ làm tăng thêm sự ngon miệng. Rượu cocktail nhạt thường đặc làm từ trái cây.

- Rượu tráng miệng: dùng sau bữa ăn là món hâm và ngọt hơn rượu dùng trong bữa chính. Có thể chỉ dùng rượu này không hoặc dùng thêm vị trái cây, bánh nướng, phô mai tráng miệng, bánh cake hoặc bánh quy.

Lời chúc rượu

Việt Nam mình là dân tộc có truyền thống uống rượu nhung lời có rất ít “lời nhung lời chúc rượu” như các nước Tây Phương!

Lời chúc rượu theo tiếng Anh là toast, là nhung lời nói trước khi chém ly và uống rượu trong nhung dịp lễ, nhung cuộc gặp gỡ chánh thức cũng nhung trong nhung cuộc vui trong đó i sảng thuong.

Trong các buổi tiệc đón, chiêu đãi chánh thức, lời chúc thường đặc biệt nói sau khi đã dùng món tráng miệng, thường là khoảng 10-15 phút sau khi buổi tiệc bắt đầu. Thường thì chỉ nâng ly chung không chém. Nếu chém ly thì đàn ông luôn đỡ ly của mình thấp hơn ly của phái nữ. Trong khi nghe lời chúc thì không nên nói chuyện, không rót rượu. Người nói lời chúc thường là đong, tết mài ngợi giỗ ly rượu trong tay và cũng thường là đong.

Phải nói, nếu không phải là cô dâu, thì thường là tiệc nhung lời chúc bao ng cách móm cõi, ngồi và đôi mắt nhìn xuông trong khi tết cõi đỡu đong. Phải nói giỗ ly rượu trong tay mình và chia

Văn hóa uống rượu và cách chào hỏi Việt Nam xưa và nay

Tác Giả: Nam Sãn Trãn Văn Chi

Thứ Năm, 08 Tháng 1 Năm 2009 09:44

uống, nêu tết chia sẻ của người hốt. Làm ngược lối sờ đòn coi là ngạo mạn không khiêm tốn, không biết cách uống rượu!

Nhưng lời chúc rượu quan trọng phai hơi nhung vẫn nhân vật quan trọng. Thông thường là uống hớt 100 phần trăm. Trong những buổi tiệc long trọng, đôi khi người ta uống xong, ném ly vào đá hoặc ném xuống sàn nhà.

Nói chung, từ chia sẻ của người khác chúc cho ai đó, đặc biệt hiếu là thiêng tôn trọng điều này. Nếu một người không thể uống được thì cũng nên làm ra vẻ nhảm đang uống. Nếu nâng ly nồng lâng không đặc biệt nói lời chúc.

Chúc rượu tiếng Anh: Cheers!

Tiếng Pháp: Santé!

Nếu nói tiếng Việt thì thường người ta nói: Chúc sức khỏe! Bình dân thì nói trăm phần trăm. Vô! Vô!...

Tại đâu mà có lời chúc rượu?

Lời chúc rượu có từ thời Hy Lạp cổ đại. Thuật ngữ này ta quan niệm rằng ăn uống đậm đặc bao gồm cả ngũ quan là thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác và thính giác. Thông thường khi ta uống rượu thì MÀU rượu mực đã nhìn, MÙI rượu mũi đã ngửi, VỊ rượu lưỡi đã nếm, bàn tay Rõ lý rượu... nhưng Thanh rượu tai chia sẻ.

Thịt là cảm nhận phai chia sẻ ly/cốc đặc trưng phát ra âm thanh của nó. Người ta còn nói rằng cùng một cái ly, nhưng vị trí nhau lại rõ ràng khác nhau, khi chia sẻ ly ta sẽ nghe ra những “tiếng rượu nói” khác nhau! Không biết đúng vậy không?

Văn hóa uống rượu cồn ngay ở Việt Nam xưa và nay

Tác Giả: Nam Sãn Trãn Văn Chi

Thứ Năm, 08 Tháng 1 Năm 2009 09:44

Ngày nay, nhóng læi chúc róu khóng quáa læch thiĄp, cao kç nhó ngói xêa nêa, mãt thæng læa ngón gón hón, hoóc læa vui nhón nhói u hón. Trong nhóng cuĄc vui, ngói nío læi chúc róu có thæl, mãt cóu danh ngón hoóc læa kç mãt cóu chuyĄn vui, mãt tænh huĄng vui nhón náo đæy đæl làm cái cç bæt vào læi chúc. Nío chung, tænh chæt nghiêm túc hay vui nhón cça læi chúc phç thuĄc vào tænh huĄng cça cuĄc vui và đæi tæng mãt læi chúc hóng đæn.

ViĄt Nam læa dæn tæc có truyĄn thæng uĄng róu læu đæi. Nhóng chóng ta khóng phçi læa dæn tæc có truyĄn thæng nío læi chúc róu nhó Tây Phçng. Dæu væy tæ xa xêa ngói ViĄt đæa có câu “Chén tæc, chén thù”. Chæ chúc khóch gói læa “tæc”, khóch chúc đæp læ gói læa “thù”.

Ngày nay hóu nhó tiĄc tùng náo ngói ViĄt mín cóng đæu có dæng róu. Khi chúc nhau ngói mín nío: Chúc sçc khóe!

Ngói miçn Nam thæi thæng nío “Trém phçn trém”. Hoóc væa nóng ly væa nío: Vô! Vô!... Cung cách uĄng róu kiĄu nêy đæc cç nêc hóng læng læa theo.