

Xét Lõi Võn Đõ:

Nên Hay Không Nên “Xóa Bỏ Hỗn Thù, Hoà Hộp Hoà Giải” Või VC?

\* Phõi chõng, hõn thù là hõ quõ tõt yõu cõa tình yêu thõng và là đõng lõc thúc đõy cách mõng bùng nõ?

LTG: Hõi tháng 6 năm 2007, Chõ Tõch VC Nguyõn Minh Triõt (NMT) và đõng đõng sang Hoa Kõ, ký kõt giao kèo kinh doanh või giõi Tõ Bõn Mõ. Qua hõ thõng truyõn hình, ai cũng thõy phái đoàn NMT đi đõn đâu thì bõ đõng bào tõ nõn “đõ đõ o” đõn đó. Khí thõ đõu tranh quyõt liõt. Đõu nõi bõt trong các cuõc biõu tình là thành phõn trú chiõm đa sõ và hõng say hõn giõi cao niên.

Vì võy, nhõu ngõõi lõc quan cho rõng, chiêu bài “Xóa Bỏ Hỗn Thù”, “Xóa Bỏ Làn Ranh Quõc Cõng”, cùng või ‘Nghõ Quyõt 36 Cách Giõ Nhân Giõ Nghĩa’ --- do đõng giõc VC tung ra, nhõm đõu đõc thanh thiõu niên --- đã ‘tan tành theo mây khói’. Đúng hay sai?

Dù sao, chuyõn VC sang Hoa Kõ, nói nõm na chõ là chuyõn giõa ‘con buôn’ và ‘giõc cõõp’. Vì con buôn thì chõ biõt lõi lõc, bõt kõ khách mua hàng là ngõõi thõ nào, càng bán đõõc nhõu hàng thì càng tõt. Còn ‘giõc cõõp’ thì chõ biõt sõ dõng bõ o lõc, kõ thuõt lõa bõp và làm nhõng chuyõn hõi dân hõi nõõc. Do đó, võn đõ NHÂN QUYÕN chõ là ‘hoa lá cành plastic’, dùng đõ ‘làm cõnh’ cho cuõc thõõng lõõng giõa hai phia --- Hoa Kõ và CSVN.

Vì không có dõp tìm hiõu kõ lõõng võn đõ, nhõu ngõõi cho rõng, rõng “ngõõi Mõ, ngõõi Pháp, ngõõi Tàu v.v. còn bõt tay “hoà giõi” või VC thì tõi sao, ngõõi Viõt lõi không làm đõõc”?

Thêm lõn nõa, chúng tôi xin thõa: Đõi või ngõõi ngoõi quõc thì cá nhân, dân tõc và đõt nõõc cõa hõ KHÔNG hõ là nõn nhân đau thõõng cõa đõng giõc VC. Hõn nõa, đa sõ ngõõi ngoõi quõc đõu thiõu hiõu biõt, hay không hiõu gì võ VC.

Người i lão, đói i đa sáu dân Việt, nhát là khéo i tốn nón đói u biết: Quá khéo, hiền tài và thông lai, ngày nào tớp đoàn QUỐC TỘC VC còn cõm quyến, ngày ấy dân chúng còn lầm than, nghèo khéo, nhân quyến triền miên bỗn chà đốp.

Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi chung mong muốn, đặc biệt cùng quý đọc giả --- trung tâm là các bạn trẻ --- ‘ôn cõi tri tân’, xét lão mày vua đế: Tại sao VC tung ra chiêu bài “Xóa bỏ Hòn Thủ”? Nên hay không nên “xóa bỏ hòn thù, hòa hợp hòa giải” vui VC?

\*

\* \*

Tình yêu thuong và lòng thù hận là 2 cõm tính đối i nghịch. Cả 2 đều có sức mạnh thúc đẩy con người hoクト đêng hăng say: Bất chấp khó khăn và nhieu khi, còn quên cõi mông sống. Chêng hận nhau trong chuyen trai gái, khi yêu nhau thì ‘sông sâu cũng lãoi, núi cao cũng trèo, vùn đèo cũng leo’; khi thù tinh thì có thê tột tột. Câu chuyen Julliet tột sát, chốt theo người yêu là Romeo là thí dụ điển hình.

Còn hận thù thì hàng trăm câu chuyen trong lách sáu đã chêng tột, đó là hận quay tột yểu cõi a tình yêu thuong --- yêu thuong thân nhân, yêu thuong đồng bào, yêu thuong Tộc Quốc. Quan trọng hận, hận thù còn là đêng lõc thúc đẩy cánh mông bùng nổ: Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Đông Hán và Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh vì “thù nhà nỗi nỗi c”. Đãc Trần Hưng Đạo quyết tâm đánh đuổi quân Mông Cổ vì lòng yêu nước cao đê --- nên hận thù lũ giặc xâm lăng.

Tuy nhiên, tình thuong yêu thì luôn luôn đặc biệt ca ngợi: Lòng ái quay cõi, tình mõu tột, tình huynh đệ, trai gái yêu nhau... Còn hận thù thì ngay cả lãoi, thông thuong bỗn chê trách. Nhéng sáu thết, bỗn chốt con người vùn dĩ là ‘hận, nỗi, ái, thù’ thì tình yêu thuong và hận thù chung là 2 cõm tính thông thuong, tột hay xùu, tùy theo sáu sáng suyết cõi a lý trí đê tránh tình trung mù quáng.

Nếu con người biết yêu quý đêu THIỆN thì tột nhiên phai ghê tóm đêu ÁC và HỐN THÙ kẽm gây ra tột ác. Khi ‘lão tình’ có thê sáu i mõm đêng lõng ngay i thì tột hận ‘lão hận thù’ cũng có thê nung nỗi đêng ý chí đêu tranh, thúc đẩy cách mông bùng nổ, đốt cháy đêng cõi nhung chung đê phi nhân,

hồi dân hồi nỗi c.

Đây là lý do chính yếu, trong suốt nỗi ác thi kinh qua, đồng giặc gian manh VC --- sau khi gây quá nhiều tội ác với dân tộc, bộ đồng bào hồn thù --- đã tung ra chiêu bài "Xoá Bố Hồn Thủ, Hòa Hợp Hòa Giỗ i" và "Xoá Bố Ranh Giỗ i Quoc Cõng" nhằm giảm thiểu sốc đối kháng của đối khôi Quốc Dân. Chúng tôi sẵn lòng lòng tin sâu vào chí tiết đó chung minh, nhưng vẫn đeo nêu trên là sự thật.

\*

## Thù Nhà Nước Nỗi c

Quốc thết, hồn thù là hồn quỷ tật yếu, xuất phát từ tình yêu thương. Khi có xót xa cho nhân dân thì mỉ hồn thù kinh hồn nêu tội ác. Mà đeo xót xa càng cao thì lòng thù hồn càng nặng.

Từ chí kim, từ Đông sang Tây, xã hội nào cũng thế, ai biết rõ những người thân yêu của mình --- nhau cha mẹ, và chúng, con cái, anh em, đồng bào bao giờ --- bộ phận đồng tài sản, bộ đồng ý với trong lao tù mà vẫn đồng lòng, thì quả nhiên, 'cầm quan bộ tê liệt'. Khi 'cầm quan bộ tê liệt' thì dĩ nhiên, lòng tri không còn. Làm sao họ có thể phân biệt đồng c 'CHÍNH' và 'TÀ'? Làm sao họ nhận ra những hành động đồng ác mà hồn thù những kinh ra tội ác?

Trong xã hội, nhan nhau những chuyện con báo thù cho cha bộ thiêu; và báo thù cho chúng bộ đồng ý với chia tách trong trại giam... bao giờ cũng đồng c ngay khác thông cảm và mến thương. Ngay cả lối, khi biết cha bộ thiêu; chúng bộ hành hồn trong ngục tù; gia đình bộ tan nát... mà vẫn bất tay với kinh thù, thì quả là phỏng vô liêm sỉ, bột hiếu với cha, bột nghĩa với chúng.

Trong chuyện trai gái, lòng thù hồn cũng là hồn quỷ của tình yêu thương. Những chuyện 'ánh ghen' thường thấy trong xã hội là nhau thí dụ điển hình. Đó là hồn quỷ của tình yêu thương. Dù sao, đó là 'tội thù', còn đồng c dàn xem cho nhau.

Người i, QUỐC THÙ thì cản phái r้า sách. Vì đó là phán ng tâm lý của đai đa số quốc dân mang nồng tình cảm với gia đình và dân tộc. Ai có xót xa cho thân nhân và đồng bào sa vào thảm họa thì mới cảm thấy thù hận lũ giặc đã gây ra tội ác. Chẳng thà mà nếu không ai đã mang lòng ‘thù nhà nước’’. Hai Bà Trưng và Nguyễn Trãi lập nên sự nghiệp cứu quốc sáng chói là hai thí dụ chí trong lịch sử VN. Hiện nay, đó là tình cảm của những người QUỐC GIA chân chính: Tình yêu thương GIA đình song hành với tình yêu thương đồng bào và Tổ QUỐC.

‘Con phái i trai vui mà lo trai thù cho cha, r้า hồn cho nước, chung đồng đi theo khóc lóc làm gì?’

Nhập lõi dòn dò của cha nhau vậy mà Nguyễn Trãi đã nuôi ý chí đấu tranh từ khi còn 25 tuổi. Ròng rã 25 năm sau, ông vẫn mang nồng tình phái và nghĩa cử với đồng bào. Khi gặp đế quốc Lê Lợi, khôi phục cuộc kháng chiến, Nguyễn Trãi đã 50. Trong suốt 10 năm kể tiếp chung giặc Tàu, ông đã hăng say hoặt động chung vì nồng lòng ‘thù nhà nước’. Nhập tài trí và lòng sắt son với gia đình và Tổ Quốc, Nguyễn Trãi đã trở thành với ‘khai quật công thầu’ trong cuộc đánh đuổi giặc Minh.

Bước sang trang sử VN chung quân Mông Cổ, ai cũng thấy, vì tình yêu thương dân tộc mà Hùng Đế o Võng đã mưu đúu bón hích cùu quốc bỗng lõi lõi đồng y thù hồn:

‘Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau nhau cát, nồng mệt đùm đìa, chung CẨM TỐC rồng chung chúa đế quốc LÝ TÁM QUÂN giặc, đùu thân này phái ngoài nồi cát, xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng’.