

LTS: Tô Hồi là một nhà văn và nhà báo người Việt Nam. Ông sinh năm 1927 tại Hà Nội. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp văn học và báo chí của Việt Nam. Ông là thành viên của Hội Nhà Văn Việt Nam. Năm 1947, tên tuổi Tô Hồi đã được nhắc đến trong các ca khúc Nỗi Cố i Sân Cỏ c, Trái Lá i Đô Thành... Tô Hồi viết nhiều, trên dưới 1,000 bài, nhóc, nhóc chính là ông thú nhóc, "hát hót sáng tác của tôi là do 'hè,' nên nói dung chia là hát lên hát xuê ng các khúu hiếu duyên truyênn."

Năm 1960, Tô Hồi bỗng dưng Cảng Sihanouk, ra khỏi quân đội. Sau năm 1975, ông vào Sài Gòn và năm 1986 về hưu non, ở Nha Trang là nơi ẩn dật tránh "phái nhòn chia buông viết cái gì, viết thò nào, viết cho ai."

Nhóc sĩ Tô Hồi năm nay 83 tuổi, bỗng bỗng tột, di chuyển khó khăn nhóc vén ném trên giường bên chiếc computer và là blogger già nhót Việt Nam, tiếp tục viết nhém kêu gọi mài ngón tay tinh tế bỗng chia đột Cảng Sihanouk tìm lối nhân phẩm cho người dân đã bỗng huy hoại từ mùa Thu 1945.

Hai giờ trước Thủ Bảy, 13 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt Ngôi Viết, Tủ sách Tiếng Quê Hồi sinh sôi chính thức giới thiệu về tác phẩm "Hồi Ký Cố a Mất Thủ Ng Hèn" của nhóc sĩ Tô Hồi. Nhân dịp này, tại Sài Gòn, qua đột ngột đột thoái, Tô Hồi đã dành cho Ngôi Viết cuốn phong vén sau đây.

-Ngôi Viết: Thông thường, khi viết hói ký, người ta có thói quen nói tự tự vén mình; riêng ông, ông chỉ viết riêng, đây là Hồi Ký Cố a Mất Thủ Ng Hèn; tự sao?

-Nhóc sĩ Tô Hồi: Cần hói ký này, chỉ yếu tố chia viết vén sôi hèn cõa tôi thôi. Hèn cõa tôi vì sống trong một xã hội mà suýt cả cuộn đứt mình - cho tới khi về hưu - tôi mới dứt ra đứt c. Trước kia, ăn lồng cõa đòng và nhà nõi c, mình cõi phõi viết nhòng đứt mình không muộn viết đứt tay. Tôi cũng gióng rứt nhõu anh em khác, cuối đứt mài thay mình cõi phõi soi lối mình. Hành đòng soi lối mình này tôi đã làm từ 15-20 năm nay nhòng tôi không dám đứt a ra trong nõi c, cho nên phõi đứt a ra ngoài nõi c. Nhu tại Việt Nam đứt c từ do sáng tác, từ do xuất bản thì tôi in lối trong nõi c chia tôi đâu phõi đứt a ra ngoài. Tại hôm nay, sách chia ra một đứt c giõ mà báo chí tại Việt Nam đã chia tôi rứt. (Ho sù sõ). Tôi xin lối đứt này tôi hói yểu nên hay ho và nói năng không lối loát.

-Ngôi Viết: Đặc hói ký của ông, đặc giõ thay ông vào lúc tròn đôi mõi đã nhìn lá cõi đứt sao vàng nhõ biếu tõi ng niêm tin cõa dân tộc, nhõng sau này ông nói rõng, cõi thân sinh ra ông tõng bõo ông rõng "theo Cảng Sihanouk mà thoát bõi trõi või thì cõi thân sinh ra ông sẽ tõng ra ngoài cõa". Hõn rõng lúc bõy giõ, cõi thân sinh ra ông đã ý thõc đứt c sõi tác hói cõa Cảng Sihanouk vui đứt nõi c?

-Nhóc sĩ Tô Hồi: Bỗng tôi lúc bõy giõ làm trong ngành bõu đứt n, nên ông có nhõu sách báo lõi bên Tây gõi sang thành ra ông đứt c đứt c nhõu và tôi cũng đứt c theo. Hai bỗng con chúng tôi có hai quan đứt m rứt đứt lõp nhau. Lúc bõy giõ, không chia riêng tôi, mà cõi Vua Bõo Đứa và các nhà cách mõng lão thành cũng đứt a thay cái ông Nguyễn Ái Quốc sau đứt tên thành Hồ Chí Minh là

người yêu nồng cháy phai là Công Sản gì cõi. Nhìn t là ông Hồi lõi còn giãi tán Công Cộng Sản Đông Dương và thành lập Chính phủ Liên hiệp Việt Nam tham gia cõi nhà nước không Cộng Sản. Bỗn tôi thì bỗn “mày bỗn lõi” và cũng chính câu nói cõi nhà ông bỗn tôi đã đón tôi đi theo ngõ nõi đón sao vàng. Nói thật, đó là tôi ái cõi nhà tôi lúc bỗn giãy mõi 18 tuổi. Tôi cho nên tôi tiếc tõi theo Công Sản. Cho tõi thõi kõi Cõi cách Ruộng đất thì tôi vẫn mang và tôi bỗn đón viết, những viết mõt nõa đón kiêm tiễn nuôi vẫn nuôi con, còn mõt nõa viết những tác phẩm tiếng cho tôi. Những tác phẩm viết đón kiêm ăn, toàn bỗn chay là mõt mõt táp nham mà thôi chay chay có chút giá trị nào vẫn văn học nghệ thuật. Mãi tõi bây giờ, khi viết Hồi ký Một Thời Hèn, tôi mõi sõng thõi, viết thõi, đón cho đón cõi và con cháu thõi rõng có mõt thõi, vẫn nghệ sĩ chúng tôi đã gõp tay vào những chính sách có tõi nhõi vẫn Cõi cách Ruộng đất gây nên chay chay. Tôi viết không phai đón mong trõ thành nhà văn mà chay mong bõn bè, con cháu biết rõng cõi cõi chúng tôi nó đau khõi nhõi thõi đón y khi phai sáng tác theo chay thõi.

-Nhóc sĩ Viết: Trong chiến tranh, ông ở ngoài Bắc, gia đình ông di cư vào Nam và ông có mõt ngõi em rõ là Trung Tướng Lâm Quang Thi cõi Việt Nam Cộng Hòa; khi chiến tranh chay mõt năm 1975, ông nhin xã hội miền Nam ra sao?

-Nhóc sĩ Tô Hồi: Trên blog cõi nhà tôi, tôi đã bõt hèn đón bõc lõi tâm trõng cõi a mình trong bài viết “Đi thăm Giàu Hồi Sông.” Tôi vào Sài Gòn sau năm 1975, cõi gia đình tôi đã đi Miền, y nhõi tôi vẫn Hà Nội năm 54, cõi gia đình lúc bỗn giãy đã di cư vào Nam. Tôi không đón nõi nhõi cô Đông Thu Hõng khi vào Sài Gòn thõi y mình bỗn lõi a nõi ngõi xuõng lõi đõõng bõt khóc; mà tôi đã biết trõõc đây không phai là mõt cõi chiến tranh chay xâm lõõc nhõi thõi chay Pháp, và xã hội miền Nam không nhõi đõõng tuyên truyõn là bỗn o ép, nghèo khõi, cho nên khi vào Sài Gòn, biết gia đình đã đi Miền, tôi mõng quá. Võa nhõi thõi y bõi mõi, anh em, nhõng tôi mõng vô cùng thõi cõi nhà đã đi thoát. Nõu lõi thì đõi tù “mút mùa” (sic). Không phai riêng tôi, nhõu anh em khác ở ngoài Bắc vào cũng mang tâm trõng nhõi thõi. Tôi thõi y xã hội miền Nam rõt tõ do, tôi thõi y lõi sõng tõ do cõi anh em cõi mõt bút trong Nam mà thèm quá. Các ông nhà văn miền Nam lúc nào cũng đàng hoàng, hoàn toàn tõ do sáng tác không cõi phai phõi või ai; dân chúng sõng thoái mái, buôn bán tõ do, hàng hóa đón đõõng; dân chúng nông thôn tha hồ chim trên trõi, cá đõõi nõõc, chay bao giờ phai lo lõng nhõi dân miền Bắc.

Tôi vui khi thõi y miền Nam nhõi thõi nhõng lo vì sõi đõõng và nhà nõõc lõi làm cõi cách ruõng đõt, lõi tiễn hành đõu tõ, lõi làm các thõi khác... thì khõi cho dân miền Nam. Nhõng may là nhõng gì miền Bắc tõng chay đõng thì miền Nam chay gánh chay mõt nõa thôi. Tôi nói mõt nõa vì cũng có cõi tõo công thõi yng nghệp, cũng bõt dân đi kinh tõi mõi, nhõng không bõi cõi nhõi chay ngõõi, või chay con cái anh em đõu tõi nhau nhõi ngoài Bắc. Cho nên có mõt sõi ngõõi miền Nam cõi ghét chung ngõõi miền Bắc thì tôi cho đó là mõt sõi sai lõm, vì ngoài Bắc chay u ách Cộng Sản kinh khõip hõn dân miền Nam nhõu. Dân Bắc khõi, khõi cõi tình thõi lõn võt chay, khõi không còn bút mõc nào tõi xiết. Vì có kinh nghệp või Cộng Sản, nên khi mõt sõi anh em đõn thăm tôi sau 75 nhõi Phõm Đinh Chayng, tôi bỗn anh y tim đõõng đõi. Tôi khuyõn khich tõt cõi bà con hõi hàng anh em ai có cõi hõi thì nõi võt biên hõt đõi.

-Nhóc sĩ Viết: Khi tõ nhõn mình hèn, hõn rõng ông đã phai can đõm lõm đõi võt thoát khõi nõi lõi sõi đẽ nõng tâm hõn ông tõi hõn nõa thõi kõi qua?

-Nhóc sĩ Tô Hồi: Không thõi giõi quyõt đõõc chay đõi hiõn nay nõu dân tõc ta cõi hèn nhõi thõi này. Cái hèn cõi a ngõõi dân nõu có đáng trách, đáng chê mõt, thì cái hèn cõi a ngõõi cõi mõt bút đáng tõi gõp mõt trãm lõn. Vì ngõõi cõi mõt bút là kõi sõi tâm hõn, chuyên đõi gieo rõi cõi nhõng tõi tõõng, nhõng tình cõi mõt cho con ngõõi, mà hõi lõi không dám nói ra nhõng đõu hõi nghĩ, thì tõi đó to lõm.

Hõn nay, khi ngõi lõi quán nõõc trò chayn või nhau, ai cũng hăng hái phê phán chay đõi. Kõi cõi các tõõng tá trong quân đõi cũng hăng nhõi thõi. Nhõng chay ai dám nói công khai cõi. Cũng có

một số người nhóc Trấn Khôi Thanh Thủy, Lê Thanh Công Nhân, Nguyễn Văn Đài... đã can đảm lên tiếng và đang trả giá bằng những năm tháng tù đày. Tôi hoàn toàn bái phục những người trai này. Còn nói chung, dân tộc Việt Nam đã lâu là chuyên chính vô sản kommunist, mà giờ là lãnh đạo chính phủ hiện nay vẫn còn cùn bám đà và bàng chiêu bài vô sản những thằng chát là họ làm kinh tế bẩn. Vì vậy mà mấy ai dám lên tiếng. Thái độ ngầm miếng đó khiến tôi rất thất vọng. Thành ra tôi viết bài ký và tôi nhận mình là thằng hèn đeo thoát khói thái đeo hèn trong tôi từ bao năm qua. Nhóm đó đi đòn kết quả Việt Nam có dân chủ, tôi do thì phai làm cái gì hồn, chứ chỉ viết bài ký nhóc tôi thì cũng không đi đòn đâu. Cuối bài ký của tôi chỉ làm một việc là vạch mặt những bóng tui vẫn còn đang trùm phủ Việt Nam, và tôi chỉ làm điều này nhóc thôi.

-Người Viết: Làm cách nào dân tộc mình thoát khỏi nỗi sợ hãi đã đè nặng từ ngày công sản cướp chính quyền vào mùa Thu 1945, thưa ông?

-Nhóc sĩ Tô Hồi: Tôi chỉ thấy hưu hưu không i ta lúc sống thì nghĩ một đòn, nói một nỗi. Nhìn người chát rủi mồi dám công bố những suy nghĩ thật của mình, tôi nhớ nhà văn Nguyễn Khôi, nhà thơ Chử Lan Viên. Văn nghệ sĩ còn thế huống hồn dân chúng. Cũng phải nói là có vài người dám viết, dám nói lúc còn sống như Hoàng Minh Tường viết cuốn Thủ Cựu Thánh Thôn; Đào Hiếu viết Lục Đôn... nhưng số này không nhiều lắm, nên tôi chỉ a thay cách nào đeo toàn dân thoát khỏi nỗi sợ hãi để tìm lối thoát chung của đất nước.

-Người Viết: Câu chót xin phỏng vấn ông, ông có tâm sự gì muốn nói thêm với điều gì? Người Việt không?

-Nhóc sĩ Tô Hồi: Tôi chỉ mong một điều, là đòn bào hồn ngoái luôn luôn phải có nh giác nhóng lối của nhà nước công sản. Hồi "nói vầy mà không phải vậy" (sic). Hồi hôm nay nói thế này, mai hồn lối nói khác. Đòn bào trong nước bịt rết rõ thái đeo đó của nhà nước. Tôi luôn nghĩ rằng, Tự quản là của chung, không của riêng ai cả. Chúng ta không thể đeo cho một nhóm, một đòn phái nào muộn làm gì thì làm. Tôi cũng mong rằng đòn bào ngoài nước, đòn vì những hiềm khích, những khác biệt trong phỏng pháp, mà chia rẽ nhau để rồi quên đi mục đích chung là đòn tranh cho một đất nước Việt Nam có tinh thần lai tạp đòn. Chúng ta phải tin rằng một ngày nào đó chia đòn thành tròn đòn, đòn tinh thần của chúng mình sẽ thay đổi, Tự quản chúng ta Bắc-Trung-Nam sẽ hòa hợp cùng vui ngày vui đó.

-Người Viết: Cám ơn nhóc sĩ Tô Hồi đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi